

Τό εօργο προλογίζει ό δρ Κ. Σιαμάκης, ό δροιος καιί ἐξαίρει τίς ἀρετές τῆς συγγραφῆς: «*Η ἀκρίβεια, ἡ πληρότητα, ἡ σαφήνεια, ἡ ἐπιστημονική μέθοδος τοῦ λεξικογράφου, ἡ ταξινόμηση καιί τεχνολόγηση τῆς ὥλης, τό ὑλικό ἀπό τά δείγματα τῆς γλώσσας καιί ἡ ἐμπεριστατωμένη εἰσαγωγή τοῦ Λεξικοῦ, εἶναι ὅλα τῶν πιό ὑψηλῶν ἐπιστημονικῶν προδιαγραφῶν καιί ἀξιώσεων. Τό Λεξικό εἶναι συνάμα νοσταλγική περιδιάβαση καιί ἀναπόληση γιά τὸν Τερπνιώτη καιί τὸν Νιγριτινό ἀλλά καιί βαθειά ἵκανοποίηση γιά τὸν πιό ἀπαιτητικό εἰδικό ἐπιστήμονα, ἀφοῦ τό ἐνδιαφέρον τον εἶναι γενικότερο. Θησαύρισμα γιά τὴν Τερπνή καιί τὴν Νιγρίτα, ἀλλά καιί πολύτιμο ἀπόκτημα γιά τὴν ἐπιστήμη, τῇ γλωσσολογίᾳ, τῇ φιλολογίᾳ, τῇ λαογραφίᾳ, τὴν ἴστορία, τὴν ἐθνολογία(...)*».

β) Τότε πού παίξαμε, ἔκδοση τοῦ 2002, σελίδες 264, 8ου σχήματος, περιλαμβάνει «Τά παραδοσιακά παιχνίδια τῆς Βισαλτίας Σερρῶν» μέλεπτομερεῖς παραστατικές καταγραφές τους καιί εἰκαστικό ὑλικό (φωτογραφίες, σκίτσα, σχεδιαγράμματα), μέλειδιωματικό γλωσσάριο στό τέλος, καθώς καιί εύρετήρια μέδοντα παιχνιδιῶν, διαδικασίες καιί ἄλλα στοιχεῖα τῆς παιδικῆς ζωῆς. Τά τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου ἐκθέτει ό δημιουργός του στόν πρόλογο:

«Στίς περιγραφές τῶν παιχνιδῶν τῆς Τερπνῆς καιί τῆς Νιγρίτας προστέθηκαν περιγραφές καιί δονόματα παιχνιδιῶν ἀπό τὴν Βισαλτία, ἐνῶ ἔγινε συσχετισμός τῶν παιχνιδιῶν πού περιγράφονται μέλε παιχνίδια τοῦ νομοῦ Σερρῶν καιί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδας. Ὁ συσχετισμός μέλε παιχνίδια τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας ἔγινε γιά νά καταδειχτεῖ ὅτι σ' αὐτόν τὸν τόπο τά παιδιά ἔπαιξαν πάντοτε τά ἴδια παιχνίδια. Βέβαια, οἵ περιγραφές τοῦ βιβλίου δέν θά ξαναζωντανέψουν τὴν ἀτμόσφαιρα καιί τὴν ζωντάνια τῶν παιχνιδῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 ἢ τοῦ 1950. Θά ζωντανέψουν δομως τίς μνῆμες τίς δικές μας καιί τίς μνῆμες δοσων ἔπαιξαν τά ἴδια ἢ παρόμοια παιχνίδια.

Κυρίως δομως γράφτηκε γιά τά παιδιά καιί τά ἐγγόνια μας. Ίσως δοῦν ὅτι μποροῦν νά βροῦν τή χαρά καιί στά δικά μας παιχνίδια. Θά δοῦν σ' αὐτά τή συμμετοχή καιί τή δράση. Θά δοῦν τὴν ἀνάπτυξή τῆς πρωτοβουλίας μέτη θέσπιση κανόνων καιί τὴν πειθαρχία γιά τὴν ἐφαρμογή τους. Θά δοῦν ώς βασικά συστατικά τους τή δύναμη, τὴν ἀντοχή, τὴν εύκινησία, τὴν εύστοχία, τὴν εύστροφία, τὴν ἐφευρετικότητα, τὴν καλλιέργεια τῶν ἀνακλαστικῶν. Θά δοῦν τὴν τρυφερότητα τῆς μάνας ἢ τῆς γιαγιᾶς. Θά δοῦν μέσα στά παιχνίδια μας νά κυριαρχοῦν καιί ἡ ἀσκηση τοῦ σώματος ἄλλα καιί τοῦ νοῦ. Θά δοῦν καιί πλῆθος ἀπό ἄλλα γνωρίσματα, πού τά σημερινά παιχνίδια τῶν πολυκαταστημάτων τούς τά στεροῦν(...).

Στά στοιχεῖα άπό τήν παιδική ζωή περιλαμβάνονται Γλωσσικά παιγνίδια, Παιγνίδια λογικῆς - προβλήματα, Τραγούδια (ταχταρίσματα, νανουρίσματα τής κούνιας, σκωπικά, διάφορα), Ποιήματα, "Έθιμα, Συνήθειες, ἐνῶ τά Εύρετήρια περιλαμβάνουν Παιγνίδια τής ἀρχαίας Έλλαδας που ἀντιστοιχίζονται μέ τά παιγνίδια τής Έλλαδας, Παιγνίδια ἀπό ἄλλες περιοχές τής Έλλαδας, που ἀντιστοιχίζονται μέ αὐτά τής Βισαλτίας, καί Τά Παιχνίδια τής Βισαλτίας καί τοῦ Νομοῦ Σερρών (ὄνόματα παιγνιδιῶν, διαδικασίες καί ἄλλα στοχεῖα τής παιδικῆς ζωῆς).

γ) Οἱ Λαζαρίνες τῆς Βισαλτίας, 144 σελίδες, 8ου σχήματος, ἐκδόθηκαν τό 2002 ἀπό τόν Σύλλογο Τερπνιωτῶν Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνουν 69 Λαζαριανά τραγούδια μέ 100 παραλλαγές καί συνοδεύονται ἀπό ἔνα CD, δίνοντας ὀλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ γνωστοῦ ἔθιμου κατά τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, μέ τούς ἀγερμούς τῶν κοριτσιῶν, ἄλλα καί τῶν ἀγοριῶν κατά τόπους. Ό Συγγρ. ἐκθέτει καί πάλι τά τῆς δημιουργίας τοῦ βιβλίου:

(...) Θυμόμονν τό ἔθιμο τοῦ Λαζάρου, ὅπως τό θυμοῦνται ἀκόμη πολλοί Βισάλτες. Θυμόμονν τίς Λαζαρίνες μέ τίς ὅμορφες παραδοσιακές στολές τους, θυμόμονν ἀμυδρά τό χορό τους, ἄλλα δέν θυμόμονν τά τραγούδια τους. Οἱ συντοπίτες μου ὅμως πού θυμοῦνταν καλύτερα ἀπό μένα, ἀποκάλυψαν ἔνα πλοῦτο ἀπό ἀρκετές δεκάδες δημοτικῶν τραγουδιῶν, τά λαζαριανά τραγούδια. Ἔναν πλοῦτο πού, πέρα ἀπό τήν ἀναφορά στή γιορτή τοῦ Λαζάρου μέ ἐλάχιστα τραγούδια, εἶναι κυρίως τραγούδια τοῦ ἔρωτα. Τραγούδια πού μιλοῦσαν καί μιλοῦν γιά τούς λεβέντες, γιά τίς ὅμορφες, γιά τούς ξενιτεμένους, γιά τίς ἀρραβωνιασμένες, γιά τίς νιόπαντρες, γιά τούς νοικοκυραίους, πού τραγουδοῦσαν τόν ἔρωτα, γιά ὅλους. Ἔνα πλῆθος ξεχασμένα τραγούδια. Τραγούδια πού δέν ἀκούγονται οὕτε σέ πανηγύρια, οὕτε σέ γιορτές, πού δέν ἀκούγονται οὕτε στίς γιορτές τῶν πολιτιστικῶν φορέων. Πού ἀκούγονται μόνο σποραδικά, χάρη σέ κάποιες γιαγιάδες πού τά ξαναθυμοῦνται μαθαίνοντάς τα στίς ἔγγονές τους, ἡ χάρη σέ κάποιους συλλόγους πού προσπαθοῦν νά κρατήσουν τό ἔθιμο ζωντανό. Καί φεύγονν σιγά-σιγά μαξί μ' αὐτές πού τά τραγούδησαν καί τά χόρεψαν, μαξί μ' αὐτούς πού τά χάρηκαν ἀκούγοντάς τα.

Γιά νά μή χαθεῖ λοιπόν γιά πάντα αὐτό τό κομμάτι τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης, κατέγραψα τό ἔθιμο καί τούς στίχους τῶν τραγουδιῶν. Καί, μή ἔχοντας τή δυνατότητα νά ἀποτυπώσω τή μουσική τῶν τραγουδιῶν στό πεντάγραμμο, τά μαγνητοφώνησα(...).

Καί τά τρία ἔργα μέ τή μεθοδικότητα τῆς συγκρότησής τους, τήν ἀμε-