

*Ζήσης Θωμαΐδης. Ὁ χείμαρρος καὶ ἡ κοιλάδα τῶν Ἅγιων Ἀναργύρων.* Σέρρες 2006, σχῆμα 8ο, σελ. 157.

Ἐνδιαφέρον καὶ ἀξιόλογο τό βιβλίο, τό δποτο κυκλοφόρησε δ Σύλλογος Περιπατητῶν Κοιλάδας Ἅγ. Ἀναργύρων, πού διάβασα ἀπνευστί. Περιπατητής καὶ δ ἔδιος δ συγγραφέας Ζήσης Θωμαΐδης, τ. ἐπιθεωρητής Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης, δίνει μέ ἀνάγλυφο τρόπο καὶ ἀνάλαφρη γραφή τό ὑπέροχο αὐτό φυσικό τοπίο, πού εἶναι ἀντικείμενο λατρείας τῶν Σερραίων, ἀλλά καὶ τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν.

Ἡ Κοιλάδα τῶν Ἅγ. Ἀναργύρων, ἔνα πραγματικά δῶρο Θεοῦ, εἶναι περιοχή μοναδικῆς ὄμορφιᾶς καὶ χῶρος διασκέδασης, γύμνασης καὶ ἀθλητῆς γιά ὅλες τίς ἥλικιες καὶ ὅλα τά ἐνδιαφέροντα. Τό ἔργο, πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν τ. δήμαρχο Σερρῶν Ἀνδρέα Ἀνδρέου, δραματιστή καὶ πρωτεργάτη τῆς ἀξιοποίησης τῆς Κοιλάδας, χωρίζεται σέ δύο μέρη.

Τό Α' Μέρος ἀναφέρεται στήν πρό τῆς ἀξιοποίησεως ἐποχή. Στή δημιουργία τῆς Κοιλάδας ἀπό τή διάβρωση τοῦ ἐδάφους πρίν ἀπό χλιάδες χρόνια, μέ ἐνδιαφέροντα γεωλογικά στοιχεῖα, στή χλωρίδα τῆς περιοχῆς, στήν ἴστορία τῆς κατά τά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, στίς πλημμύρες καὶ στά προβλήματα πού δημιουργοῦσε δ χείμαρρος στόν περιβάλλοντα χῶρο κλπ. Ἀξιοποιώντας ὅλες τίς σχετικές ἴστορικές πηγές (Παπαγεωργίου, Πέννα, Καφταντζῆ κ.ἄ.), δ συγγραφέας ἀναφέρει τίς γέφυρες, τούς ὑδρόμυλους, τούς καταρράκτες, παραθέτοντας ἀφθονο φωτογραφικό ὑλικό τῆς περιοχῆς Μπέη Μπαχτσέ καὶ Κιόσκια.

Τό Β' Μέρος ἀναφέρεται στήν ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς, κατά τά νεότερα χρόνια. Στίς νομοθετικές ρυθμίσεις, στίς χρηματοδοτήσεις καὶ στήν τελική διαμόρφωση τῆς Κοιλάδας μέ χώρους στάθμευσης, πεζόδρομους, κοιλυμβητήριο, γήπεδα, λίμνες, ἀναψυκτήρια, παιδικές χαρές, ξύλινες γέφυρες κλπ.

Ο συγγραφέας αλείνει τό ὑπέροχο δόδοιπορικό μέ ἀναφορά στό σήμερα. Στόν καθημερινό περίπατο ἐκατοντάδων Σερραίων κάθε ἥλικιας, πού διατρέχουν στή διαδρομή τῶν 2.900 μ., στή δημιουργία τοῦ Συλλόγου τῶν Περιπατητῶν καὶ στό πλούσιο ἔργο του. Τέλος, κάνει μερικές στήν κυριολεξία φανταστικές προτάσεις γιά περαιτέρω (μελλοντική) ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς (τελεφερίκ, σήραγγα, Ἀκρόπολη). Ὁμως, φανταστικά δέν ἵταν καὶ πολλά ἀπό τά ἔργα τοῦ Ἰουλίου Βέρν πού ὑλοποιοῦνται στίς μέρες μας;