

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Καίτη Διαμαντίδου-Παπαφωτίου
τέως Λυκειάρχης



Πλήρης ήμερῶν ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα τήν 10η Ἰουνίου 2003 καί ἐκηδεύθη τήν ἐπομένη ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Γ' Νεκροταφείου Ἀθηνῶν, ἡ Καίτη Διαμαντίδου-Παπαφωτίου, πρῶην Λυκειάρχης.

Κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τήν νεκράν ἀπεχαιρέτησε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρίας μας κ. Κωνσταντῖνος Β. Χιώλος. Ἐπίσης ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ υἱός τῆς μεταστάσης Κων/νος Διαμαντίδης, πολιτικός μηχανικός.

Ἡ Καίτη Διαμαντίδου-Παπαφωτίου ἐγεννήθη στίς Σέρρες τό 1911 καί ἦταν κόρη τοῦ ἀεμνήστου διδασκάλου τοῦ Γένους καί ἐθνικοῦ ἀγωνιστοῦ Ἀθανασίου Παπαφωτίου, γαλουχηθεῖσα μέ τά Ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη μέσα σέ ἓνα οἰκογενειακό περιβάλλον ὑψηλῶν ἐθνικῶν παραδόσεων, ὅπου ἡ συνεχῆς προσφορά ἀποτελοῦσε αὐτόνοητο πατριωτικό καθήκον.

Μετά τήν ἀποφοίτησή της ἀπό τό Γυμνάσιο τῶν Σερρῶν, σπούδασε στήν Μαθηματική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ ὑπηρεσία της ὡς καθηγήτριας τῶν μαθηματικῶν στά Γυμνάσια Ἀχαρνῶν, Θεσ/νίκης καί Ε' Γυμνασίου Θηλέων Ἀθηνῶν, ἀλλά καί ὡς γυμνασιάρχου καί Λυκειάρχου στήν Καρδίτσα, στίς Θεσπιές, τό Λαύριο καί τό ΙΕ' Γυμνάσιο Κυψέλης τῶν Ἀθηνῶν, ἀφῆκε τίς καλύτερες ἐντυπώσεις στους συναδέλφους της, στους μαθητές της καί στους γονεῖς καί κηδεμόνες αὐτῶν.

Ἡ Καίτη Διαμαντίδου-Παπαφωτίου ὑπῆρξε καί ὑποδειγματική σύζυγος καί μητέρα, ἀναθρέψασα Ἑλληνοπρεπῶς τά τέκνα της Ἔφη Διαμαντίδου-Κόκκαλη, παιδίατρο καί ἀριστοῦχο Διδάκτορα τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς καί Κων/νο Διαμαντίδη, πολιτικό μηχανικό.

Αἰωνία της ἡ μνήμη καί ἐλαφρό τό χῶμα τῆς Ἀττικῆς Γῆς πού τήν ἐσκέπασε. Θά εἶναι πάντα κοντά μας, γιά ὅ,τι προσέφερε ὡς ἀντάξιο μέλος τῆς ἀρχοντικῆς Σερραϊκῆς οἰκογενείας Παπαφωτίου, στό Ἕθνος, τήν ἰδιαιτέρα της πατρίδα τίς Σέρρες, καί στήν Ἑταιρία μας, τῆς ὁποίας ἦταν ἐξέχον μέλος καί συνέβαλε πολλαπλῶς στήν ἐκπλήρωση τῆς ἐθνωφελοῦς ἀποστολῆς της.

Στή θυγατέρα τῆς ἐκλιπούσης κ. Ἔφη Διαμαντίδου-Κόκκαλη, πού εἶναι καί δραστήριο μέλος τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου, στό υἱό της κ. Κωνσταντῖνο Διαμαντίδη, καθώς καί σέ ὄλους τούς λοιπούς συγγενεῖς της, ἐκφράζουμε καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς τά πλέον ἐγκάρδια συλλυπητήρια.

Δρ ΚΩΝΣΤ. Β. ΧΙΩΛΟΣ