

σεις πού ἔλαβαν χώραν στά Ὁχυρά καί τήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Λεκανοπεδίου Νευροκοπίου.

Ἡ σπουδαιότητα τοῦ ὡς ἄνω νέου βιβλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι προφανής, καθ' ὅσον, ἐκτός τῶν ἄλλων, φέρνει γιά πρώτη φορά στό φῶς τῆς δημοσιότητας νέα στοιχεῖα καί γεγονότα τῆς κατοχικῆς ἐκείνης περιόδου τοῦ ἑθνικοῦ μας δίου καί συγχρόνως περιγράφει τήν ἑθνική δράση καί τούς ἡρωϊσμούς τῶν χιλιάδων ἀγωνιστῶν-ἀληρικῶν καί λαϊκῶν-Ἐλλήνων Ἀνατολικομακεδόνων, οἱ ὅποιοι μέ τήν αὐτοθυσία τους ἔγραψαν σελίδες ἀφθάστου ἡρωϊσμοῦ στίς χρονές δέλτους τῆς Ἐθνικῆς μας Ἰστορίας.

Τέλος, ὅπως πολύ ὁρθά τονίζει, ἐπίσης, στόν πρόλογό του ὁ συγγραφέας, «θά εἶναι εύτυχημα, ὃν ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀποτελέσει τό ἔναυσμα καί τήν ἀφετηρία γιά τούς εἰδικούς Ἰστορικούς νά διερευνήσουν περαιτέρω μέ ἀντικειμενικότητα ἄγνωστες πτυχές τοῦ Ἰστορικοῦ παρελθόντος τῆς κατοχικῆς περιόδου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου».

Ἐμεῖς ἀπό πλευρᾶς μας, ἀφοῦ συγχαροῦμε θερμά τόν φίλο Σεβασμ. Μητροπολίτη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Σπυρίδωνα γιά τό νέο του πνευματικό πόνημα καί συγχρόνως τόν εὐχαριστήσουμε γιά μία ἀκόμη φορά γιά τήν ἀγάπη καί ἐκτίμηση πού μᾶς περιβάλλει, καθώς καί γιά τήν τιμητική προσφορά τοῦ ἀνωτέρω νέου βιβλίου του, ὅπως ἄλλωστε καί γιά ὅλα τά ἄλλα βιβλία του πού κατά καιρούς μᾶς ἀποστέλλει ἀνελλιπῶς, τοῦ εὐχόμαστε ἐκ δάθους καρδίας, ἀδιάπτωτον ὑγείαν, μακροημέρευση καί ἀκμαῖες πνευματικές καί σωματικές δυνάμεις, προκειμένου νά συνεχίσει ἐπί πολλά ἀκόμη ἔτη τήν ἀσκηση τῶν ποιμαντορικῶν του καθηκόντων, ἀλλά καί τήν γόνιμον συγγραφική του δραστηριότητα, πού τόσον ἐπιτυχῶς ἐπιτελεῖ, κατά κοινή ἀναγνώριση, εἰς τήν ἀκριτική Μητρόπολη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου ἐπί 25 καί πλέον ἔτη.

ΚΩΝΣΤ. Β. ΧΙΩΛΟΣ  
δρ Νομικῆς

✓ Γεωργίου Κ. Ἀγγειοπλάστη, Ἡ Βυζαντική Ἐκκλησιαστική Μουσική στίς Σέρρες, Διδάσκαλοι καί Ιεροψάλτες μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20ου αιώνα.

Ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Ἀγγειοπλάστη μᾶς ἀπεστάλη τιμητικῶς ἡ νέα ἐργασία του ὑπό τόν τίτλο «Ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Μουσική στίς Σέρρες» - Διδάσκαλοι καί Ιεροψάλτες μέχρι τίς ἀρχές τοῦ είκοστοῦ αιώνα (ἀνάτυπο ἀπό τό Περιοδικό «ΓΙΑΤΙ» τ. 25, 1999).

Μέρος τῆς νέας αύτῆς ἐργασίας τοῦ κ. Ἀγγειοπλάστη ἐδημοσιεύθη τό 1996 σε προηγηθεῖσα μελέτη του ὑπό τὸν τίτλο «Οκτώ κείμενα Σερραικῆς μουσικῆς ἰστοριογραφίας» καὶ συγκεκριμένα στὸ κεφάλαιο Πληροφορίες γιὰ τὴ μουσική στὴν πόλη τῶν Σερρῶν.

Παρά τὸ γεγονός ὅτι οἱ πληροφορίες πού ὑπάρχουν γιά τὴ Βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ, τοὺς μουσικοδιδασκάλους καὶ ἵεροψάλτες τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν κατά τὴν νεώτερη περίοδο τῆς ἰστορίας της, εἶναι ἐλάχιστες, ἐν τούτοις ὁ συγγραφέας, ὑπερπτηδώντας τίς μύριες δυσκολίες καὶ τίς ποικίλες ἀντιξοότητες, κατορθώνει νά προσεγγίσει μὲ ἐπιτυχίᾳ τίς ὑπάρχουσες πηγές καὶ νά διεξέλθει τὸ θέμα μέ τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο. Ἄλλωστε, ὁ κ. Ἀγγειοπλάστης μᾶς ἔχει δώσει μέχρι τώρα πολλά δείγματα τῆς ἐρευνητικῆς ἐπιμελείας του, καρπός τῆς ὥποιας εἶναι οἱ προηγηθεῖσες λίαν ἀξιόλογες μελέτες του σχετικά μὲ τὴν μουσικὴ παράδοση τῶν Σερρῶν. Ἡ εἰρημένη νέα ἐργασία του ἐπιδεδιώνει πλήρως τὸ ἀναντίρρητο γεγονός ὅτι γνωρίζει ὅχι μόνον νά ἐντοπίζει τὸ ἀρχειακό ὑλικό, ἀλλά καὶ νὰ τὸ ἀξιοποιεῖ μὲ περισσή τάξη καὶ ἐπιμέλεια. Γενικά, πρόκειται γιά μία ἐργασία πού ἀπήτησε τεράστιο μόχθο καὶ ἐπίπονη ἔρευνα, κάτι πού μόνον ὅσοι ἐνδιατίθουν σε ἴστορικές ἔρευνες εἶναι σε θέση νά τὸ ἐκτιμήσουν.

Ο συγγραφέας, ἀφοῦ ἀναφέρει τίς μεγάλες δυσκολίες πού ἀντιμετώπισε ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ κατά τὴν ἐπί 530 ἔτη (1383-1913) ὑποδέούλωσῃ τῶν Σερρῶν στοὺς Τούρκους, καταγράφει στὴ συνέχεια τὰ ὀνόματα ἔξεχόντων διδασκάλων τῆς βυζαντινῆς ὑμνολογίας στὶς Σέρρες, ὅπως τοῦ Παπασυναδινοῦ (ἀπό τὴ Χρονογραφία τοῦ ὥποιου ἀντλοῦνται πολύτιμες πληροφορίες γιά τοὺς ἵεροψάλτες τοῦ 17ου αἰῶνος), τοῦ Ἰωάσαφ, τοῦ ἱατροῦ Βασιλείου Καφταντζῆ (ὁ ὥποιος ἔξεδωσε τὴ «Βάρδιτο», συλλογὴ ἐκκλησιαστικῶν κυρίως τραγουδιῶν), τοῦ ἱερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδη (κατά κόσμον Γεωργίου Κούντιου), γεννηθέντος στὸ Νέο Σούλι καὶ μονάσαντος στὴν Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδόρου Σερρῶν (ὁ ὥποιος ἔξεδωσε μεταξύ τῶν ἄλλων καὶ τὸ Μουσικό Πεντηκοστάριο) καὶ πολλούς ἄλλους μύστες τῆς ψαλτικῆς τέχνης καὶ τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, γιά νά καταλήξει μὲ τὴν παράθεση Καταλόγων Φιλομούσων Συνδρομητῶν ἀνθολογιῶν τῆς ἐποχῆς, στοὺς ὥποιους συμπεριλαμβάνεται μεγάλος ἀριθμός Σερραίων «μουσικολογιωτάτων» ἵεροψαλτῶν, καθώς ἐπίσης καὶ τῆς σχετικῆς ἀναφορᾶς σὲ βιβλιογραφικές πηγές καὶ σημειώσεις.

Τέλος, θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι στὴν ἐργασία δημοσιεύονται καὶ δύο φωτογραφίες. Ἡ μία εἰκονίζει τὴν σεβάσμια μιօρφή τοῦ ἱερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδη, ἐνῶ στὴν ἄλλη διακρίνονται οἱ Σερραῖοι ἵεροψάλτες τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου (1956) Ἀθ. Μπάρμπας, Χρ. Τσιμερίκας, Δ.

Μανασσῆς, Ἰ. Σταματέλόπουλος, Ἀθ. Κλωναρίδης, Κ. Μπασλῆς, Μεν. Παπαδόπουλος, Ἀθ. Μαυρίδης, π. Ν. Μητροτζίκης καὶ Ἀρ. Τσιώτας.

ΚΩΝΣΤ. Β. ΧΙΩΛΟΣ  
δρ Νομικῆς

*Τασούλας Καμπουριδου, Ὁδοιπορικό στὸν Καύκασο.*

Ἡ φιλόλογος-ἐπίτιμος λυκειάρχης κυρία Τασούλα Καμπουριδου, πού ὑπῆρξε καθηγήτριά μου στήν Ἀλιστράτη, μοῦ ἐπέδωσε τιμητικῶς τήν 10η Δεκεμβρίου 2000 στήν Καβάλα, μετά τήν ἐκεῖ ὄμιλία μου κατά τήν διάρκεια ἐθνικῆς ἐκδηλώσεως πού διοργάνωσε ἡ Θρακική Ἐστία Καβάλας, τό νέο βιβλίο της «Ὁδοιπορικό στὸν Καύκασο».

Τό λίαν ἀξιόλογο αὐτό βιβλίο (στίς 177 σελίδες τοῦ ὅποίου δημοσιεύονται καὶ ἀρκετές φωτογραφίες), ἀποτελεῖ, μετά ἀπό τό ἐκδοθέν τό 1980 «Ὁδοιπορικό τοῦ Πόντου» καὶ τό μοναδικό στό εἶδος του «Μαγειρική καὶ Ζαχαροπλαστική τοῦ Πόντου» (ἐκδ. 1985), μέ 227 φαγητά καὶ γλυκά ἀπό διάφορες περιοχές τοῦ Πόντου, ὅπως ἡ ἴδια ἡ διακεκριμένη συγγραφέας τονίζει στὸν πρόλογό του, «ἔξιστόρηση προσωπικῶν της βιωμάτων, πού ἔζησε κατά τήν παραμονή της στὸν Καύκασο ἐπί 25 ἡμέρες τό 1990, ὅπότε ἐπισκέφθηκε πόλεις καὶ χωριά καὶ φιλοξενήθηκε ἀπό τούς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας πού κατέφυγαν στή Ρωσία ἀπό τόν Πόντο σέ διάφορες ἴστορικές περιόδους καὶ πολλοί ἀπό αὐτούς ἔχουν ἥδη ἔλθει στήν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα στή Μακεδονία καὶ ἀρκετοί μέ δική της πρόσκληση ζοῦν στήν Καβάλα καὶ στήν περιοχή της».

“Οπως, ἐπίσης, ἀναφέρει ἡ συγγραφέας στήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου, τό βιβλίο της αὐτό «ἀποτελεῖ ἀπόρροια προσωπικῶν της βιωμάτων κατά τό 25ἡμερο ταξίδι της –όδοιπορικό, πού πραγματοποίησε στὸν Καύκασο, ἰδιαίτερα στήν Γεωργία πού βρίσκεται δυτικά της Ὑπερρχανκασίας, ἐπί τοῦ Εὔξείνου Πόντου, ἀπό τίς 2 μέχρι τίς 26 Ἰουνίου 1990, καὶ καταγραφή μέ κάθε λεπτομέρεια της οἰκογενειακῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῶν ἐκεῖ συμπατριωτῶν μας, μέ τούς ὅποίους τήν συνδέουν οἱ κοινές προγονικές ρίζες τοῦ ἀληθιμόνητου Πόντου».

Τό βιβλίο, λίαν καλαίσθητο σέ ἐμφάνιση καὶ ἐκτύπωση, εἶναι καρπός τῆς ἔξαιρετης προσπαθείας τῆς κυρίας Καμπουριδου νά ἔλθη σέ ἐπαφή μέ ἓνα λαό, ὁ ὄποιος, παρά τίς τραγικές διώξεις πού ὑπέστη, διέσωσε τήν ὑπόστασή του. Γενικά, πρόκειται γιά ἓνα βιβλίο ποὺ παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τούς νοσταλγούς τοῦ ἔνδοξου παρελθόντος τοῦ Καυκάσου