

210

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Στήν ἔγκυρη ἀθηναϊκή ἔφημερίδα «Ἡ Καθημερινή» δημοσιεύθηκε στίς 2 Σεπτεμβρίου 1997 τό παρακάτω ἄρθρο ἀπό τόν Κυριάκο Ντελόπουλο, γνωστό βιβλιοκριτικό καί συγγραφέα.

«Δελτία», «Ἐπετηρίδες», «Ἀρχεῖα», «Χρονικά», εἶναι οἱ συνηθισμένοι τίτλοι περιοδικῶν ἐκδόσεων, πολυσέλιδων τόμων, ὄργανα πνευματικῶν καί ἐπιστημονικῶν ὀργανώσεων ἢ ἄλλων παρεμφερῶν, οἱ ὁποῖες, παρά τό γεγονός ὅτι καταφέρνουν νά ξεπερνοῦν τίς μύριες ὅσες δυσκολίες τῆς σύνταξης καί ἐκδόσής τους, δέν ἔχουν ἐξασφαλίσει τό αὐτονόητο τρίτο στοιχεῖο πού συνοδεύει ἕνα ἔντυπο, ἀκόμη καί τό πῶς κοινό: τῆς κυκλοφορίας τους μέσα ἀπό τά καθιερωμένα κανάλια.

Ἡ δημοσιότητα τόσο γενναιόδωρη πρὸς κάθε κατεύθυνση, στήν περίπτωση αὐτῆ εἶναι ἀσυγχώρητα φειδωλή. Καί ὅμως πρόκειται γιά ἐκδόσεις, οἱ ὁποῖες ἀποθηκεύουν πολύτιμες πληροφορίες καί γνώσεις, προάγουν τήν ἔρευνα καί τήν ἐπιστήμη καί φιλοξενοῦν τίς συναγωγές τοπικῶν ἀναδιφετῶν τῶν «παλαιῶν», οἱ μαρτυρίες τῶν ὁποίων συντηροῦν τίς σχέσεις μας μέ τό παρελθόν.

Ἰκανοποίηση δικαιολογημένη γιά τούς δημιουργούς, ὁσάκις ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν στρέφεται πρὸς τίς ἐκδόσεις αὐτές καί τίς τιμᾶ μέ κάποιον βραβεῖο ἢ ἔπαινό της.

Ἀπό τίς πῶς γόνιμες προσφορές εἶναι καί τά «Σερραϊκά Χρονικά», τά ὁποῖα ἤδη ἔφθασαν στό 12ο τόμο τους (1996), ἔχοντας διανύσει μιᾶ ἀθόρυβη τροχιά, ὄχι ὅμως καί παραγνωρισμένη, ἀπό τό 1953, ὁπότε ἡ νεοσύστατη τότε «Ἱστορική καί Λαογραφική Ἐταιρία Σερρῶν - Μελενίκου» μέ πρωτεργάτες τούς Βασίλειο Σιμωνίδη, Λιλίκα Χρηστομάνου - Καλίνσκη, Πέτρο Πέννα, Ν. Ε. Πέτροβιτς καί Ἑλλη Δημ. Ἀγγέλου, πού ἀποτελέσαν τό πρῶτο Δ.Σ. της, ἀποφάσισε τήν περιοδική αὐτή ἐκδοση.

Ἐπί δεκαετίες ὁ ἄνθρωπος «πίσω» ἀπό τό ἔργο αὐτό, καί πλεῖστα ἄλλα, ὁ Πέτρος Πέννας (1902-1994), μιᾶ πολύπλευρη προσωπικότητα μέ δημιουργικό ἔργο στή νομική ἐπιστήμη, τήν πολιτική καί μέ μεγάλο κοινωνικό, πνευματικό καί ἱστορικό ἔργο, συνέπεια τῶν ἀγώνων του γιά τή Μακεδονία. Ἡ «Καθημερινή» (13.7.1938), ἀσχολούμενη μέ τόν ἄνθρωπο ἔγραφε: «... εἶναι ἕνας ἀπό τούς πρῶτους πού συστηματικά καί μεθοδικά ἐγκαινίασε τίς ἐργασίες γιά τή Μακεδονία καί πρέπει νά ἐξάρουμε ἰδιαίτερα τό σημεῖο τοῦτο τῶν προσπαθειῶν του». Δίκαια ὁ 10ος καί ὁ 12ος τόμος τοῦ ἀφιερώνονται.

Τά «Σερραϊκά Χρονικά» ἀποτελοῦν ἕνα ἀνεξάντλητο ρεζερβουάρ γνώσεων γιά τή βόρεια περιοχή τῆς Ἑλλάδος, χάρις στόν πλοῦτο τῶν πληροφοριῶν πού ἔχουν καταγραφεῖ, ἱστορικῶν, λαογραφικῶν, ἀρχαιολογικῶν, ἐπιστημονικῶν, ἔπειτα ἀπό ἔρευνες καί μελέτες εἰδικῶν. Οἱ χιλιάδες σελίδες τῶν τόμων τῆς σειρᾶς συνιστοῦν μιᾶ πληρέστατη πολύτιμη κατάθεση γνώσεων πού μιᾶ συμβατική ἱστορία ἀδυνατεῖ νά προλάβει.