

## Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ\*

Η πόλη τῶν Σερρῶν ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά στίγματα στίς ἀρχές του 5ου π.Χ. αἰώνα. Ό Ήρόδοτος τήν ἀναφέρει ως «Σίρις ἡ Παιονική» καὶ τούς κατοίκους της ως Σιροπαίονες, ἐνῶ ὁ Θεόπομπος ως Σίρος. Η δονομασία Σίρις εἶναι θρακική καὶ πολύ πιθανόν νά προέρχεται ἀπό τήν λέξη Σίριος Ἡλιος. Ο Τίτος Λίβιος τήν ἀναφέρει ως Σίραι. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ἀπαντᾶ ὑπό διάφορες γραφές, ως Σέρραι, Σύρα, Φέρραι καὶ Φαρρά. Οἱ Βυζαντινοί συγγραφεῖς τήν ἀποκαλοῦν «μέγα καὶ θαυμαστό ἄστυ», «μητρόπολιν», «ἀρίστην», «ἰσχυράν» κλπ. Μέτο δόνομα Σέρραι ή πόλη μνημονεύεται ἀπό τόν 5ο αἰώνα μ.Χ. (Πρακτικά Συνόδου Χαλκηδόνος), δύποτε ἡταν σημαντική πόλη μετά φρουρίουν.

Κατά τόν Μεσαίωνα ὑπέστη πολλά δεινά ἀπό τούς Ούννους, τούς Γότθους, τούς Κατελάνους, τούς Φράγκους, τούς Σέρβους καὶ τούς Βουλγάρους, ἀλλά μέ τόν καιρό ἔγινε μία ἀπό τίς ὥραιότερες πόλεις τῆς 7ης Ἐπαρχίας τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, ἀπό τό δόποιο τήν ἀπέσπασαν οἱ Τούρκοι τό 1383 καὶ τήν διατήρησαν ὑπό τήν κατοχή τους μέχρι τό 1912, δύποτε κατελήφθη προσωρινά ἀπό τούς Βουλγάρους, οἱ δόποιοι, ὑποχωρώντας τό θέρος τοῦ 1913 πρό τοῦ προελαύνοντος Έλληνικοῦ στρατοῦ, τήν πυρπόλησαν, ἀφοῦ προιηγουμένως τήν λεηλάτησαν.

Η πολύπαθη πόλη τῶν Σερρῶν σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς μακραίωνης δουλείας της, ἀπό τήν ἄλωσή της ἀπό τούς Τούρκους τό 1383 μέχρι τήν ἀπελευθέρωσή της τήν 29η Ιουνίου 1913 ἀπό τά Έλληνικά στρατεύματα, ὑπῆρξε ἐθνική ἐπαλξη τοῦ Έλληνισμοῦ καὶ τό μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.

Κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας οἱ Σέρραις ἀναδείχθηκαν σέ σπουδαῖο ἐμπορικό καὶ διακομιστικό κέντρο, λόγω τής εὐφορίας τοῦ ἐδάφους καὶ τής ποικιλίας τῶν παραγομένων γεωργικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν προϊόντων, μέ ἀποτέλεσμα νά συγκεντρώνουν ἐμπόρους καὶ ἀγορα-

---

\* Όμιλία πού ἔγινε στίς 13 Δεκεμβρίου 1995 στήν Αθήνα, στήν αίθουσα τῆς Μακεδονικῆς Έστίας, μέ τήν εἰκασία ἐκθέσεως ζωγραφικῆς Σερραιών καλλιτεχνῶν.

στές ἀπ' ὅλο τόν κόσμο. Τά σερραϊκά ἔργαστήρια τῆς χρυσοχοΐας και τῆς ὑφαντικῆς ἥσαν ξακουστά, οἱ δέ ἐβδομαδιαῖς ἀγορές και πανηγύρεις συγκέντρωναν κόσμο ἀπό ὄλοκληρη τήν Εύρωπη.

"Ἐνα τόσο σημαντικό ἐμπορικό κέντρο ἦταν ἀδύνατο νά μήν ἐπηρεασθεὶ ἀπό τά ρεύματα τοῦ διαφωτισμοῦ πού ἐπικρατοῦσαν τότε στήν Εὐρωπαϊκή Ἡπειρο. Ὡς ἐκ τούτου οἱ Σέρρες ἀναδείχθηκαν σέ σπουδαῖο πνευματικό και ἐκπαιδευτικό κέντρο τῆς Μακεδονίας, ἰδιαίτερα κατά τήν τελευταία περίοδο τῆς τουρκοκρατίας. "Οπως ἀναφέρει ὁ ιστοριοδίφης Γιώργος Καφταντζῆς, στίς Σέρρες, κυρίως ἀπό τόν 17ο αἰώνα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀνυψώθηκε ἡ Παιδεία και καλλιεργήθηκαν ἐντατικά τά Γράμματα. Περίφημες ἦταν οἱ Σχολές τῶν Σερρῶν, πού συνετέλεσαν στήν ἀνάπτυξη σπουδαιοτάτης πνευματικῆς κινήσεως. Σ' αὐτές δίδαξαν κατά καιρούς πολλές φωτεινές προσωπικότητες. Θά πρέπει νά σημειωθεὶ ὅτι γιά τήν ἴδρυση και τή συντήρηση τῶν σχολείων βοήθησαν οἰκονομικά πολλοί Σερραῖοι εὐεργέτες.

Στίς Σέρρες ίδρυθηκε και λειτούργησε τό πρῶτο σέ ὅλη τήν ύπόδουλη, ἀλλά και τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, Ἑλληνικό Διδασκαλεῖο. Ἐπίσης, ίδρυθηκαν και λειτούργησαν τά περιώνυμα Σερραϊκά Σχολεῖα, στά όποια δίδαξαν ἐξέχοντες διδάσκαλοι τοῦ Γένους. Ἀιτό τό Διδασκαλεῖο τῶν Σερρῶν ἀποφοίτησε μεγάλος ἀριθμός διδασκάλων, οἱ όποιοι διασκορπισθέντες σέ ὄλοκληρη τήν Ἑλλάδα ἔγιναν ἐθνικά "Οργανα διαφωτισμοῦ και ἀφυπνίσεως τοῦ Γένους και κήρυκες τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἴδεωδῶν τῆς Φυλῆς μας.

Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας οἱ Σερραῖοι δέν ἔπαψαν οὔτε στιγμή νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἐθνική τους ἐπιβίωση και τή διάσωση τῆς θρησκείας και τῆς γλώσσας τους, μέ ἀκμαῖο τό ἐθνικό τους φρόνημα.

Κατά τούς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ '21 ἦδη εἶχε ίδρυθεὶ Ἑλληνικό Σχολεῖο στίς Σέρρες στό όποιο, ἐκτός τῶν ἄλλων, δίδαξε και ὁ ὀνομαστός ἐκπαιδευτικός και λόγιος Μηνᾶς Μηνωΐδης, ὁ όποιος εἶχε διδάξει στό Παρίσι και τή Θεσσαλονίκη. "Ας σημειωθεὶ ὅτι στό Μελένικο, ἀπό τά πρῶτα ἀκόμη χρόνια τοῦ 19ου αἰώνα, ύπήρχε Ἑλληνικό Σχολεῖο, στό όποιο, ἐκτός τῶν ἄλλων μαθητῶν, οἱ όποιοι ἀργότερα ἀναδείχθηκαν σέ ἐξέχοντες ἄνδρες, φοίτησε και ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης, ὁ διακεκριμένος και ἀκέραιος ἐκεῖνος δικαστής, λόγιος και πολιτικός.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Μιτροπολίτου Σερρῶν Γρηγορίου Φουρτουνιάδη εἶχε ίδρυθεὶ στήν πόλη τῶν Σερρῶν και εἰδικό σχολεῖο, στό όποιο

εἶχε εἰσαχθεῖ και ἐφαρμοζόταν ἡ πρωτοποριακή γιά τήν ἐποχή ἐκείνη ἀλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας.

Τήν 3η Μαρτίου 1870 ίδρυθηκε ὁ «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» Σερρών, τοῦ ὅποίου πρωταρχικός σκοπός ἦταν ἡ βελτίωση τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν Σερρών και ἡ διά τῆς διαδόσεως τῆς Ἑλληνοπρεποῦς παιδείας ἀντίδραση κατά τῆς προπαγάνδας τοῦ πανσλαβισμοῦ και τῆς προσπαθείας ἐκβουλγαρισμοῦ τῆς Μακεδονίας. Πέραν τούτων, ὁ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος σπούδαζε μὲν ὑποτροφίες διδασκάλους στίς Σέρρες, τήν Ἀθήνα και ἄλλοι, ἵδρυσε διδασκαλεῖο ἀρρένων, οἰκοτροφεῖο, βιβλιοθήκη και τυπογραφεῖο, ἔκτισε σχολεῖα κλπ. Ὁ Σύλλογος ἀνέπτυξε γενικῶς λίαν ἀξιόλογη πνευματική και ἐθνική δράση, δίδοντας και θεατρικές παραστάσεις πρός ψυχαγωγία τῶν κατοίκων. Ψυχή και πρόσεδρος τοῦ Συλλόγου ὑπῆρξε μέχρι τοῦ κατά τό ἔτος 1885 ἐπισυμβάντος θανάτου του, ὁ ιατρός Ἰωάννης Θεοδωρίδης, ὁ ὅποιος ἀνέπτυξε μεγάλη ἐθνική δράση και μέ τήν ἀκάματη προσπάθειά του και τήν ἐν γένει δραστηριότητά του συνετέλεσε ὥστε ὁ Σύλλογος νά ἀποκτήσει πανελλήνια φήμη. Ἡ διεύθυνση τοῦ Διδασκαλείου τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου ἀνατέθηκε στόν Δημήτριο Μαρούλη, ἐξέχοντα ἐκπαιδευτικό και λόγιο.

Ἐκτός τῆς δράσεως τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου και τῆς ίδρυσεως ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Διδασκαλείου, ἀπό τό ἔτος 1880, χάρις στόν Ἰωάννη Δέλιο, τά σχολεῖα τῆς Κοινότητος τῶν Σερρών ἀναδιοργανώθηκαν πλήρως και ἐπί πλέον ίδρυθηκαν Κεντρικό Νηπιαγωγεῖο και Ἀνώτερο Παρθεναγωγεῖο, τό ὅποιο ἀργότερα μετονομάσθηκε «Γρηγοριάς», ἀπό τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος Γρηγορίου Κωνσταντίνου Ρακιντζῆ.

Ἐκτοτε τά σχολεῖα τῶν Σερρών, ὡς πρότυπα Ἑλληνικά Ἐκπαιδευτήρια, συγκέντρωναν μαθητές ὅχι μόνον ἀπό τίς ἄλλες πόλεις τῆς Μακεδονίας, ἀλλά και ἀπό τή Θράκη και τή Μικρά Ἀσία, οἱ δέ ἀπόφοιτοι τῶν Σχολῶν αὐτῶν, γαλουχηθέντες μέ τά νάματα τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας, διασκορπίσθηκαν ἀνά τά πέρατα τοῦ ὑποδούλου και τοῦ ἐλευθέρου Ἑλληνισμοῦ, μεταλαμπαδεύοντες τά φῶτα αὐτῆς. Ἐτσι οἱ Σέρρες, πρίν ἀπό τήν ὀλοκληρωτική καταστροφή τους, τό 1913, εἶχαν περί τούς 2.500 μαθητές, ἀρρενες και θίλεις, διδασκομένους ἀπό 40 και πλέον διδασκάλους.

Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε ὅτι στά περιώνυμα Ἐκπαιδευτήρια τῶν Σερρών δίδαξαν ἐξέχοντες διδάσκαλοι. Ἐτσι, στή

Σχολή τῶν Σερρῶν, δίδαξαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀναστάσιος Παπαβασιλόπουλος, ὁ Ἀναστάσιος Πώπας, ὁ Σπύρος Ἰωάννου, ὁ Ἐμμανουὴλ Φωτιάδης, ὁ Μηνᾶς Μηνωΐδης, ὁ Ἄδαμ Ζαπέκος, ὁ Χριστόφορος Φιλητᾶς, ὁ Ἰωάννης Δέλιος, ὁ Ἀθανάσιος Φυλακτός, ὁ Πέτρος Παπαγεωργίου καὶ ἄλλοι, ἐνῶ στό Παρθεναγωγεῖο Σερρῶν δίδαξαν, μεταξύ ἄλλων, καὶ οἱ Ἰωάννης Τσικόπουλος καὶ Εὐάγγελος Στράτης, ὁ ὀποῖος καταγόταν ἀπό τό Ροδολεῖβος.

Οι Σχολές τῶν Σερρῶν, ἀμιλλώμενες τίς περίφημες Σχολές τῶν Ἰωαννίνων καὶ τῆς Κοζάνης, ἀπό τό 1870 καὶ ἐφεξῆς ἀπετέλεσαν τό ἔθνικό καὶ ἐκπαιδευτικό φυτώριο καὶ ἐπάνδρωναν μέ τούς ἀποφοίτους τους τά σχολεῖα ὅχι μόνο τῆς Μακεδονίας, ἀλλά καὶ τῆς Θράκης καὶ τοῦ Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Κύπρου καὶ ἄλλων περιοχῶν, ἀκόμη καὶ τῶν Ἀθηνῶν.

Γιά τήν κατάσταση τῆς Παιδείας στίς Σέρρες κατά τήν τουρκοκρατία δέν ύπάρχουν ἄλλες πληροφορίες, ἐκτός ἀπό τήν μαρτυρία τοῦ Τούρκου ιστορικοῦ καὶ γεωγράφου Χατζῆ-Κάλφα, ὁ ὀποῖος στούς «Γεωγραφικούς του Πίνακας» ἀναφέρει ὅτι οἱ Σέρρες ὀνομάζονταν «πόλις σοφῶν», ύπονοώντας προφανῶς τή φήμη πού εἶχαν ὡς πόλις, τῆς ὀποίας οἱ κάτοικοι οὐδέποτε ἔπαινσαν νά καλλιεργοῦν τά Γράμματα καὶ νά λατρεύουν τίς Μοῦσες.

Τό ἀνεκτίμητο «Χρονικό τοῦ Παπασυναδινού» ἀποτελεῖ πολύτιμη πηγή, ἀπό τήν ὁποία προκύπτει ὅτι ὅχι μόνον στήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἀλλά καὶ στά χωριά ἀκόμη, κατά τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα, ύπηρχαν διδάσκαλοι, ἰερωμένοι κατά τό πλεῖστον.

Ἐκτός ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν, σπουδαιότατο κέντρο τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων ἐπί τουρκοκρατίας ύπηρξε καὶ ἡ Ἀλιστράτη, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τότε σπουδαῖο κέντρο τῆς περιοχῆς καὶ μία ἀπό τίς πλέον σημαίνουσες Ἑλληνικές Κοινότητες τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Στήν Ἀλιστράτη κατά τήν περίοδο αὐτή λειτουργοῦσε ἡ περίφημη «Κεντρική Ἑλληνική Σχολή», ἵστημα μέ την Ανωτέραν Σχολήν, μέ μαθητές ἀπ' ὅλη τήν ἐπαρχία τῆς Ζίχνης. Τήν ἴδρυση τῆς Σχολῆς αὐτῆς στήν Ἀλιστράτη ἐπέβαλαν τότε κυρίως οἱ δημιουργηθεῖσες πνευματικές ἀνάγκες τῶν ἐπαρχιῶν Φυλλίδος καὶ Παγγαίου, μετά τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ύποδούλου Ἐθνους ἐν γένει κατά τόν 18ο αἰώνα. Ἡ Σχολή αὐτή, μοναδική στό πολυπαθές ἐκεῖνο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, γρήγορα ἔγινε ἐφάμιλλη τῶν ἄλλων ὄμοειδῶν Σχολῶν τῆς Μακε-

δονίας και άνέδειξε τήν 'Αλιστράτη φωταυγή πνευματική του Γένους έστια.

'Η περίοδος τής μεγίστης άκμης τής «Κεντρικής Έλληνικής Σχολής» 'Αλιστράτης είναι ή δεκαετία 1840-1850, κατά τήν όποια ή φήμη της ύπερ-φέβαλε και αύτήν τής Σχολής τῶν Σερρών, ή όποια μέχρι τότε κατεῖχε τά πρωτεῖα.

Στήν περιώνυμη αύτή Σχολή τής 'Αλιστράτης διετέλεσαν σχολάρχες οι Δημήτριος Καλαμβακίδης, ἐκ Μελενίκου, Ιωάννης Χαρίδημος, Χριστόφορος Προδρομίτης, Αστέριος Γούσιος, Χαρίλαος Παπαντωνίου και Διόδωρος Κάρατζης.

Παράλληλα πρός τήν Κεντρική Έλληνική Σχολή, κατά τή δεύτερη πεντηκονταετία του 19ου αἰώνα (1850-1900) και ἐπί πολλά χρόνια ἀργότερα, λειτουργούσαν στήν 'Αλιστράτη ἐννεατάξιο 'Αρρεναγωγεῖο και ἔξιτάξιο Παρθεναγωγεῖο μέ Νηπιαγωγεῖο και Οίκοτροφεῖο, τό διόποιο εἶχε ίδρυθεῖ ἀπό τόν Μητροπολίτη Φιλίππων, Δράμας και Ζιχνῶν Χρυσόστομο Καλαφάτη.

Τό διτί ή 'Αλιστράτη κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας εἶχε πρωτοστατήσει στήν ύποστηριξη τῶν Γραμμάτων και στήν ἀνάπτυξη πνευματικῆς κινήσεως σέ δλη τήν περιφέρεια Δράμας και Ζιχνῶν, μαρτυρεῖται, ἐκτός τῶν ἄλλων, και ἀπό τή δράση πού εἶχε ἀναπτύξει ή Συντηρητική 'Αδελφότης 'Αλιστράτης «'Αμφίπολις». "Οπως προκύπτει ἀπό Καταστατικό της πού διασώθηκε, μέ χρονολογία 26 Δεκεμβρίου 1874, ή 'Αδελφότης αύτή εἶχε ὡς σκοπό «τήν διάσωσιν τοῦ καθεστῶτος ἐν τοῖς χριστιανικοῖς χωρίοις τοῦ τμήματος Ζίχνης διά τῆς διαδόσεως τῶν Έλληνικῶν Γραμμάτων...».

Θά πρέπει νά ἀναφέρουμε ἀκόμη διτί ή 'Αδελφότης «'Αμφίπολις» συνεργαζόταν στενά και μέ τόν «Δραματικό Ομίλο 'Αλιστράτης», ό διποιος παρουσίαζε θεατρικά ἔργα ἐθνικοῦ περιεχομένου.

'Εξ ἄλλου, δέ θά πρέπει νά παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε διτί ἐπί τουρκοκρατίας μία ἀπό τίς κυριώτερες πνευματικές ἔστιες τοῦ 'Έλληνισμοῦ τής Μακεδονίας και εἰδικώτερα τής περιφερείας τῶν Σερρών ύπηρξε και τό Μελένικο, τό διόποιο μέ τήν ἐλληνοχριστιανική του ἀκτινοβολία, τή βυζαντινή του παράδοση, τίς ἐβδομήντα περίπου ἐκκλησίες του, τά τέσσερα περιώνυμα 'Ελληνικά σχολεῖα και τά ὄνομαστά σωματεῖα του, ύπηρξε ἀνέκαθεν ἀκρίτας και πολιτιστική ἔστια τοῦ 'Έλληνισμοῦ.

Στό Μελένικο τό 1800 λειτουργούσε 'Ανώτερο 'Ελληνικό Σχολεῖο, στό

όποιο ἀρχιδιδάσκαλος διετέλεσε ὁ Δημήτριος Καλαμβακίδης. Τό 1913 λειτουργοῦσαν ἐξατάξιο Ἑλληνικό Δημοτικό Σχολεῖο, Παρθεναγωγεῖο, τετρατάξιο Ἡμιγυμνάσιο καὶ Νηπιαγωγεῖο.

Τά σχολεῖα τοῦ Μελενίκου ἐπί τουρκοκρατίας λειτουργοῦσαν κανονικά καὶ μέ πλῆρες προσωπικό. Αὐτό ἐπιτυγχανόταν χάρις στή συνδρομή τῶν κατοίκων καὶ στή γενναίᾳ ἀρωγή τῶν διαβιούντων στήν Αὔστροουγγαρία πλουσίων Μελενικίων. Τά κυριώτερα κληροδοτήματα ὑπέρ τῶν σχολείων τοῦ Μελενίκου ἦσαν τοῦ Γεωργίου Χατζηνικολάου, τοῦ Μανασῆ Ἡλιάδη καὶ τοῦ Ἀναστασίου Παλλατίδη.

Στήν ὄνομαστή Σχολή του δίδαξαν κατά καιρούς ἐξέχοντες διδάσκαλοι, ὅπως οἱ Μανασῆς Ἡλιάδης, Χριστόφορος Φιλητᾶς, Πέτρος Παπαγεωργίου, Ἀδάμ Ζαπέκος, Γεώργιος Τζιέρης, Ἰωάννης Βασματζίδης, Δημήτριος Λάσκαρις (γόνος τῆς γνωστῆς οἰκογενείας τοῦ Βυζαντίου) καὶ πολλοί ἄλλοι. Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς συνέχιζαν τίς σπουδές τους στίς Σέρρες.

Τό Μελένικο ἀνέδειξε μεγάλους ἄνδρες πού διακρίθηκαν στά Γράμματα. Μεταξύ αὐτῶν ἀναφέρουμε τόν Μανασῆ Ἡλιάδη, ίατρό καὶ λόγιο πού ἔγινε τό 1780 διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βουκουρεστίου, τόν Ἀναστάσιο Παλλατίδη, οίκογενειακό ίατρό τῆς Καισαροβασιλείας, τόν Ἀναστάσιο Πολυζωΐδη, διακεκριμένο πολιτικό, λόγιο ἀγωνιστή τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ '21 καὶ πρόεδρο τοῦ ἐν Ναυπλίῳ Δικαστηρίου πού ἐδίκασε τόν Κολοκοτρώνη, τόν Ἀναστάσιο Χρηστομάνο, ίδρυτή τοῦ Χημείου καὶ καθηγητή τῆς Χημείας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ πολλούς ἄλλους.

Στό Μελένικο, ὅπως ἥδη σημειώθηκε, λειτουργοῦσαν πολλά σωματεῖα καὶ σύλλογοι, ὅπως ἡ «Φιλανθρωπική Ἐταιρία» ἥ ὅποια εἶχε μεγάλη πολιτική ἰσχύ καὶ ἀπελάμβανε μεγάλους κύρους στούς σατράπες τῶν Σερρῶν καὶ στούς τοπάρχες τῆς περιφερείας, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν καὶ Δεσποινίδων «ἡ Ἀρμονία», ἥ ὅποια, ἐκτός ἀπό τήν ἀνεκτίμητη ἐθνική προσφορά της, ἀνέπτυξε καὶ μεγάλη φιλανθρωπική δράση, καὶ ὁ «Σύνδεσμος Εὐελπίδων Μελενίκου» πού ἤταν σωματεῖο ἀνδρῶν μέ πρεμφερεῖς σκοπούς.

Τόσο ἡ «Ἀρμονία», ὅσο καὶ «ὁ Σύνδεσμος Εὐελπίδων» συνεχίζουν σήμερα ἀδιαλείπτως τήν ἐθνωφελή τους δράση στό Σιδηρόκαστρο. Ἡσ σημειωθεῖ ὅτι στό Σιδηρόκαστρο φυλάσσονται ἀπό τόν «Σύνδεσμον Εὐελπίδων Μελενίκου» τά ἀρχεῖα τοῦ «Κοινοῦ Μελενίκου», τά ὅποια με-

ταφέρθηκαν ἐκεῖ ἀπό τούς Μελενικίους τόν Ἰούλιο τοῦ 1913, ὅταν ἐξαναγκάσθηκαν νά ἐκπατρισθοῦν ἀπό τίς πατρογονικές ἐστίες τους συνεπίᾳ τῆς διά τῆς ἀδίκου Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου τῆς 28ης Ἰουλίου 1913 παραχωρήσεως τοῦ Ἑλληνικοτάτου Μελενίκου στούς Βουλγάρους.

Πολλοί εἶναι αὐτοί πού μέ τή γραφίδα ἡ μέ τό χορῆμα, ἡ καί προσφέροντας τή ζωή τους ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐπιτυχία τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Ἐκεῖνος, ὅμως, γιά τόν ὅποιο πρέπει νά καυχώμαστε ἴδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Σερραῖοι, εἶναι ὁ Ἐμμανουὴλ Παπᾶς, ὁ ἀρχιστράτηγος τῶν Μακεδονικῶν Δυνάμεων κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ '21, ὁ ὅποιος, ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπέστη μεγάλες θυσίες χάριν τοῦ Ἀγῶνος, στή διάθεση τοῦ ὅποίου ἀναλώθηκε κυριολεκτικῶς ἐκτός ἀπό τήν μεγάλη περιουσία του, καί ἡ ζωή του, καθώς ἐπίσης καί ἡ ζωή ὅλων σχεδόν τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του.

Κατά τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα (1903-1908), ἡ πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρξε κεντρικός πυρήνας σε ὄλοκληρη τήν Ἀνατολική Μακεδονία καί ἡ συνεισφορά τῶν κατοίκων τῆς στήν ἐπιτυχῇ ὁργάνωση καί διεξαγωγή του ἀπέβη ἀποφασιστικῆς σημασίας.

‘Ο ίστορικός τῶν Σερρῶν ἀείμνηστος Πέτρος Πέννας, στή μελέτη του «Ἡ ὁργάνωση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος στήν περιοχή τοῦ Σαντζακίου Σερρῶν», ἀναφέρεται διεξοδικῶς στή μεγάλη συμβολή τῶν ὑπεδούλων Σερραίων στήν ὁργάνωση καί τή διεξαγωγή τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα στήν εὐρύτερη περιοχή τῶν Σερρῶν, ὁ ὅποιος, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀποσκοποῦσε στό νά διατηρηθεῖ ἀλώβητη ἡ χριστιανική πίστη ἔναντι τοῦ Τούρκου κατακτητῆ καί ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὁρθοδοξία ἔναντι τῶν Βουλγάρων, οἱ ὅποιοι ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα χρησιμοποίησαν κάθε μέσον γιά νά ἐπιτύχουν τόν ἀφελληνισμό τοῦ Μακεδονικοῦ χώρου.

Στόν ἐξαιρετικά δύσκολο καί διμέτωπο αὐτόν ἀγώνα, ἡ πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρξε τηλαγής φάρος καί ἀκαταμάχητο φρούριο ἔναντι τῆς σλαβικῆς ἐπιβουλῆς.

Σήμερα ἡ πόλη τῶν Σερρῶν, μέ τήν πλούσια πνευματική καί πολιτισμική παράδοση, παρουσιάζει μεγάλη ἀνάπτυξη καί πρόοδο σε ὄλους τούς τομεῖς. Στόν πνευματικό τομέα, εἰδικότερα, ὑπάρχουν ἐν ἐνεργείᾳ Σύλλογοι καί φορεῖς, οἱ ὅποιοι μέ τίς ἐκδηλώσεις πού διοργανώνουν συντελοῦν στήν πνευματική καί πολιτιστική ἀνάπτυξη τῶν κατοίκων.

Μεταξύ τῶν Σερραϊκῶν πνευματικῶν Σωματείων, ἀναμφίβολα πρωτεύουσα θέση κατέχει ἡ ἐν Ἀθήναις Ἰστορική καί Λαογραφική Ἐταιρία

Σερρών-Μελενίκου, ή όποια ίδρυθηκε τό 1952 μέ πρωτοβουλία Σερραίων διανοούμενων της πρωτευούσης, μέ σκοπό τήν περισυλλογή και διάσωση του ιστορικού, άρχαιολογικού, λαογραφικού και γλωσσικού ύλικου, τήν έρευνα και μελέτη της προγενέστερης, άλλα και της σύγχρονης ιστορίας, της λαϊκής τέχνης και πάσης κοινωνικής έκδηλώσεως, ώς και της διατηρήσεως και περισυλλογής τῶν παλαιῶν ἔθιμων και παρεδόσεων, της περιοχῆς του πάλαι ποτέ Σαντζακίου Σερρών και τῶν δικτύων αὐτοῦ Καζάδων ('Επαρχιῶν), ήτοι του Καζά Σερρών, Ζίχνας, Νευροκοπίου, Ρασλοκίου, 'Απάνω Τζουμαγιᾶς, Μελενίκου, Σιδηροκάστρου και Πετριτσίου.

Μεταξύ τῶν ίδρυτῶν της Έταιρίας ύπηρξε ό ἀποβιώσας πέρυσι ἀεί-μνηστος Πέτρος Πέννας, ό όποιος και διετέλεσε γενικός γραμματεύς αὐτῆς και πρόεδρος ἐπί μακράν σειράν ἔτῶν, ἐπιμελούμενος μαζί μέ τούς ἐκ τῶν συνιδρυτῶν και συνεργατῶν του, ἀειμνήστων Νατάλη Πέτροβιτς και Τριανταφύλου Θεοδωρίδη, της ἐκδόσεως του βραβευμένου ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν περιοδικοῦ συγγράμματος της Έταιρίας «Σερραϊκά Χρονικά», πού ἀποτελοῦν πολύτιμη κιβωτό του σερραϊκοῦ πνευματικοῦ θησαυροῦ.

Ἡ ἐπιστημονική και πνευματική παρουσία του Πέτρου Πέννα στήν πόλη τῶν Σερρών ύπηρξε ξεχωριστή. Ἐκτός ἀπό τίς ἀναρίθμητες μελέτες και ἀρθρά του πού δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς σέ περιοδικά και σέ ἑφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν, της Θεσσαλονίκης και τῶν Σερρών, ό Πέννας ἔξεδωσε τήν Ιστορία τῶν Σερρών (Α' ἐκδοση τό 1938, Β' τό 1966), πού τοῦ προσέδωσε ἐπάξια τόν τίτλο τοῦ Ιστορικοῦ τῶν Σερρών. Ὁ Πέννας ἀποτελεῖ, γενικότερα, προσωπικότητα μέ πολύχρονη πνευματική δράση και πολυσχιδές συγγραφικό ἔργο. Μαζί μέ ἄλλους ἔξεχοντες Μακεδόνες της πρωτευούσης ἰδρυσαν τό 1945 τήν Ἐθνική Ἐνωση Βορείων Ἑλλήνων ('Ηπειρωτῶν, Μακεδόνων και Θρακῶν) και τό 1952, ὅπως ήδη σημειώθηκε, τήν Ιστορική και Λαογραφική Έταιρία Σερρών -Μελενίκου, τῶν ὅποιων ἀμφοτέρων ό ἔχων τήν τιμή νά σᾶς ὅμιλει εἶναι σήμερα πρόεδρος. Ὁ Πέτρος Πέννας ἔδωσε ἀκόμη πολλές διαλέξεις, ἔκαμε ἀρκετές εἰσηγήσεις και ἀνακοινώσεις σέ ἐπιστημονικά συνέδρια και, γενικά, συνέβαλε ἀποφασιστικά στή διατήρηση και διαφύλαξη τῆς παράδοσης και τῆς ιστορικῆς μνήμης. Ὁ Δῆμος Σερρών, σέ ἀναγνώριση τῆς τεράστιας ἔθνικῆς και πνευματικῆς προσφορᾶς του, πρόσ τήν πόλη και τόν Νομό Σερρών γενικότερα, τοῦ ἀπένειμε τό 1990 τό μετάλλιο τῆς πόλεως και τό 1993 εἰδικό τιμητικό ψήφισμα.

Διακεκριμένος ίστοριογράφος τῶν Σερρῶν είναι ἐπίσης και ὁ ἀκούραστος πνευματικός ἐργάτης Γεώργιος Καφταντζῆς, λογοτέχνης και συγγραφέας, πρόεδρος τοῦ 'Ομίλου «Ὀρφεύς», ὁ ὅποιος ἔξεδωσε τρίτομη ίστορία τῶν Σερρῶν. Ἡ προσωπικότητα τοῦ Καφταντζῆς, ὁ ὅποιος ἐμφανίστηκε πολὺ νωρίς στή σερραϊκή πνευματική ζωή, είναι πολυσύνθετη, μέ εντονη πνευματική, συγγραφική (ποίηση, θέατρο, διήγημα) κ.ἄ. δραστηριότητα. Δέν θά είναι ύπερβολή νά λεχθεῖ ὅτι ὁ Γεώργιος Καφταντζῆς βρίσκεται σήμερα στήν πρωτοπορία τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν.

Ἐπίσης, θά πρέπει νά σημειώσουμε ἴδιατέρως ὅτι ὁ γνωστός Σερραϊος συγγραφέας Βασίλειος Τζανακάρης, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Γιατί», κυκλοφόρησε πρόσφατα τό Β' Τόμο τῆς «Εἰκονογραφημένης Ίστορίας τῶν Σερρῶν», μέ 512 σελίδες, ἐκατοντάδες σπάνιες φωτογραφίες, ἔγγραφα, χάρτες και ντοκουμέντα ἀπό τή ζωή τῆς πόλεως και τῶν κατοίκων τῆς, σέ μιά πολυτελή τετράχρωμη ἔκδοση.

Ο Β' αὐτός Τόμος τῆς «Εἰκονογραφημένης Ίστορίας τῶν Σερρῶν», ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκριτη ἐφημερίδα τῶν Σερρῶν «Ἡ Πρόοδος» (φύλλο 30ῆς Νοεμβρίου 1995), ἀνατρέχει ἀπό τό 1907 μέχρι και τό 1947 και περιγράφει μιά ὀλόκληρη ἐποχή και μέσα ἀπό αὐτήν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά μικρά και τά μεγάλα συμβάντα, τόν κινηματογράφο, τό θέατρο και τίς κάθε εἰδους παραστάσεις, τό ἔκεινημα τοῦ σερραϊκοῦ ἀθλητισμοῦ, τό ἐργατικό κίνημα, τό κίνημα τοῦ '35, τήν πρώτη ἐκλογική νίκη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ἔως τά χρόνια πού ἀκολούθησαν τή δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ, τόν πόλεμο, τήν ἔθνική μας ἀντίσταση, τήν ἀπελευθέρωση και τά πρῶτα μεταπελευθερωτικά χρόνια. Ἰδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στήν πυρπόληση τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν τόν Ιούνιο τοῦ 1913, τήν ὁποία ὁ συγγραφέας, μέ τόν τίτλο «Ἡ θυσία μιᾶς πόλης», καταγράφει μέρα μέ τή μέρα, ὥρα μέ τήν ὥρα, στιγμή μέ τή στιγμή.

Τό βιβλίο συμπληρώνεται μέ ἑνα πανέμορφο φωτογραφικό ἀφιέρωμα στίς σερραϊκές ἔξοχές και κλείνει μέ τό «Χρονικό τῆς Σερραϊκῆς Τυπογραφίας» ἀπό τοῦ 1878 μέχρι τοῦ 1960, στό ὅποιο καταγράφονται, ἐκτός τῶν σερραϊκῶν ἐφημερίδων, και ὅλες οἱ ἐκδόσεις πού πραγματοποιήθηκαν μέχρι τήν κήρυξη τοῦ πολέμου τό 1940 και μέ ἑνα μικρό ἀσπρόμαυρο φωτογραφικό «portfolio» τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν στά χρόνια 1950-1960.

Ξεχωριστή είναι στήν πνευματική ζωή τῶν Σερρῶν και ἡ παρουσία τοῦ ἐκ Σύρου καταγομένου, ἀλλ' ἥδη ἀπό πολλῶν ἐτῶν μονίμως ἔγκατε-

στημένου στίς Σέρρες, λογοτέχνη και συγγραφέα, Εὐαγγέλου Ἀσπιώτη, τοῦ ὅποίου πολυποίκιλη εἶναι ἡ προσφορά στά Γράμματα. Κυριώτερα ἔργα του: «Ρωγμές», «Ἡ ρημαγμένη Πολιτεία», «Λυρικός Λόγος» κ.ἄ.

Μεταξύ τῶν πολλῶν Συλλόγων καὶ Σωματείων πού ὑπάρχουν σήμερα στίς Σέρρες, διακρίνεται ὁ Ὁμιλος «Ὀρφεύς» (χωρίς, βέβαια, νά ὑποτιμοῦμε καὶ τά ὑπόλοιπα), ὁ ὅποιος μέ πρόεδρο τόν Γ. Καφταντζῆ καὶ μέ τή συμβολή τῶν ὑπολοίπων δραστηρίων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ του Συμβουλίου καὶ μέ τήν ἔξαιρετη ἀπόδοση τῶν ἐπτά τμημάτων πού διαθέτει (Μουσικοῦ, Λαογραφικοῦ, Χωροδιακοῦ, Θεατρικοῦ, Εἰκαστικῶν Τεχνῶν, Ἀθλητικοῦ καὶ Κινηματογραφικῆς Λέσχης), πρωτοστατεῖ σέ κάθε ἔθνική καὶ πνευματική ἐκδήλωση τῶν Σερρῶν, συμβάλλοντας ἀποφασιστικά στήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καὶ ἀποτελώντας τό προσφιλέστερο σωματεῖο πνευματικῆς, καλλιτεχνικῆς καὶ ἔθνικῆς προϊοντος γιά τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Ἐχοντας σταθερή ἀνοδική πορεία ὁ «Ὀρφεύς», συνεχίζει τήν παλαιά του αἴγλη, ἀναπτύσσοντας δραστηριότητες πού ἐπεκτείνονται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς (θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές ἐκδηλώσεις, συναυλίες, διαλέξεις κλπ.).

Ο «Ὀρφεύς» ὡς Μουσικογυμναστικός Σύλλογος ιδρύθηκε τήν 1η Αύγουστου τοῦ 1905 καὶ συνέδεσε ἄρρηκτα τήν ὑπαρξή του καὶ τήν ἔθνωφελή, πολιτιστική καὶ κοινωνική δραστηριότητά του μέ τήν ίστορία τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς τῶν Σερρῶν.

Πράγματι, ἡ ἵδρυση τοῦ «Ὀρφέως» κατά τήν κρίσιμη ἐκείνη γιά τό Ἑθνος μας ἐποχή, ἔγινε μέν ὑπό τό πρόσχημα καὶ τούς φανερούς σκοπούς τῆς μουσικῆς, ἀθλητικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς διαπαιδαγωγήσεως καὶ ψυχαγωγίας τῆς σερραϊκῆς νεότητας, πραγματικός ὅμως σκοπός του ἦταν ἡ ἔθνική ἀνάταση καὶ ἡ μέ κάθε μέσο ἐνίσχυση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Ἐπιβεβαίωση τούτου ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι πολὺ σύντομα ὁ «Ὀρφεύς» μετεβλήθη σέ μυστικό ἐργαστήριο ἀγωνιστῶν καὶ ἐκτελεστικό ὅργανο τῶν κατευθυντηρίων γραμμῶν τοῦ Προξενείου.

Σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, ὁ «Ὀρφεύς», ἔχοντας τήν ἀμέριστη ὑποστήριξη ὅλης γενικά τῆς Σερραϊκῆς Κοινωνίας, πρόσφερε ὑψηστες καὶ ἀνεκτίμητες ἔθνικές ὑπηρεσίες καὶ κατέστη τό ὄπλοστάσιο καὶ τό φυτώριο τῶν Μακεδονομάχων.

Ἐξ ἀλλου, ἡ δργάνωση γυμναστικῶν ἀγώνων μέ συμμετοχή ἀθλητῶν ἀπό ὅλα τά χωριά τῆς περιφερείας τῶν Σερρῶν καὶ οἱ συχνές θεατρικές παραστάσεις πού δίδονταν στίς δύο θεατρικές σκηνές, δηλαδή τή χειμε-

ρινή πού ήταν μέσα στήν αἴθουσα και τή θερινή πού ήταν στό χωρο τοῦ γυμναστηρίου, μέ εργα ἐθνικοῦ περιεχομένου ἀπό ἐκλεκτούς θιάσους ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα και τοῦ ἐρασιτεχνικοῦ Ὀμίλου «Ὀρφεύς», ἀναζωπύρωνε τό ἐθνικό φρόνημα και συντελοῦσε στήν ψυχική ἀνάταση και ἐνθάρρυνση γιά τόν Ἀγώνα.

Συμπλήρωμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων, ἀποτελοῦσε ἡ 50μελής Φιλαρμονική Μουσική, ἡ ὁποία στίς θρησκευτικές ἑορτές και τίς ἐθνικές ἐπετείους ἐπαιάνιζε μέσα στήν πόλη και περιερχόταν τά χωριά, ὅπου μέ ἐμβατήρια και πατριωτικά θούρια ἐμψύχωνε τούς κατοίκους και τούς ἔδινε κουράγιο γιά νά συνεχίσουν μέ ἐθνικό παλμό και ἐνθουσιασμό τόν Μακεδονικό Ἀγώνα. Τοῦ Ἀγώνα αὐτοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, και προελέχθη, πυρήνας κεντρικός στήν Ἀνατολική Μακεδονία ὑπῆρξε ἡ πόλις τῶν Σερρών, ἡ ὁποία μέ τήν μακραίωνη και ἐνδοξή ιστορία της, μέ τήν ὁμοιογένεια τοῦ ἐκ τριάντα χιλιάδων κατοίκων ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ της, μέ τήν ἀκτινοβολία τῆς πνευματικῆς της παραδόσεως, και μέ τό ἀκμᾶζον εἰς χειρας τῶν Ἑλλήνων ἐμπόριο, ήταν ἐπόμενο νά δεχθεῖ τό κύριο βάρος τῆς δραγανώσεως και τῆς διεξαγωγῆς τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων σέ δῆλη τήν περιφέρεια.

Κατά τή χρονική περίοδο 1913-1918, ὁ «Ὀρφεύς» ἀναγκάσθηκε νά ἀναστείλει τήν πολυσχιδή ἐθνική και κοινωνική του δραστηριότητα. Σέ αὐτό συνετέλεσαν ὁ ἐμπρησμός τῆς πόλεως τῶν Σερρών, οἱ διώξεις τῶν μελῶν του και ἡ διαρπαγή και καταστροφή τῶν ἀρχείων του ἀπό τούς Βουλγάρους. Τό 1919 ὅμως ἐπανασυνεστήθη και ἐπιδόθηκε μέ νέα ζέση στήν ἐκπλήρωση τῶν μουσικῶν, καλλιτεχνικῶν και ἀθλητικῶν του σκοπῶν, ἀνακτήσας και πάλι τήν παλιά του αἴγλη. Ή ἐπιστράτευση και ἡ Μικρασιατική ἐκστρατεία και καταστροφή ἐπέφεραν νέα ἀνάσχεση τῆς δράσεώς του, γιά νά συνεχίσει ἀπό τοῦ ἔτους 1925 και ἐφεξῆς τήν ἀνοδική και πάλι πορεία του.

Σήμερα, μετά πάροδο 90 ἔτῶν ἀπό τήν ἵδρυσή του, ὁ «Ὀρφεύς», ὑπό τήν ἄξια και δραστήρια Διοίκησή του, ἐκπληρώνει στό ἀκέραιο τούς ἐθνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του, διατηρεῖ πλήρως τήν παλαιά του αἴγλη και δικαιώνει τήν ιστορία του — πού εἶναι ἔνα κομμάτι τῆς ἐνδοξῆς ιστορίας τῆς πόλεως τῶν Σερρών και τῆς περιοχῆς των — συγκεντρώνοντας ἀμέριστη τήν ἐκτίμηση τοῦ Σερραϊκοῦ Λαοῦ πού τήν ἐπιδεικνύει αὐτός σέ κάθε εύκαιρια. Πρόσφατα ὁ «Ὀρφεύς», ἐορτάζοντας τήν συ-

μπλήρωση 90 χρόνων άπό τήν ίδρυσή του, δραγάνωσε μέ μεγάλη έπιτυχία σειρά έορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Θά πρέπει ἐπίσης νά ἔξαρσουμε καί τή μεγάλη συμβολή στήν πνευματική ἀνάπτυξη τῶν Σερραίων τῆς Σερραϊκῆς Πολιτιστικῆς Ἐταιρίας (Σ.Π.Ε.), ή ὅποια, ὑπό τήν προεδρία τοῦ δραστηρίου καί ἐγκρίτου δικηγόρου τῶν Σερρῶν Κων/τίνου Παπαπαναγιώτου, μέ τή σειρά τῶν μαθημάτων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πού γίνονται στό ἐντευκτήριό της, ἀπό τοῦ ἔτους 1963 ἀπό διαφόρους διακεκριμένους διαιλητές (καθηγητές Πανεπιστημίου κλπ.), ἐπιτελεῖ σπουδαῖο πνευματικό ἔργο καί ἀνταποκρίνεται πλήρως στούς καταστατικούς σκοπούς της.

Ἄπό τό ἔτος 1958 διοργανώνει ποικίλες πνευματικές ἐκδηλώσεις καί ὁ Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων καί Τεχνῶν.

Θά πρέπει νά σημειώσουμε ἀκόμη ὅτι σήμερα στίς Σέρρες παρατηρεῖται λίαν ἀξιόλογη πολιτισμική κίνηση σέ ὅλους τούς τομεῖς. Σ' αὐτό συμβάλλουν πολύ καί οἱ διάφοροι ἀθλητικοί, πολιτιστικοί, λαογραφικοί καί ἔξωραϊστικοί σύλλογοι.

Εἶναι ἀξία ἰδιαιτέρας μνείας καί ἔξαρσεως ή ἀποφασιστική συμβολή στήν πολιτιστική ἀνάπτυξη τῶν Σερρῶν τοῦ κατά τό ἔτος 1983 ἰδρυθέντος Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Σερρῶν, τό ὅποιο μέ τά πολλά τμήματα ἐπιμορφώσεως πού διαθέτει καί μέ τίς ποικίλες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις πολιτιστικοῦ περιεχομένου πού διοργανώνει, συμβάλλει ἰδιαίτερα στήν πνευματική ἀνάπτυξη τῶν Σερραίων. Στίς δραστηριότητές του περιλαμβάνεται καί ἡ περιοδική ἐκδοση τῆς Ἐπετηρίδας του «Σερραϊκά Ἀνάλεκτα».

Ἐξ ἄλλου, τό κατά τό ἔτος 1985 ἰδρυθέν Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο τῶν Σερρῶν, μέ τά ἔξαιρετα θεατρικά ἔργα πού ἀνέβασε μέχρι τώρα (ὅπως ὁ «θρίαμβος τοῦ Ἐρωτα» τοῦ Μαριβό, ὁ «Πρωτευουσιάνος» τοῦ Γ. Ρούσσου, ή «Φαίδρα» τοῦ Γ. Ρίτσου κ.ἄ.), ίκανοποιεῖ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ θεατρόφιλου κοινοῦ ὅχι μόνον τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς τῶν Σερρῶν, ἀλλά καί ἄλλων πόλεων τῆς Μακεδονίας καί τῆς πρωτευούσης ἀκόμη, στήν ὅποια ἐφέτος παρουσίασε μέ μεγάλη έπιτυχία τήν κωμωδία τοῦ Ἀριστοφάνη «Ιππῆς». Τό 1986 ἰδρυσε καί Παιδική Σκηνή.

Κατά τόν ίστορικό καί λογοτέχνη Γιώργο Καφταντζῆ, τά ἀρχαιότερα ἔργα γλυπτικῆς πού βρέθηκαν στίς Σέρρες εἶναι τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ἔργα ζωγραφικῆς δέν ἔχουμε ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ἡ ζωγραφική ἥκμασε στήν περιοχή τῶν Σερρῶν κατά τήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο,

μέ σπουδαίο κέντρο τό περίφημο μοναστήρι του Προδρόμου Σερρών πού ίδρυθηκε τό έτος 1276, ὅπου ύπαρχουν είκονογραφίες του 14ου αἰώνα, ἀπό τίς πιό ἐνδιαφέρουσες στή χώρα μας.

Τό παλαιότερο και σπουδαιότερο ακήριο τῶν Σερρών εἶναι ὁ ἀναστηλωμένος ναός τῶν Ἀγίων Θεοδώρων (ή παλαιά Μητρόπολη), ὁ ὁποῖος εἶναι μεγάλη ὁρθογράφια ἑλληνιστική βασιλική, τρίκλιτη. Πρόκειται γιά τό λαμπρότερο βυζαντινό μνημεῖο τῆς πόλεως τῶν Σερρών, συνδεόμενο ἄρρηκτα μέ τήν μακραίωνη ιστορία και τίς τύχες τῆς.

Ἡ ἀρχική κατασκευή τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς ἀνάγεται σέ χρόνους παλαιοχριστιανικούς και κατά καιρούς, ἔξαιτίας τῶν πολλῶν καταστροφῶν πού ύπέστη, δέχθηκε διάφορες προσθήκες και ἀλλεπάλληλες ἐπεμβάσεις πού ἄλλαξαν τήν ἀρχική μορφή τῆς. Εἶναι μᾶλλον κτίσμα του 11ου-12ου αἰώνα.

”Αλλα ἀξιόλογα ακήρια εἶναι ὁ ”Αγιος Νικόλαος στήν Ἀκρόπολη (Κουλᾶς) τῶν Σερρών, ὁ ὁποῖος εἶναι κοιμητηριακός ναός μέ κρύπτη πού κτίσθηκε πιθανῶς τόν 14ο αἰώνα, καθώς και οἱ ναοί του Ἀγίου Γεωργίου Κρυονερίτη και του Ἀγίου Ιωάννου Προδρόμου (Προδρομούδι), οἱ ὁποῖοι εἶναι μνημεῖα ἀρχιτεκτονικά τῶν ἀρχῶν ἵσως του 14ου αἰώνα. ”Αλλο ἀξιόλογο βυζαντινό μνημεῖο εἶναι ὁ Πύργος του Ὁρέστη στή δυτική πλευρά του περιβόλου τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Σερρών. Σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή («Πύργος Στεφάνου Βασιλέως ὃν ἔκτισεν Ὁρέστης»), πρόκειται γιά κτίσμα του Στεφάνου Δουσάν, δυνάμενο νά χρονολογηθεῖ μεταξύ του 1345 και του 1355.

”Αξιόλογα εἶναι και πολλά ὄθωμανικά οἰκοδομήματα πού δείχνουν τήν ἐπιμεξία τῆς Ἀνατολικῆς και Βυζαντινῆς τέχνης. Κυριώτερα ἀπό αὐτά εἶναι τό Μπεζεστένι, στό κέντρο τῶν Σερρών, τό ὁποῖο πιθανῶς κτίσθηκε τό 1385 και χρησίμευε ως κλειστή ἀγορά ύφασμάτων και εἰδῶν πολυτελείας και σήμερα στεγάζει τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Σερρών, τό Τζαμί Ἀχμέτ Πασᾶ πού κτίσθηκε τό 1492 και βρίσκεται κοντά στό ρέμα τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων (περίφημο ἄλλοτε γιά τή χάρη και τήν κομψότητά του) και τό Τζιντζιρλί Τζαμί πού βρίσκεται στήν ὁδό Ἀδριανούπολεως.

Παλαιά ἀρχοντικά και ἀξιόλογα ἴδιωτικά ακήρια δέν διασώζονται σήμερα πολλά στίς Σέρρες, ἔξ αἰτίας τῶν πολλῶν καταστροφῶν και ἰδιαίτερα τῆς πυρπολήσεως τῆς πόλεως ὑπό τῶν Βουλγάρων τό 1913.

Χαρακτηριστικό δεῖγμα λαϊκής ἀρχιτεκτονικῆς, μακεδονικοῦ ρυθμοῦ, εἶναι ἡ οἰκία του Ζαπάρα πού σώζεται στή συνοικία Ἰμαρέτ και εἶναι



Ψηφιδωτή είκόνα τοῦ ἀγίου Ἀνδρέα, τμῆμα εὐρύτερου μωσαϊκοῦ, μέ θέμα τὸν Μυστικό Δεῖπνο, στό ναό τῶν Ἅγίων Θεοδώρων (B. Τζανακάρη, Εικονογραφημένη Ἰστορία τῶν Σερρῶν, τόμ. Α', Σέρρας 1991, σ. 379).

διώροφη λιθόκτιστη, ή οίκια Σιμαντόφ, δεῖγμα ἔξαιρετης λαϊκής ἀρχιτεκτονικής πού στέγαζε τό Ιταλικό Προξενεῖο, και τά κτήρια του Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ, πού εἶναι κτίσματα τοῦ περασμένου αἰώνα.

Νεοκλασικά κτίρια μποροῦν νά θεωρηθοῦν, ἐπίσης, τό Διοικητήριο στήν όδό Μεραρχίας πού κτίσθηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα σέ σχέδια τοῦ ἀρχιτέκτονα Ξενοφῶντος Παιονίδη, ή οίκια τοῦ Ούμβερτου Ἀργυροῦ, τοῦ γνωστοῦ Σερραίου ζωγράφου, ἀκαδημαϊκοῦ και καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, στή διασταύρωση τῶν όδῶν Μεγ. Ἀλεξάνδρου και Ἀθανασίου Ἀργυροῦ, τό κτήριο στή γωνία τῶν όδῶν Κωνσταντινούπολεως - Ἀδριανούπολεως πού στεγάζει τό Λαογραφικό Μουσεῖο τῶν Σαρακατσάνων (τό όποιο ἥδη μεταφέρεται σέ ἰδιόκτητο νεόδμητο κτήριο), τό κτήριο στήν όδό Δημ. Μαρούλη, ὅπου στεγάζεται τό Κέντρο Ἀποκαταστάσεως Ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες, τό κτήριο τοῦ ΚΑΠΗ Σερρῶν στό Πάρκο τῶν χιλιοδένδρων, ή Ἐθνική Τράπεζα πού δεσπόζει στήν κεντρική πλατεία τῶν Σερρῶν, τό Ὁρφανοτροφεῖο Ἀρρένων, ή οίκια κληρονόμων Βασ. Σχινᾶ και ή οίκια Λεβέντη.

Παρά τό γεγονός πάντως ὅτι ή πόλη τῶν Σερρῶν μετά τήν καταστροφική πυρκαγιά τοῦ 1913 ἔχασε τήν παλιά φυσιογνωμία της και τόν παραδοσιακό χαρακτήρα της, μέ ἀποτέλεσμα νά μή διασωθοῦν τά παλιά ἀρχοντικά της, ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη και σήμερα γειτονιές και σπίτια πού διατηροῦν, ἐπί τοῦ παρόντος τουλάχιστον, τό χρώμα και τήν ἀρχοντιά τῆς παλαιᾶς καλῆς ἐποχῆς, ή όποια δυστυχῶς ἀργοστήνει στό βωμό τῆς σύγχρονης τεχνολογικῆς ἔξελιξης και τῆς ἄναρχης δόμησης.

Θά πρέπει, τέλος, νά ἀναφέρουμε ἀκόμη ὅτι ή πόλις τῶν Σερρῶν ἔχει νά ἐπιδείξει πλούσια μουσική παράδοση ἀπό τό 1800 μέχρι τῶν ήμερῶν μας. "Οπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ ἐρευνητής Γεώργιος Ἀγγειοπλάστης στό βιβλίο του «Ἡ μουσική στίς Σέρρες ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνος μέχρι σήμερα», ή μουσική γιά τούς κατοίκους τῶν Σερρῶν δέν εἶναι ἀπλό χόμπι, ἀλλά δεύτερη φύση. Οι Σερραῖοι, λαός φιλόμουσος, δέν ἔχασαν και δέν χάνουν τήν εὐκαιρία νά ἐκδηλώσουν τόν συναισθηματικό του κόσμο μέ τραγούδια και μουσική. Ἀπό τούς προεπαναστατικούς ἀκόμη χρόνους μέ τήν ἔξαιρετην ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου, ἵδιως τοῦ βάμβακος και τῶν ὑφασμάτων πού κατασκευάζονταν στήν πόλη, οἱ Σερραῖοι εἶχαν τίς πρῶτες ἐπαφές μέ τή δυτική μουσική και τά κέντρα τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης (Λευψία, Βιέννη, Παρίσι κ.ἄ.). Οι εύπορώτερες οἰκογένειες μετακαλοῦσαν Εὐρωπαίους καθηγητές μουσικῆς (πιάνο, βιολί),

ἐνῶ ἡ χρήση τῶν λαϊκῶν ὀργάνων (βιολί, σαντούρι, ζουρνάς, νταούλι, γκάιντα κλπ.) στήν ὑπαιθροῦ ἀλλά καὶ μέσα στήν πόλη συντηροῦν μεγάλο χρονικό διάστημα τό μουσικό συναίσθημα τῶν Σερραίων. Ἀπό τοῦ 1800 ἡ ἐπαφή αὐτή μέ τήν εὐρωπαϊκή μουσική γίνεται ἐντονότερη. Ἡδη ἐμφανίζονται οἱ πρῶτες ὁρχῆστρες ἐγχόρδων.

Σημαντικό ρόλο στήν καλλιέργεια τῆς μουσικῆς παράδοσης τῶν Σερρῶν ἔπαιξαν οἱ πολλές Φιλαρμονικές πού ἰδρύθηκαν ἀπό Ἑλληνικά Σωματεῖα στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, οἱ ὅποιες καὶ ἀποτέλεσαν πολύτιμα σχολεῖα γιά τή μουσική κατάρτιση τοῦ λαοῦ τῆς τουρκοκρατούμενης πόλεως τῶν Σερρῶν.

Τήν περίοδο αὐτή Φιλαρμονικές, μέ διευθυντή τόν Γιάννη Βαΐού, διαθέτουν ἡ Ἑλληνική Κοινότητα, τό Γυμνάσιο, ἡ Κεντρική Ἀστική Σχολή, δ "Ομιλος Ἐρασιτεχνῶν «Τερψιχόρη» καὶ δ «Ορφεύς».

Μεταπολεμικά, οἱ ὁρχῆστρες ἐλαφρᾶς μουσικῆς καὶ τά φωνητικά σύνολα ἔχουν ἐντονη παρουσία, ἐνῶ οἱ Σερραῖοι στρέφονται στή σύσταση καὶ ἀνάπτυξη πολυαρίθμων χορωδιῶν καὶ τήν ὀργάνωση ἐκδηλώσεων κλασικῆς μουσικῆς, μέ κέντρο ἐνδιαφέροντος πάντα τόν ιστορικό «Ορφέα». Ἔτσι, τό 1945 ἰδρύεται ἡ Χορωδία Σερρῶν μέ τόν Γιάννη Ούζούνη, πολυπληθεῖς ἐκκλησιαστικές καὶ σχολικές χορωδίες μέ τίς καθηγήτριες μουσικῆς Ἐλπίδα Βεηλικτίδου καὶ Μαγδαληνή Ιακωβίδου, ἐνῶ δ Σερραῖος ἀρχιμουσικός Χρῆστος Σταματίου μέ τή μικτή χορωδία τοῦ «Ορφέως», προβάλλει Πανελληνίως τό σερραϊκό δημοτικό τραγούδι.

Θά πρέπει νά ἀναφέρουμε, ἐπίσης, δτι οἱ Σέρρες διαθέτουν σήμερα τρία Ὡδεῖα (Ἑλληνικό, Νέο, Σερρῶν), δύο Μουσικές Σχολές (Ἀδελφῶν Λάμπρου, Τάνσαρλη), τρεῖς παιδικές ὁρχῆστρες (Μάντζαρος, Ἀρίων, Τερρᾶς Μητροπόλεως), μία Φιλαρμονική (Δῆμος), μία μαντολινάτα (Σχολή Ἀδελφῶν Λάμπρου), τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἄγιος Νικήτας ὁ Νέος», μέ τμῆμα χορωδίας, τρεῖς μικτές πολυφωνικές χορωδίες («Ορφεύς», Δῆμος, Μουσικό Ἐργαστήρι), δύο ἀνδρικές ἐκκλησιαστικές χορωδίες, μία γυναικεία χορωδία (Ἀπόφοιτοι Γυμνασίου Θηλέων) καὶ τό Τμῆμα Ἐκμάθησης Παραδοσιακῶν ὀργάνων τοῦ Λυκείου Ἐλληνίδων Σερρῶν.