

ΚΩΝΣΤ. Β. ΧΙΩΛΟΣ

**Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ***

‘Ο Μακεδονικός ’Αγώνας και οι λοιποί ἀγῶνες πού διεξήγαγε κατά καιρούς τό ”Εθνος μας, ἐπιβάλλεται νά μᾶς διδάσκουν, νά μᾶς νουθετοῦν και νά μᾶς καθοδηγοῦν. ’Έκ μέρους τῶν Πανελλήνων θά πρέπει νά εἶναι συνεχής ή ἀπότιση τοῦ ὁφειλόμενου ἐλαχίστου φόρου τιμῆς και εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους τούς ἐπωνύμους και ἀνωνύμους μαχητάς τοῦ Μακεδονικοῦ ’Αγώνος, οἱ όποιοι ἔχουσαν τό αἷμα τους και μέ τήν θυσία τους συνετέλεσαν νά παραμείνει ὁριστικῶς Έλληνική ή αίματόβρεκτη και ἀγία Μακεδονική Γῆ.

Τόν ’Αγώνα αὐτόν πού ἦταν μακροχρόνιος, πολυαίμακτος και σκληρός ἐπλαισίωσαν τόσο οἱ ”Έλληνες τῆς τουρκοκρατούμενης τότε Μακεδονίας, ὅσο και οἱ τῆς ἐλευθέρας Έλλάδος.

Τόν Μακεδονικό ’Αγώνα διέκρινε ή ἐθνική ἔξαρση, ή ὑπεράνθρωπη προσπάθεια και ό ἀκραιφνής πατριωτισμός τῶν Πανελλήνων.

΄Η Έκκλησία, ή όποια, ως γνωστόν, προμαχεῖ ἀνέκαθεν σέ δόλους τούς ἀγῶνες τοῦ ”Εθνους μας μέ ἐκατόμβες θυμάτων, κληρικῶν παντός βαθμοῦ, συνέβαλε ἀποφασιστικά στή νικηφόρο ἔκβαση τοῦ Μακεδονικοῦ ’Αγώνος. ”Ολοι γενικῶς οἱ χρηματίσαντες κατά τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ ’Αγώνος Μητροπολίτες στή Μακεδονία ἐλαβαν ἐνεργό μέρος σ’ αὐτόν, ἔκαστος ἀναλόγως τῶν δυνάμεών του. Μεταξύ αὐτῶν διακρίθηκαν ὁ Μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερμανός Καραβαγγέλης και ὁ Μητροπολίτης Δράμας και ἔπειτα Σμύρνης, ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος Καλαφάτης, οἱ όποιοι ἀνέπτυξαν πολυσχιδή ἐθνική δράση.

΄Η διεξαγωγή τοῦ Μακεδονικοῦ ’Αγώνος ἦταν ἔργο τῶν γενναίων ἀνταρτικῶν σωμάτων, τά όποια ἀπαρτίζονταν ἀπό ἐντοπίους Μακεδόνες και ἀπό ἐθελοντές ἐκ τῆς ἐλευθέρας Έλλάδος και ιδίως ἐκ τῆς Κρήτης και ἐκ τῆς Μάνης.

* Τό κείμενο ὁμιλίας πού ἐκφωνήθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό ’Αγρινίου στίς 15 Οκτωβρίου 1995, κατά τή διάρκεια ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ τοῦ ’Αγρινιώτη Μακεδονομάχου Νίκου Παναγιώτου, πού ἀπαγχονίσθηκε στά Σέρρας ὑπό τῶν Τούρκων στίς 3 Δεκεμβρίου 1907.

Στήν Ἀθήνα ίδρυθηκε τό «Μακεδονικό Κομιτάτο» (ἀποτελούμενο ἀπό τούς Δημήτριο Καλαποθάκη, ἐκ Μάνης, διευθυντή τῆς ἐφημερίδας «Ἐμπρός» πρόεδρο, καὶ τούς Νικόλαο Πολίτη, Ιωάννη Ράλλη, Παναγιώτη Σαρόγλου καὶ ἄλλους), τό ὅποιο ἀνέπτυξε ἀξιόλογη δραστηριότητα καὶ προέβη στήν ὁργάνωση ἐνόπλων σωμάτων στή Μακεδονία πρός ἀντιμετώπιση τῶν Βουλγάρων κομιταζήδων. Τά ἔνοπλα αὐτά σώματα, μέ τούς ἀγῶνες τους καὶ τίς θυσίες τους ἐστερέωσαν τό ἐθνικό φρόνημα τῶν Ἐλλήνων καὶ τελικά πέτυχαν νά διασώσουν τόν Ἐλληνισμό καὶ τίν 'Ορθοδοξία.

Ἄφετηρία τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ἀποτέλεσε ἡ ἔλευση στή Δυτική Μακεδονία τόν Αὔγουστο τοῦ 1904 τοῦ ὑπολοχαγοῦ τοῦ Ἐλληνικοῦ στρατοῦ Παύλου Μελᾶ, ὁ ἡρωϊκός θάνατος τοῦ ὅποίου, τόν Ὁκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους στό χωριό Στάτιστα τῆς Καστοριᾶς, συγκλόνισε τό Πανελλήνιο καὶ κατέστησε τόν Παῦλο Μελᾶ σύμβολο τοῦ Ἀγῶνος, ὁ ὅποῖος συνεχίσθηκε μέχρι τοῦ 1908, μέ μεγαλύτερη ἔνταση κατά τῶν Βουλγάρων, Τούρκων, Σέρβων καὶ τῶν ὀπαδῶν τῆς ορυμανικῆς προπαγάνδας καὶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τή σωτηρία τοῦ Μακεδονικοῦ Ἐλληνισμοῦ μέ τίν ἀποτροπή τῆς ἐκ Βορρᾶ καὶ ἐξ Ἀνατολῶν ἀπειλῆς κατ' αὐτοῦ.

Στήν Ἀνατολική Μακεδονία, πυρήνας κεντρικός τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα οὐ πήρε ἡ πολύπαθη πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ ὅποία μέ τή μακραίωνη καὶ ἔνδοξη ιστορία της, μέ τήν ὁμοιογένεια τοῦ ἐκ τριάντα χιλιάδων κατοίκων ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ της, μέ τήν ἀκτινοβολία τῆς πνευματικῆς της παραδόσεως καὶ μέ τό ἀκμάζον στά χέρια τῶν Ἐλλήνων ἐμπόριο, ἦταν ἐπόμενο νά δεχθεῖ τό κύριο βάρος τῆς ὁργανώσεως καὶ τῆς διεξαγωγῆς τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων σέ ὅλη τήν περιφέρεια. Βεβαίως, ἐναντίον της στράφηκε τό μῆσος καὶ ὁ φθόνος τῶν Βουλγάρων κομιταζήδων. Μέχρι τό τέλος τοῦ Ἀγώνα αὐτοῦ μέ τίς φωτεινές ἀναλαμπές του καὶ τίς ἀγωνιώδεις μεταπτώσεις του, οἱ Σέρρες παρέμειναν ὅρθιες καὶ ἄκαμπτες.

Ἡ βουλγαρική προπαγάνδα εἶχε ἔδρα στήν περιφέρεια τῶν Σερρῶν ἥδη ἀπό τοῦ ἔτους 1860. Ἡ διείσδυση μέ εἰρηνικά μέσα στά χωριά δέν εἶχε ἀξιόλογα ἀποτελέσματα. Γι' αὐτό ἀπό τό ἔτος 1898 τά πράγματα μεταβάλλονται. Συμμορίες μέ ἀρχηγό τόν διαβόλτο Σανδάνσκι Γιάννη, ἀρχίζουν συστηματικό ἔργο ἐξαπολύσεως ὁργανωμένης τρομοκρατίας.

Λόγω τῆς γειτνιάσεως τῶν Βορείων Καζάδων (Ἐπαρχιῶν) τοῦ Σαντζακίου Σερρῶν μέ τή Βουλγαρία καὶ τήν ὡς ἐκ τούτου εὔκολη διείσδυση

τῶν κομιτατζήδων σ' αὐτές, οἱ περιφέρειες Μελενίκου, Πετριτσίου καὶ Σιδηροκάστρου δεινοπαθοῦν κάτω ἀπό τὴν ἀσφυκτική πίεση τοῦ αἵμοδιψούς ἀρχικομιτατζῆ Σανδάνσκυ, δὲ ὅποιος τρομοκρατεῖ φορτικά ὅλα τὰ χωριά τῆς περιοχῆς.

Δύο ὑπῆρξαν τά θεμελιώδη καὶ ἀποφασιστικῆς σημασίας γεγονότα γιά τὴν πόλη τῶν Σερρῶν καὶ τὴν περιφέρεια κατά τίς κρίσιμες ὥρες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα: ἡ ἰδρυση τὴν 1η Αύγουστου 1905 τοῦ Μουσικογυμναστικοῦ Συλλόγου «Ὀρφεύς» καὶ ἡ ἀπό τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου 1906 ἀνάληψη τῆς διευθύνσεως τοῦ Προξενείου τῶν Σερρῶν ἀπό τὸν Πρόξενο Ἀντώνιο Σακτούρη, δὲ ὅποιος ὑπῆρξε ὁ οὐσιαστικός ἀρχηγός καὶ ὁ ἴθυνων νοῦς ὅλων τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων στήν περιφέρεια τῶν Σερρῶν.

Ἄπο τὴν ἄνοιξη τοῦ 1907 οἱ κάτοικοι τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – ἴδιαίτερα τῶν περιοχῶν Σερρῶν καὶ Δράμας – ἀρχισαν νά ἀντιμετωπίζουν καὶ πάλι τῇ βαθιμαίᾳ ἐπαυξανόμενῃ δραστηριότητα τῶν βουλγαρικῶν συμμοριῶν, ἡ ὅποια ἐκδηλωνόταν μέ τίς γνωστές μεθόδους βίας καὶ τρομοκρατίας. Οἱ Ἑλληνισμός ὅμως ἀμυνόταν σθεναρά μέ ἐπικεφαλῆς τούς Μητροπολίτες του καὶ ὑπό τὴν ἀμεση καθοδήγηση καὶ τόν συντονισμό τῶν Ἑλλήνων Προξένων.

Παρ' ὅλες τίς δυσχέρειες, ὁ Ἑλληνικός Ἀγώνας συνεχίζεται μέ ἀμείωτη ἔνταση, προωθηθείς ίκανοποιητικά κατά τό ἔτος 1907, μέ ἀποτέλεσμα πολλά χωριά, τά ὅποια εἶχαν ὑποκύψει στή βουλγαρική βία καὶ εἶχαν καταστεῖ σχισματικά, νά ἐπανέλθουν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ στήν Ὁρθοδοξία.

Πολλοί ἦσαν οἱ ἀγωνισταί καὶ οἱ δπλαρχηγοί, οἱ ὅποιοι, μέ τούς ἀγῶνες τους καὶ τίς παντοειδεῖς θυσίες τους, πρόσφεραν οὐσιαστικό ἔργο καὶ πρόταξαν σθεναρή ἀντίσταση στούς Βουλγάρους κομιτατζῆδες. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τούς Ἀθανάσιο Χατζηπανταζῆ, Καπετάν Δούκα Ἡ Ζέρβα, Στέργιο Βλάχμπεη, Παπαπασχάλη Ἡ Καπετάν Ανδροῦτσο, Γεώργιο Γιαγκλῆ, Ἀλέξανδρο Ἐρυθριώτη Ἡ Ἀϊβαλιώτη κλπ., χωρίς βεβαίως νά ὑποτιμοῦμε τή συμβολή καὶ τῶν ὑπολοίπων.

Ἡ κατ' ἔξοχή ὅμως ἡρωϊκή φυσιογνωμία τοῦ Ἀγῶνος στήν περιφέρεια τῶν Σερρῶν ὑπῆρξε ὁ Καπετάν Μητρούσης Γκογκολάκης, ὁ ὅποιος κατήγετο ἀπό τό πλησίον τῶν Σερρῶν χωριό Χομόνδος (νῦν Μητρούση) καὶ ὁ ὅποιος διά τῆς ἐπικῆς θυσίας του καὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ θανάτου του στό κωδωνοστάσιο τοῦ Τεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγελίστριας τῶν Σερρῶν, τήν 14η Ἰουλίου 1907, γίνεται θρύλος καὶ σύμβολο τοῦ ἀγώνα.

‘Ο Μητρούσης συγκρότησε ἔνοπλη ὁμάδα καί ἀνέπτυξε πλούσια δράση κατά τῶν ἔξωμοτῶν τῶν χωρίων τῆς περιοχῆς καί κατά τῶν βουλγαρικῶν συμμοριῶν.

Μετά τίς ἀποτυχημένες προσπάθειες τοῦ ἀρχικομιτατζῆ Τάσκα νά προσελκύσει τὸν Γκογκολάκη στὶς τάξεις του τῶν βουλγάρων κομιτατζῆδων μέ παροχές καί ὑποσχέσεις, πληροφορηθεὶς ὁ Τάσκα ὅτι ὁ Μητρούσης ἀπουσίαζε ἀπό τὴν οἰκία του στὸ Χομόνδος, εἰσέρχεται εἰς αὐτήν τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1906 καί, πρός ἀντεκδίκηση καί τρομοκράτηση τοῦ Γκογκολάκη, κατασφάζει τή σύζυγο αὐτοῦ καί τὸ μοναδικό τέκνο τους.

‘Ο Μητρούσης πού ἔγινε ἔξαλλος ἀπό τὸ γεγονός αὐτό, σπεύδει μέ δύο ἀφοσιωμένους φίλους του καί κατατάσσεται στὸ σῶμα τοῦ ἐκ Χαλκιδικῆς καταγομένου καί πολὺ ἀποδοτικά δρῶντος στὴν περιοχή τῆς Νιγρίτας Γεωργίου Γιαγκλῆ. Στρέφεται ἀμέσως κατά τοῦ βουλγαρίζοντος χωρίου Καρατζάκιοϊ (σημερινή Μονοκλησιά), ὅπου κατά πληροφορίες του ἐκρύπτοντο οἱ δολοφόνοι τῆς συζύγου καί τοῦ τέκνου του. Εἰσέρχονται στὸ χωριό μέ στολές τούρκων στρατιωτικῶν, καλοῦν τούς ὑπόπτους στὴν ἀγορά καί προτοῦ ἀποκαλυφθεῖ τό τέχνασμα, φονεύουν περί τούς τριάντα κομιτατζῆδες καί πρίν φθάσουν τὰ τουρκικά ἀποσπάσματα, ἀποχωροῦν.

Τό ἐγχείρημα αὐτό τοῦ Γκογκολάκη προκάλεσε διαιμαρτυρίες καί προκειμένου νά κοπάσει ὁ δημιουργηθεὶς σάλος, ὁ Μητρούσης ἀποστέλλεται στὴν Ἀθήνα, ἀπ’ ὅπου ἐπανέρχεται μετά δίμηνο μέ δύο φίλους του ἀπό τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καί τίθεται ἀμέσως ἐπικεφαλῆς σώματος ἀνδρῶν, στὸ δόπιο, πλήν τῶν δύο ἀγαπητῶν του συντρόφων, τοῦ Ἰωάννου Οὐρδα καί τοῦ Μιχαήλ Ούζούνη, προσκολλῶνται ὡς ὑπαρχηγός τοῦ σώματος ὁ ἐκ Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας λοχίας Θεόδωρος Τουρλεντές καί ὁ ἐξ Ἀγρινίου Νικόλαος Παναγιώτου, μέ τούς ὅποίους εἶχε γνωρισθεῖ στὴν Ἀθήνα.

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1907 πληροφορεῖται ὁ Γκογκολάκης ὅτι ὁ φονέας τῆς συζύγου του καί τοῦ τέκνου του, διαφυγών κατά τὴν ἐπίθεση στὸ Καρατζάκιοϊ, κρύβεται στὴν πόλη τῶν Σερρῶν. Ἀψηφώντας τούς μύριους κινδύνους, τό ἀπόγευμα τῆς 13ης Ἰουλίου φθάνει μέ τούς τέσσαρες γεννναίους συντρόφους του στὴν πόλη τῶν Σερρῶν (καί συγκεκριμένα στὴν ἀκραία Συνοικία αὐτῶν Καμενίκια) καί ἐγκαθίσταται στὸ σπίτι τοῦ ἰερέως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελίστριας Σερρῶν, Παπαθανάση), ὅπου ὅμως γίνεται ἀντιληπτός ἀπό τόν βουλγαρίζοντα Δίγκο καί προδίδεται

στίς Τουρκικές Άρχες. Εύθυς άμεσως ή συνοικία πού κατέλυσε ό Γκογκολάκης, τά Καμενίκια, πολιορκεῖται από ισχυρότατη στρατιωτική δύναμη, άποτελούμενη από τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες.

Τό επόμενο πρωΐ, δηλαδή στίς 14 Ιουλίου, ἀρχίζει ή ἐπική καί ὅπωσδήποτε ἄνιση από ἀριθμητικῆς πλευρᾶς μάχη. Ο Μητρούσης μέ τούς συντρόφους του καταλαμβάνει τό παρακείμενο κωδωνοστάσιο τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελίστριας. Ο σκληρός καί ἀπελπις ἀγώνας διαρκεῖ ἐπί πεντάωρο. Οι δύο από τούς συντρόφους τοῦ Μητρούση, ἵτοι ὁ Θεόδωρος Τουρλεντές καί ὁ Μιχαήλ Ούζούνης, πέφτουν ἡρωϊκῶς στό πλευρό του, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο, δηλαδή ὁ Νίκος Παναγιώτου καί ὁ Ιωάννης Ούρδας, πολεμοῦν στῆθος πρός στῆθος στή θύρα τοῦ προαυλίου τῆς ἐκκλησίας. Τραυματισμένοι βαρύτατα, συλλαμβάνονται καί στίς 3 Δεκεμβρίου ὁδηγούνται στήν ἀγχόνη, ἀφοῦ προηγουμένως βασανίζονται ἀπάνθρωπα.

Ο Μητρούσης πού ἀπόμεινε τελικῶς μόνος, συνεχίζει τόν ἀγώνα ἀλύγιστος, μέχρις ὅτου ἀντιλαμβάνεται ὅτι μόνον μία σφαίρα τοῦ εἶχε ἀπομείνει. Θέλει νά τίγη πουλήσει καί αὐτήν ἀκριβά. Καλεῖ τόν διευθυντή τῆς Αστυνομίας, προσποιούμενος ὅτι θέλει, δῆθεν, νά παραδοθῇ καί φυτεύει στόν κρόταφο τοῦ ἀνύποπτου αὐτοῦ Τούρκου ἀξιωματούχου τήν τελευταία του σφαίρα, ἐνῶ συγχρόνως γιά νά μή συλληφθῇ ζωντανός βυθίζει τή μάχαιρά του στά σπλάγχνα του μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν ἀντιπάλων του, δίδοντας ἔτσι τέλος στήν ἀνεπανάληπτη αὐτή ἐποπία, ἥ ὅποια θά παραμείνει ἐσαεί ὡς φωτεινό παράδειγμα καί ὁρόσημο γιά νά διδάσκῃ στούς ἐπιγενομένους τίς θυσίες τῶν προγόνων μας γιά νά παραμείνη ἡ Μακεδονία μας Ἑλληνική.

"Οπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ ἀείμνηστος προκατοχός μου καί ιστοριοδίφης Πέτρος Πέννας στό βιβλίο του «Ιστορία τῶν Σερρῶν», «...ἡ ἐποποίια γίνεται θρύλος, ὁ θρύλος τραγούδι καί τό τραγούδι συμβολική δύναμη, ἥ ὅποια ἐμψυχώνει τάς ἀνωτέρας ψυχάς...».

Τήν ἐπαύριο τό σῶμα τοῦ Μητρούση τάφηκε πολύ πρωΐ κοντά στόν τόπο τῆς συμπλοκῆς. Ἡ πόλη τῶν Σερρῶν, εὐγνωμονοῦσα ἔστησε τήν προτομή τοῦ ἡρωϊκοῦ τέκνου της κοντά στόν τόπο τῆς μαρτυρικῆς του θυσίας.

Μετά ἀπ' αὐτή τήν σύντομη ἔξιστόρηση τῆς θρυλικῆς ἐποποίιας στό κωδωνοστάσιο τῆς Εὐαγγελίστριας τῶν Σερρῶν μέ πρωταγωνιστές τόν Μητρούση Γκογκολάκη καί τούς συναγωνιστές του Νίκο Παναγιώτου, Θεόδωρο Τουρλεντέ, Γιάννη Ούρδα καί Μιχάλη Ούζούνη, ἃς γυρίσουμε

.....

Το έπος βέβαια του Καπετάν Μητρούση Γκουγκολάκη και των παλικαριών του τον Ιούλιο του 1907 στο κωδωνοστάσιο της Ευαγγελίστριας της Καμενίκιας δεν ήταν δυνατό να μην τραγουδηθεί από τη λαϊκή μούσα και να γίνει θρύλος:

«... Μητρούσης καπετάνιος
Θεόν παρακαλεί
Να έμπει μέσ' τα Σέρρας
να σύρει το σπαθί...»

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ

Mη - τρού - ας κα - πε - τά - νιος θε -
ον πα - ρα - κα - λεί να -
ε - μπει μέσ' τα Σέρ - ρας να - σύ - πει το σπα - θί
Ωφ α - μάν να -
σύ - πει το - σπα - θί

(Γ. Αγγειοπλάστης, 40 τραγούδια της πόλης των Σερρών.
Σέρρας 1994, σ. 17).

εύλαβικά τίς σελίδες τῆς ιστορίας καί ἄς παρακολουθήσουμε τή μαρτυρική πρός τήν ἀγχόνη πορεία τοῦ Νίκου Παναγιώτου καί τοῦ Γιάννη Ούρδα.

Οἱ Τούρκοι ἐλπίζοντας — εἰς μάτην βεβαίως — νά ἀποσπάσουν ἐνοχοποιητικές γιά τόν Ἀγώνα δμολογίες τῶν βαριά τραυματισμένων Νίκου Παναγιώτου καί Γιάννη Ούρδα, τούς διακόμισαν στό Νοσοκομεῖο καί τούς παρέσχον κάθε δυνατή μέριμνα γιά τήν καλύτερη νοσηλεία τους καί τήν ταχύτερη ἀποθεραπεία τους.

Μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τό Νοσοκομεῖο τούς ἀνέκριναν ἔξαντλητικά ἐπί καθημερινῆς βάσεως. Μάταια ὅμως, γιατί αὐτοὶ δέν λύγισαν καί δέν ἔβγαλαν λέξη ἀπό τά χείλη τους. Ἰδίως ὁ Νίκος Παναγιώτου, εὔστροφος καί ἐτοιμόλογος, ὅπως ἦταν, κατέπληξε μέ τήν στάση του καί αὐτόν ἀκόμη τόν παριστάμενο στήν ἀνάκριση, Εύρωπαῖο διπλωμάτη, σέ ἐρώτηση τοῦ ὅποιου πρός τόν Νίκο Παναγιώτου, τί ζητᾶ στή Μακεδονία πού εἶναι γι' αὐτόν ξένη Χώρα, ὁ τελευταῖος ἀπάντησε: «Ἡμεῖς οἱ Ἑλληνες ἔχουμε δύο Πατρίδες. Τήν ἐλεύθερη καί τήν σκλαβωμένη. Κι' ἐμεῖς οἱ ἐλεύθεροι ἔχουμε χρέος νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἀποκτήσει καί ή σκλαβωμένη Πατρίδα μας τήν ἐλευθερία της. Ἡ Μακεδονία γιά μᾶς δέν εἶναι ξένη Γῆ».

Εύθυς ἐξ ἀρχῆς ἀπό τής συλλήψεως τῶν δύο ἐθνικῶν ἀγωνιστῶν Νίκου Παναγιώτου καί Γιάννη Ούρδα, οἱ Σερραῖοι ἔκαμαν τό πᾶν, μεταχειρίζόμενοι κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσο, γιά νά τούς σώσουν. Δυστυχῶς ὅμως, χωρίς ἀποτέλεσμα. Δέν τελεσφόροησαν οὔτε οἱ ἀναφορές τους καί οἱ παρακλήσεις τους πρός τόν Σουλτάνο, οὔτε τά διαβήματά τους πρός τίς Ξένες Δυνάμεις, ἀλλ' οὔτε ἀκόμα καί ή ἐπιχειρηθεῖσα ἐκ μέρους τῶν πλουσίων Ἑλλήνων τής πόλεως δωροδοκία τῶν Τούρκων.

Ἐτσι, ὑστερα ἀπό μιά συνοπτική καί ιστορική δίκη, τήν ὅποια παρακολούθησε σύσσωμος ὁ λαός τής πόλεως τῶν Σερρῶν, ὑπό μορφή παλλαϊκοῦ συλλαλητηρίου, ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση του δικαστηρίου καταδικαστική γιά τούς δύο κατηγορουμένους, στούς ὅποιους ἐπιβλήθηκε ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν. Κατόπιν τούτου ὁδηγήθηκαν τή χαραυγή τής 3ης Δεκεμβρίου τοῦ 1907 οἱ μελλοθάνατοι στόν τόπο τής ἐκτελέσεώς τους, στήν Πλατεία τοῦ Ἀτ Παζάρ, ὅπου εἶχαν στηθεῖ ἀπό τής προτεραιάς οἱ δύο ἀγχόνες.

Ἡ μεγάλη Πλατεία ἦταν περικυλωμένη ἀπό ισχυρή τουρκική στρατιωτική δύναμη. Ἀλλ' οὔτε τά ἔκτακτα καί αὐστηρά μέτρα τάξεως, οὔτε τό δριμύτατο ψῦχος πού ἐπικρατοῦσε κατά τό χειμωνιάτικο ἐκεῖνο πρωνό τής ἀποφράδας ἡμέρας τής 3ης Δεκεμβρίου 1907, ἐμπόδισαν τούς

Σερραίους νά προσέλθουν σύν γυναιξί καί τέκνοις καί νά γεμίσουν ἀσφυκτικά, τόσο τήν Πλατεῖα, δσο καί τούς γύρω δρόμους. Ἡθελαν μέ τήν ἀθρόα προσέλευσή τους νά παρηγορήσουν καί νά συμπαρασταθοῦν στά δύο παλληκάρια τήν στερνή τους ὥρα.

Οι ἡρωϊκοί ἀγωνιστές τῆς Μακεδονικῆς ἐλευθερίας, ὅπως ψύχραιμα καί θαρραλέα ἄκουσαν τήν εἰς θάνατον καταδικαστική τους ἀπόφαση, μέ τήν ἴδια καί μεγαλύτερη ἵσως εὐψυχία καί περιφρόνηση ἀντίκρυσαν τούς δημίους τους καί ἀντιμετώπισαν τίς τελευταῖς στιγμές τοῦ ἀπαγχονισμοῦ τους.

'Από τ' Ἀγρίνιο, στάς Σέρρας μέσα,
Νίκο, δέν ἥλπιζαν νά κρεμασθῆς.
"Ολα τ' ἀδέλφια μ', δλα τά μέσα,
Νίκο, δέν ἵσχυαν ν' ἀθωωθῆς.
Γι' αὐτό ή Πατρίδα σέ στεφανώνει
μ' ἀμάραντο Δάφνης κλωνί.

Στούς ἀπλοϊκούς αὐτούς στίχους λαϊκοῦ τραγουδιοῦ, ἀποτύπωσαν οἱ Σερραῖοι τό μεγάλο τους πόνο γιά τόν χαμό τοῦ παλληκαριοῦ, πού δέν μπόρεσαν νά ἀποτρέψουν, παρ' ὅλες τίς μεγάλες προσπάθειες πού κατέβαλαν. Τό τραγούδι αὐτό, καίτοι πέρασαν ἀπό τότε ὀγδόντα ὁκτώ χρόνια δέ λησμονήθηκε καί τραγουδιέται ἀκόμα καί σήμερα ἀπό τούς Σερραίους, σκορπίζοντας φίγη συγκινήσεως.

Μέ τόν ἀπαγχονισμό τῶν δύο παλληκαριῶν Νίκου Παναγιώτου καί Γιάννη Ούρδα γράφηκε ὁ ἐπίλογος τῆς θρυλικῆς ἐποποίίας στό κωδωνοστάσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελίστριας τῶν Σερρῶν.

Οι Σερραῖοι θά θυμούμαστε πάντοτε μέ συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη τήν ὑπέρ Πατρίδος ἡρωϊκή θυσία τοῦ Νίκου Παναγιώτου καί τῶν συναγωνιστῶν του καί θά μεταλαμπαδεύσουμε ἀπό γενεᾶς σέ γενεά τόν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός αὐτούς.