

ΝΙΚΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στις 30 Ἀπριλίου 1993 ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ Νίκος Ζ. Νικολάου, ἐξέχουσα προσωπικότης τῶν Σερρῶν, μὲ ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν τοπικὴ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ.

Ὁ ἐκλιπὼν γεννήθηκε τὸ 1930 στὰ Σέρρας, ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τὸ 1948 καὶ τελείωσε τὸ Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν τὸ 1954, τὴ Σχολὴ Πολιτικῶν Μηχανικῶν.

Ὁ Νικολάου, μὲ πνευματικὲς ἀνησυχίες καὶ ἀγάπη μεγάλη πρὸς τὴ Γενέτειρα, θεώρησε αὐτονόητο καθήκον, παράλληλα μὲ τὴν ἐπαγγελματικὴ του δραστηριότητα, νὰ συμβάλει στὴν ἔρευνα ἀγνώστων ἢ σκοτεινῶν πτυχῶν τῆς πλούσιας σερραϊκῆς ἱστορίας καὶ ἀρχαιολογίας. Συγχρόνως πρόσφερε τίς γνώσεις καὶ τίς ὑπηρεσίες του στὰ κοινὰ τῆς πόλης, διετέλεσε δὲ κατὰ καιροὺς δημοτικὸς σύμβουλος, δημομηχανικός, μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν, πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δημοσίας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν.

Πρῶτη μελέτη του εἶναι ἡ «*Κτίσεις τῶν Σερρῶν*», στὸν δεῦτερο τόμο τῶν *Σερραϊκῶν Χρονικῶν*, τὸ 1957 (σελ. 126 - 128). Ἀκολούθησε, στὰ *Σερραϊκά Χρονικά* ἐπίσης, τὸ «*Χρονικὸ τοῦ μονάχου Ἡσαΐα*» (τόμ. 3, 1958, σελ. 240-248).

Τὸ 1964 ἐκδίδει τὴν ἐργασία του «*Σκαπανεῖς τῆς ἱστοριογραφίας καὶ προβλήματα τῆς ἱστορίας τῶν Σερρῶν*», ἀφιερωμένη στὰ πενήντάχρονα ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης. Περιέχει, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, πληθῶρα πινάκων μὲ σχέδια γιὰ τὴν πολεοδομία τῶν Σερρῶν, τῆς Ἀκροπόλεως (Κουλά), τῶν ἀρχαίων τειχῶν, ἐκκλησιῶν κλπ., ὡς καὶ βιογραφικὰ τῶν ἀναφερομένων συγγραφέων.

Ἀκολουθοῦν οἱ μελέτες του:

«*Μῦσαι εὐσεβεῖς Σιρραῖοι*» στὰ *Καβείρια Μυστήρια τῆς Σαμοθράκης* » (*Σερραϊκά Χρονικά* 7, 1976, σελ. 131-164).

«*Μνήμη τοῦ Μ.Ε.Μ. Cousinery καὶ τοῦ "Voyage dans le Macedoine"*» (*Σερραϊκά Χρονικά* 9, 1982-83, σελ. 185-224).

«*Θησαυροὶ τοῦ Μοναστηρίου Τιμίου Προδρόμου στό Μουσεῖο Μπενάκη στὴν Ἀθήνα*» (*Σερραϊκά Χρονικά* 10, 1989, σελ. 69-84).

Ἐκτὸς ἀπὸ τίς παραπάνω μελέτες, ὁ Νικολάου δημοσίευε συχνὰ στὰ τοπικὰ ἔντυπα ἄρθρα πολιτιστικοῦ περιεχομένου, κριτικὰ σημειώματα, γνώμες ἐπὶ ἐπικαίρων θεμάτων τῆς πόλης τῶν Σερρῶν καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς κ.ἄ.

Ὁ αἰδιδμος Νικολάου κατέλιπε ἐνδιαφέρον ἀνέκδοτο ὑλικό, τοῦ ὁποῦ ἡ δημοσίευση πολλὰ θὰ μπορούσε νὰ προσφέρει στὴν τοπικὴ ἔρευνα. Γι' αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό καὶ ἐπαινετέο τὸ γεγονός ὅτι ὁ Δῆμος Σερρῶν, ἀποτίοντας φόρο τιμῆς στὸν ἔξοχο πνευματικὸν ἄνδρα

μέ την πολυσχιδή παρουσία στα κοινά της Γενέτειρας πόλης, εξέδωσε ψήφισμα, όπου περιλαμβάνεται και η απόφαση να συνδράμει ήθικα και υλικά στην έκδοση του έργου που αυτός άφησε.

Παραθέτομε τό ψήφισμα, όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο («Η Πρόοδος», 20 Μαΐου 1993), με τό όποιο και κλείνουμε τίς γραμμές αυτές, τίς αφιερωμένες στή μνήμη Σερραίου έκλεκτού, με δραστηριότητα που συνεδύαζε την πνευματική αναζήτηση με την κοινωνική προσφορά και την επαγγελματική σταδιοδρομία με την οικογενειακή ζωή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Άριθμ. Πρωτ. 9672

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στή συνεδρίασή του τής 11-5-1993, κάνοντας έπιμνημόσυνη άναφορά, πρό ήμερησίας διάταξης, στο έκλεκτό και διακεκριμένο τέκνο των Σερρών Νικόλαο Νικολάου, που πρόσφατα χάθηκε, και έκτιμώντας, όμόφωνα, ότι:

Ό άείμνηστος Νίκος Νικολάου, γέννημα - θρέμμα τής Σερραϊκής γής, υπήρξε άξιόλογη προσωπικότητα με σημαντική προσφορά στή Σερραϊκή κοινωνία, στα γράμματα και τον πολιτισμό.

Σπουδαία, επίσης, υπήρξε ή έπιστημονική και επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και ή συνδικαλιστική και πολιτική του παρουσία.

Άνήσυχο και έρευνητικό πνεύμα, δημιούργησε και μιάς άφησε έργο συλλεκτικό, έρευνητικό και ιστορικό με πανελλήνια καταξίωση και έμβέλεια, έργο που σώζει τό ιστορικό παρελθόν τής πόλης μας, τιμά τό παρόν και είναι λαμπρή διδαχή για τό μέλλον.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Νά όνομάσει κεντρική όδό τής πόλης με τό όνομα του Νίκου Νικολάου.
2. Νά συνεργαστεί με την οικογένεια του έκλιπόντος και νά βοηθήσει, ώστε νά διασωθεί, νά μελετηθεί και νά άναδειχτεί τό άξιολογότερο άρχαικό και συλλεκτικό υλικό, που με μεράκι και ζήλο συγκέντρωσε ό άλησιμόνητος Νίκος Νικολάου.
3. Νά συνδράμει ήθικα και υλικά στην έκδοση, ύστερα από έπιμέλεια, των έργων που είναι ώριμες νά έκδοθούν.

Σέρρες 18-5-1993

Γιά τό Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΖΗΣΗΣ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΗΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ δ.Φ.