

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Ξέρουμε πώς δέν ύπάρχουν έπαρκεις ιστορικές πηγές γιά τήν έκπαιδευση, ίδιαίτερα κατά τούς πρώτους αιώνες τής δουλείας. Σκόρπιες είδήσεις βρίσκονται άρκετές σε άρχεια και βιβλιοθήκες, οι περισσότερες δύναμις παραμένουν άδημοσίευτες και χωρίς άξιολόγηση.

Κατά τά τέλη τοῦ 19ου αιώνα και τίς άρχες τοῦ 20οῦ, δηλαδή λίγο πρίν άπ' τήν άπελευθέρωση, οι πληροφορίες γίνονται άφθονότερες. Ούσιαστικό στοιχείο τῶν πρώτων αιώνων τῆς τουρκοκρατίας ήταν τό ότι τήν παιδεία είληξε άναλάβει έξ ολοκλήρου ή Έκκλησία.

Είναι χαρακτηριστική ή άπόφαση τής τοπικής Συνόδου ΚΠολης τοῦ 1593, που έντελλόταν: «Ἐκαστον ἐπίσκοπον ἐν τῇ ἑαυτοῦ παροικίᾳ φροντίδα καὶ δαπάνην τῶν δυναμένων ποιεῖν, ὥστε τά θεῖα καὶ ιερά γράμματα δύνανται διδάσκεσθαι· βοηθεῖν δέ κατά δύναμιν τοῖς ἔθελουσι διδάσκειν καὶ μαθεῖν προσαρουμένοις ἐάν τῶν ἐπιτηδείων χρείαν ἔχουσιν».

Η άποδέσμευση τής παιδείας άπό τή στενή ἐκκλησιαστική κηδεμονία συντελέστηκε βαθιμαία και ὀφειλόταν στήν ἀνάγκη μιᾶς εὐρύτερης πολιτικῆς και πολιτιστικῆς προσαρμογῆς στίς νέες συνθήκες, που διαμόρφωνε ή ἀνέλιξη τοῦ εύρωπαικοῦ Διαφωτισμοῦ.

Μερικά στοιχεῖα γιά τό εἶδος, τήν ἔκταση τῶν γνώσεων και τά προγράμματα διδασκαλίας κατά τή σκοτεινή ἐποχή είναι άρκετά παράδοξα. Σ' ἓναν χειρόγραφο σερραϊκό νομοκάνονα, πιθανόν τοῦ 16ου αιώνα, διαβάζουμε: «Ο κόσμος ὑπό τεσσάρων στοιχείων ἴσταται· ἀέρος, αἰθέρος, γῆς τε καὶ ὕδατος· καὶ ἀν λείπῃ ἐν ἐξ αὐτῶν οὐδένα πρᾶγμα γίνεται. Οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος, διά τεσσάρων στοιχείων ἴσταται· αἵματος, φλέγματος, ξανθῆς χολῆς καὶ μελαίνης...». Σέ ἄλλη σελίδα γράφει: «Τά τρία ταῦτα κεφάλαια ἐκβάλλουσι τούς μοναχούς ἐκ τῆς μονῆς αὐτῶν πρῶτον ἐάν ὁ ἡγούμενος είναι αἱρετικός· δεύτερον ἐάν ἐστίν ὁδός γυναικῶν τρίτον ἐάν διδάσκωνται παιδία κοσμικά γράμματα...». Καί παρακάτω σημειώνεται: «Περὶ μαθηματικῶν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου λοτ'. Μαθηματικοί εἰσίν οι τά οὐράνια σώματα δοξάζοντες ἔχειν τήν τοῦ παντός κυριότητα· καὶ κατά τήν κίνησιν, τούτων διοικεῖσθαι πάντα τά καθ' ἡμᾶς. Ἀστρολόγοι δέ οι διά τῶν ἀστέρων μαντευόμενοι κατά δαιμονικήν συνέργειαν και τούτοις πιστεύοντες. Ἐπειδή δέ τέσσερα εἰσί τά μαθήματα, ἀριθμητική, μουσική, γεωμετρία και ἀστρονομία, μή εἴ-

πης παρά τοῦ κανόνος κωλύεσθαι καί τάς τέσσαρας, ἀλλά μόνον τῆν ἀστρονομίαν...».

Τόν ἐπόμενο αἰώνα ὁ Παπασυναδινός, στή «Σερραϊκή Χρονογραφία» του, γράφει: «Μέ επῆγεν ὁ πατέρας μου ὁ παπάς κῦρος Σίδερης εἰς τά Καλάδενδρα, εἰς τόν διδάσκαλον τόν παπᾶ κῦρο Δῆμον· καί ἔμαθα εἰς αὐτόν τά κοινά γράμματα. Εἰς δόξαν Χριστοῦ».

’Από τόν ἵδιο παραθέτω καί τήν ἑξῆς μοναδική περικοπή: «, ζρκζ (1618). Ἐπῆγα εἰς τόν παπά κῦρο Παρθένιον ἀπάνου εἰς τήν μητρόπολιν καί ἔμαθα τήν γραμματικήν, τό γράψιμον καί ἀπό τούς ποιητάδες τόν Κάτονα, τόν Πυθαγόρα, τόν Ἀρηστοφάνη καί τόν κανόνα τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων».

Βάση γιά συστηματική λειτουργία Σχολῆς στά Σέρρας μπήκε μέ τό γνωστό χρυσόβουλο τοῦ ἡγεμόνα τῆς Οὐγγροβλαχίας Νικολάου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου πού ἐκδόθηκε τό 1722 καί καθόριζε τακτική ἐτήσια πρόσοδο 300 γρόσια, ἀπό τά δόποια τά 250 γιά «μισθόν τῷ διδασκάλῳ εἰς ἀμοιβήν τῶν κόπων αὐτοῦ».

Μετά τό θάνατο τοῦ Μαυροκορδάτου ἡ Σχολή ἀτόνησε. Τό 1735 ὅμως ὁ μητροπολίτης Σερρῶν Γαβριήλ, ιεράρχης σπάνιας μόρφωσης, προεβη στήν ἀναζωπύρωσή της καί δύως σημείωσε στή σελίδα 259 τοῦ χαμένου κώδικα τῆς Παλιᾶς Μητρόπολης Σερρῶν: «πρῶτον μέν τήν σχολήν τῇ μητροπόλει ταύτῃ καί πολιτείᾳ ἀπεκατέστησεν· ἦν εὔρομεν οὐχ ὅπως ἥμελημένην, ἀλλά καί ὅλως ἐξίτηλον (...). ἀναζήσασα παρ' ἐλπίδα τῇ δὶ' ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐνεργείᾳ ἥνεψηται καί προτέθειται φῶς, οὕτως εἰπεῖν, εἰς ἀποκάλυψιν τῶν βουλομένων φωτίζεσθαι φιλοπόνως διά τῆς τῶν ἰερῶν μαθημάτων ἐλλάμψεως».

Περί τοῦ Σχολείου τῶν Σερρῶν ἀρκετά στοιχεῖα διασώζει ὁ Πέτρος Παπαγεωργίου στή μονογραφία του «Αἱ Σέρραι ...κλπ.», πού ἐκδόθηκε τό 1894 καί ἀντλεῖ ἀπό τόν κώδικα τῆς μητρόπολης Σερρῶν. Ὁ Παπαγεωργίου παραθέτει ἔγγραφο τοῦ μητροπολίτη Γαβριήλ «ἔτει 1735» πού ἀναφέρεται στήν παιδεία καί προσθέτει ὅτι ἐν σελ. 19 τοῦ κώδικος ὑπογέγραπταί τις: «Γεώργις καί διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου», ἐν σελ. 287 μνημονεύεται τό πρῶτον κεφάλαιον τῆς Σχολῆς, ἀνερχόμενον ἐν ἔτει 1785 εἰς γρόσια 4500· ἡ Σχολή εἰργάζετο κατά τά ἔτη 1753-1780, τοῦ διδασκάλου λαμβάνοντος τόν μισθόν ἐκ τοῦ τόκου κεφαλαίου γροσίων 2000, κατά δέ τά ἔτη 1780-1785 ἦτο κεκλεισμένη. Ἐν σελ. 319 ἔτει 1787: «προτάσει τοῦ ἐλλογιμωτάτου διδασκάλου κυρίου Θεοδώρου» καθίστανται ὑπέρ τοῦ «Ἐλληνικοῦ Σχολείου» «ἐπίτροποι καθολικοί, δύως φροντίζωσι ὑπέρ τῆς καλῆς αὐτοῦ συστάσεως καί συνάξοντες τόν διωρισμένον τοῦ διδασκάλου μισθόν, ὃς ἐστι τό γε νῦν ἔχον τριακόσια γρόσια, νά ἐγχειρίζωσιν αὐτόν τῇ Αὐτοῦ ἐλλογιμότητι ἐν τοῖς διωρισμένοις καιροῖς».

Σημαντικές πληροφορίες ύπαρχουν καί σέ διάφορα όδοιπορικά, γεωγραφίες κλπ., ὅπως τοῦ Νικολάου Σχινά 1886 / 7, Γεωργίου Χατζηκυριάκου 1906, Ἀνδρέα Ἀρβανίτη 1909 κ.ἄ.

Στή Γεωγραφία τοῦ Ἡπειρώτη δασκάλου τοῦ Γένους Ἀθανασίου Ψαλλίδα, γραμμένη στά 1817-1821, σημειώνεται: «Σέρραι, πόλις πολυάνθρωπη καί πραματευτάρικη, διότι ὅλα τά βαμβάκια τῶν περιοχῶν τῆς ἀπό δῶ στέλνονται εἰς Γερμανίαν. Η μάθησις ἀπ' αὐτήν λείπει ὀλότελα».

Λίγο ἀργότερα ὅμως στόν γ' τόμο τῆς Γεωγραφίας τοῦ Ἀδριανοῦ Βάλβι, πού ἐκδόθηκε στή Βιέννη τό 1839, ἀναφέρεται: «Σέρραι, ἵκανῶς μεγάλη πόλις... ἔχει καλῶς διατηρούμενον ἑλληνικόν γυμνάσιον μέ μικράν βιβλιοθήκην καί ἀλληλοδιδακτικόν σχολεῖον...».

Όνόματα δασκάλων πού δίδαξαν στά σερραϊκά σχολεῖα ξέρουμε ἀρκετά, μεσολαβοῦν ὅμως κενά καί μᾶς λείπουν χρήσιμες λεπτομέρειες.

Σέ χρονικό πού βρίσκεται στόν 203 ἀγιορείτικο κώδικα (σελ. 372) τῆς μονῆς τοῦ Παντελεήμονα σημειώνεται γιά τό μητροπολίτη Λιτσᾶς καί Ἀγράφων Νεκτάριο, ὅτι γύρω στά 1730: «λαϊκός δέ ἔτι ὥν ἐσχολάρισεν ἐν τῇ Σχελῆ Σερρῶν Νικόλαος καλούμενος».

Σέ μουσικό κώδικα τῆς μονῆς Προδρόμου Σερρῶν ύπαρχει ἡ ἔξῆς υπόμνηση, πού δημοσιεύει τό 1955 ὁ Andre Cuillou στό βιβλίο του: «Τά Ἀρχεῖα τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου Προδρόμου στό βουνό Μενοίκιον»: «Ἐγράφη τό παρόν παρ' ἐμοῦ Ἰωάσαφ Ἱεροδιακόνου τοῦ ἐξ ἀγράφων τοῦ καί μουσικοῦ καί ἡ μελουργοῦντες αὐτῶ μέμνησθε ὑπέρ ἐμοῦ ἐν ἔτη, αωε' (1805) Ιουλίου 23».

Ο Χριστόφορος Δημητριάδης, στό «Προσκυνητάριον τῆς Μονῆς Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Σερρῶν» (Λειψία 1904), ἀναφέρει: «Χρυσανθός τις διδάσκαλος ἔκτισε ὑψόροφον οἰκία στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Προδρόμου (Προδρομούδι Σερρῶν) κατά τά ἔτη 1811-1814». Σέ γράμμα ἐπίσης τοῦ βατοπεδίου μοναχοῦ Νικηφόρου, πού στάλθηκε ἀπό τά Σέρρας στίς 20 Ιουλίου 1842 στό μοναστήρι τοῦ Κουτλουμουσίου, σημειώνεται: «Δέν λείπω νά τῇ γνωστοποιήσω μέ λύπην μου καί τήν ἀποβίωσιν τοῦ γηραιοῦ καί σεβασμίου Μουσικοδιδασκάλου Ματθαίου, ἦτις ἐγένετο μέ τέλος ἀγαθόν...».

Ἀρκετά όνόματα δασκάλων ἀναφέρονται καί στούς καταλόγους συνδρομητῶν, πού εἶχαν τή συνήθεια νά δημοσιεύουν οἱ συγγραφεῖς στό τέλος τῶν βιβλίων τους.

Ἐτσι, στόν τρίτο τόμο του Λεξικοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ, πού ἐκδόθηκε στή Βενετία τό ἔτος 1816, ἀνάμεσα στούς φιλομούσους καί φιλοκάλους συνδρομητάς συγκαταλέγονται: «ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Χρύσανθος, ὁ Ἐμμανουὴλ Παπᾶς καί Υἱοί, καί ὁ διδάσκαλος Γεώργιος Ἰωάννου». Στή δεύτερη ἐπίτομη ἔκδοση τοῦ ἤδιου Λεξικοῦ τό 1839 ἀναφέρεται: «Η Ἑλληνική Σχολή Σερρῶν. Ο διδάσκαλος αὐτῆς Δημήτριος Πα-

πακύρου...». Τέλος, στό βιβλίο τοῦ δασκάλου Ἀστερίου Γουσίου «Τό Παγγαῖο κλπ.», πού ἐκδόθηκε τό 1894, ἀναφέρονται ὁ Ἰωάννης Δέλλιος, γυμνασιάρχης Σερρῶν, καὶ Νικόλαος Κευμπίδης, καθηγητής.

Τά παλιά σχολεῖα κατά τό τέλος τῆς τονδροκρατίας ἦταν ὅμορφα παραδοσιακά κτίρια καὶ, ἀντίθετα πρός τά σημερινά μεγαθήρια μέ τίς ἀναρθρες προσόψυεις, εἶχαν ἐμφανεῖς ἐπιγραφές, πού μαρτυροῦσαν τόν ἔνθεο ζῆλο τοῦ Γένους γιά μάθηση καὶ ἐλευθερία.

Ἐτσι, πάνω ἀπό τήν πύλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Σερρῶν, πού κάηκε τό 1849 καὶ ξαναχτίστηκε τό 1850, ὑπῆρχε σκαλισμένο: «Ἡ πόλις τῶν Σερρῶν τῇ νεολαίᾳ ἐαυτῆς ἀκροθίνια τῶν ἐξ ἀλλοδαπῆς πεμφθεισῶν αὐτῇ συνεισφορῶν φιλανθρώπων καὶ φιλομούσων ἀνδρῶν, τό Παιδευτήριον τόδε κοινῇ ψήφῳ ίδρυσατο ἐν ἔτει, , αων'. Κάνστας Φείδωνος ἐργολάβει».

Ἐπίσης στό ἀέτωμα τῆς πρόσοψης τοῦ Σχολείου Κάτω Τζουμαγιᾶς (Ηράκλειας) Σερρῶν, πού καταστράφηκε τό 1916, ὑπῆρχε ἡ ἔξῆς ορήση ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαϊο: «Δεῦτε πρός μέ πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κάγω ἀναπαύσω ὑμᾶς».

Τέλος, στό περίφημο Παρθεναγωγεῖο Σερρῶν, τή «Γρηγοριάδα», κατατέθηκε σάν θεμέλιος λίθος ἡ ἔξῆς ἐπιγραφή τοῦ 1891: «Ἐπί αὐτοκράτορος Σουλτάν Ἀβδούλ Χαμίτ Β', ἀρχιερατεύοντος Κωνσταντίνου Βαφείδου, ἐφορευόντων Κωνσταντίνου Καπέτη, Ιωάννου Παπαμαρκίδου, Κωνσταντίνου Πέτροβιτς, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Σερραῖος, τό γένος Ἐλλην, Παρθεναγωγεῖον τοῦτο ίδια δαπάνη ἐπί χρησταῖς ἐλπίσιν ἴδρυσε...». Σέ πλάκα δέ ἐντοιχισμένη ἄλλοτε στήν ἐσωτερική πύλη τοῦ Ἰδίου Παρθεναγωγείου ἔγραφε:

«Γρηγοριάς
αὐλῆ' (=1892)

Γρηγόριος Κωνσταντίνου κεδνή σύν ἀκοιτι
Δεσποίνη πρόφρων δείματο τόνδε δόμον
Μονσάων μέγ' ὄνειαρ ἐόνθ' Ἐλληνίσι κούραις
Σερραίων δέ πόλει πατρίδ' ὅπασσε φίλη».

Ο Μακεδόνος Ἀμύντωρ (Στέφανος Δραγούμης) μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν Τζουμαγιά (στό Μακεδονικό Ἡμερολόγιο τοῦ 1908) ὅτι: «αἱ δαπάναι διά τήν συντήρησιν τῶν τε Σχολῶν καὶ τοῦ Γυμνασίου καλύπτονται ἀπό τά ἔσοδα τῶν δίσκων τῶν δύο ἐκκλησιῶν καὶ ἐξ ἄλλων πόρων ἀπό αὐτοπροαιρέτων φόρων ἐπί τῶν προϊόντων αὐτῶν προερχομένων».

Στήν Τζουμαγιά, κατά τήν περίοδο 1906-1907, λειτούργησε μέ ἔξιδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου καὶ μιά κατώτερη Γεωργική Σχολή (μονοτάξια), στήν ὅποια φοίτησαν περίπου 30 ἀγροτόπαιδα. Σ' αὐτή δίδαξε κάποιος Ἀλέξανδρος πού εἶχε γνώσεις γεωπονικές. Οι πρακτικές ἀσκήσεις τῶν μαθητῶν γίνονταν σέ ίδιόκτητα ἀγροκήπια τῆς Σχολῆς.

Ἐδῶ πρέπει νά παρατηρήσουμε μιά σημαντική ἀλλαγή, πού ἔγινε στὸ ἐκπαιδευτικό καθεστώς κατά τὴν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα. Ὁ διορισμός δηλαδή τῶν διδασκάλων ἔπαιψε νά γίνεται σύμφωνα μέ τοὺς ἴσχυοντες κανονισμούς τῶν κοινοτήτων Σερρῶν, Τζουμαγιᾶς καί Μελένικου καί γινόταν μέ συμβάσεις ἐτήσιες, πού κατάρτιζε τὸ Ἑλληνικό Προξενεῖο Σερρῶν μέ τὴν ἔγκριση τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη ὡς προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπείας.

Ὑπεύθυνος ἐπόπτης - διαχειριστής τοῦ διδασκαλικοῦ προσωπικοῦ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς σερραϊκῆς ὑπαίθρου ὁ γραμματέας τοῦ Προξενείου Σερρῶν Λάζαρος Κιούσης, πού ἔξαιτίας τῆς δραστηριότητας αὐτῆς δελοφονήθηκε ἀπό τοὺς Νεοτούρκους τὸ 1909.

Ἡ διοικητική ἔξαρτηση τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἀπ' τὸ Προξενεῖο κατά τὴν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα πήρε τή μορφή καθεστώτος σχεδόν στρατιωτικοῦ.

Ο Δημοσθένης Φλωριᾶς, στρατιωτικός ὑπεύθυνος τοῦ Προξενείου Σερρῶν, σὲ μυστικές ὁδηγίες πού ἄφησε στὸν ἀντικαταστάτη τοῦ ὑπίλαρχο Βασίλη Καψαμπέλη, τὸ Μάρτιο τοῦ 1908, γράφει:

«Διδακτικόν προσωπικόν. Σύλλογος Διδασκάλων.

1) Νά καταρτισθῇ ὑπό τῆς διοικήσεως πρόγραμμα ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὅποίου νά γίνωνται ὀμιλίαι σχετικά τοῦ ἐπαγγέλματος καί πατριωτικά. Τό τοιοῦτον δύναται νά γίνηται ἀπαξ τῆς ἐβδομάδος. Εἰς ἐκαστον καθηγητήν καί ἐκ τῶν διδασκάλων εἰς τοὺς δυναμένους ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ν' ἀνατεθῇ εἰδικῶς ἡ διδασκαλία μαθήματός τινος ἐν εἴδει ὀμιλίας.

2) Εἰς τοὺς ἀπουσιάζοντας νά ἐπιβάλληται ὑπό Συμβουλίου, συμφώνως τῷ Κανονισμῷ, χρηματική τιμωρία.

3) Υπάρχει νῦν ὁ Σύλλογος τῶν διδασκάλων ἰδρυθείς ἐπί τῇ βάσει τοῦ κανονισμοῦ τῆς Ε.Φ.Μ.Ε.

4) Αἱ συνεδριάσεις καί ὀμιλίαι δύνανται καί πρέπει νά γίνωνται ἀπό τοῦδε μέ τοὺς καθηγητάς καί διδασκάλους ἀμφοτέρων τῶν φύλων τῆς πόλεως καί προαστείων. Κατά τάς διακοπάς τοῦ θέρους δύνανται νά εἶναι συνεχέστεροι.

5) Ἐνίστε δύναται νά παρίσταται καί ἡ Διοίκησις.

6) Δέον νά καταβληθῇ μεγάλη προσοχή ὅπως κατά τό προσεχές σχολικόν ἔτος διορισθῶσιν εἰς τά βουλγαρόφωνα χωρία οἱ ἄριστοι ἐκ τῶν διδασκάλων καί διδασκαλισσῶν. Νά λείψῃ τό ἄτοπον ὅπερ συνέβη κατά τό παρελθόν ἔτος, καθ' ὃ τά χωρία Ἐγρί-Δερέ, Γκόρνιτσα, Σάβγιακον κλπ. ἔμειναν σχεδόν ἀνευ διδασκάλων.

7) Ἐπειδή εἰς τά βουλγαρόφωνα χωρία οἱ μισθοί εἶναι μικροί καί οἱ καλοί διδάσκαλοι ἔχουνσι φυσικῶς τάς ἀπαιτήσεις των, ἐν ἀνάγκῃ νά συμπληροῦνται οἱ μισθοί αὐτῶν ἐκ τοῦ ταμείου τῶν εἰσφορῶν.

8) Ούδέν χωρίον τῆς περιφερείας νά ἔλθη εἰς συμφωνίαν μέ διδάσκαλον ἢ διδασκάλισσαν διά τό ἐπιόν ἔτος ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Διοικήσεως. Οἱ διορισμοὶ εἰς τά ἑλληνικά χωρία νά γίνωσιν ἀπό κοινοῦ μετά τῆς Μητροπόλεως.

9) Αἱ νηπιαγωγοὶ νά διορισθῶσι εἰς τά βουλγαρόφωνα χωρία.

10) Τά Κέντρα Θεσσαλονίκης, Σερρῶν καί Καβάλας νά συνεννοοῦνται ὡς πρός τόν διορισμόν διδασκάλων ἐκ τοῦ ἐνός εἰς τό ἔτερον Κέντρον.

11) Οἱ διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι νά διέρχωνται τάς ἑορτάς εἰς τά χωρία μέ τούς χωρικούς καί μαθητάς καί νά μήν ἔρχωνται εἰς Σέρρας. Ἰδίως εἰς τά σλαβόφωνα χωρία».

Μετά τό τέλος κάθε σχολικοῦ ἔτους (Ιούνιο) διοργανώνονταν μεγάλες τελετές (οἱ ἐπισημότερες), κατά τίς ὁποῖες ἐκφωνοῦνταν πανηγυρικοὶ λόγοι, διαβάζονταν ἐκθέσεις πεπραγμένων ἀπ' τούς δασκάλους, οἰκονομικοί ἀπολογισμοί ἀπ' τούς ἐφόρους κλπ. Δίνονταν ἐπίσης διάφορες παραστάσεις μέ θεατρικά ἔργα, ἀπαγγελίες, τραγούδια, γίνονταν οἱ ἐπιδείξεις ἔθνικῶν χορῶν καί γυμναστικῆς, πού περιλάμβαναν ἴδιως μετά τό 1903 (ἔναρξη Μακεδονικοῦ ἀγώνα) ἀσκήσεις ἀρρένων στρατιωτικῆς μιρφῆς (με ἔγκλινους κοντούς ἀντί γιά ὅπλα). Οἱ τελετές, στίς ὁποίες παρευρίσκονταν Τούρκοι ἐπίσημοι, ὁ μητροπολίτης, πρόξενοι, ἔκλειναν πάντα μέ ὑπαίθρια δεξιώση, στήν ὁποίᾳ προσφέρονταν στούς μαθητές βιβλία, λουκούμια κλπ.

Οἱ τουρκικές Ἀρχές παρακολουθοῦσσαν στενά τίς ἔντονες δραστηριότητες τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καί ὅριζαν ὑπεύθυνους γι' αὐτές τόν Πατριάρχη καί τούς Μητροπολίτες. Σύμφωνα μέ 'Υψηλὴ βεξυρική διαταγὴ τῆς 21ης Ιανουαρίου 1891: «Τά προγράμματα τῶν Σχολείων θέλουσι συντάσσεσθαι ἢ ἐπικυροῦσθαι ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Μητροπόλεων ἐπίσης καί τά διπλώματα τῶν διδασκάλων ὑπό τῶν ἴδιων θέλουσι ἐπικυροῦσθαι».

Κατά τήν ύπ' ἀριθμόν 851 τῆς 21ης Φεβρουαρίου 1891 ἐγκύλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ἐκάστη Ἐφορία Σχολῆς ὁφείλει νά ὑποβάλῃ εἰς τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐδρεύουσαν Πατριαρχικήν Κεντρικήν Ἐκπαιδευτικήν Ἐπιτροπήν: 1) Τό ἀναλυτικόν πρόγραμμα τῶν κατά τό τρέχον σχολικόν ἔτος διδασκομένων μαθημάτων. 2) Κατάλογον πάντων τῶν διδακτικῶν βιβλίων. 3) Ὄνομαστικόν κατάλογον τῶν ἐν ἐκάστη Σχολῇ διδασκόντων».

Ο διάσημος Τούρκος ιστορικός τοῦ 16ου αἰώνα Χατζηκάλφα, στούς «Γεωγραφικούς Πίνακές» του, ὀνομάζει τά Σέρρας «Πόλη τῶν σοφῶν». Εἶναι φανερό πώς ἐννοεῖ σοφούς τούς Τούρκους οὐλεμάδες τῶν Σερρῶν. Πραγματικά στήν πόλη, πού θά ὑπῆρχαν ἀκόμα στόν καιρό του ὀπαδοί

τοῦ Σεΐχη Μπεντρεντίν, τοῦ σοφεῦ ἐπαναστάτη πού αρεμάστηκε στό Ατ-παζάρ τῶν Σερρῶν στίς ἀρχές τοῦ 15ου αἰώνα, λειτουργοῦσαν πολλά ίεροδιδασκαλεῖα (στά τζαμιά Ἀχμέτ Πασᾶ, Κοτζᾶ Μουσταφᾶ, Ἐβρενός μπέη κ.ά.).

Λειτουργοῦσε ἐπίσης, σέ ὡραίο κτίριο, τουρκικό Σχολεῖο «'Ινταντιέ». Χρησιμοποιήθηκε μετά τήν ἀπελευθέρωση γιά Γυμνάσιο καί σήμερα στεγάζει τὸ 11ο Δημοτικό Σχολεῖο. Τουρκικό σχολεῖο τετρατάξιο λειτουργοῦσε καί στήν Τζουμαγιά. Καί ὅπως σέ δλες τίς πρωτεύουσες τῶν διοικήσεων, λειτούργησε στά Σέρρας καί ἡμιγυμνάσιο (Ρουσδιέ) μέ πέντε τάξεις, πού ἴδρυσε ὁ σουλτάνος Ἀζίζ, κυρίως γιά τή μόρφωση τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων.

Τά Σέρρας, πόλη ἐμπορική καί πολυάνθρωπη, ἀναδείχθηκαν σέ σημαντικό μορφωτικό κέντρο κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ.

Τήν ἵδια ἐποχή, γιά νά βιοηθήσουν τό βαρύ ἔργο τῆς Κοινοτικῆς διοίκησης, ἰδιαίτερα στή μορφωτική καί πολιτιστική προσπάθεια, συγκροτήθηκαν μέ προτροπή τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης διάφορα σωματεῖα, πού λειτουργοῦσαν μέ καταστατικά ἐγκεκριμένα ἀπ' τήν τουρκική διοίκηση καί ἀνάπτυξαν ἔντονη πολιτιστική ἄλλα καί μυστική ἐθνική δραστηριότητα.

Τέτοια σωματεῖα ἴδρυθηκαν: 'Ο «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρῶν» τό 1870 (μετεῖχε στή διοίκηση τῆς Ἐφορείας τῶν Σχολείων), ή «Φιλόμουσος Ἀδελφότης Οὐρανία Σερρῶν» τό 1879, ή «Ἀδελφότης Καμενικίων ὁ Εὐαγγελισμός» τό 1890, ή «Ἀδελφότης Κυριῶν ἡ Ἐμμέλεια» τό 1894 (ύπάρχει μέχρι σήμερα), ὁ «Μουσικός Ὄμιλος Τερψιχόρη» τό 1902, ὁ «Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ὁρφεύς» τό 1905 (ύπάρχει μέχρι σήμερα), ή «Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Δεσποινίδων» τό 1908, ὁ «Ἐθνικός Σύνδεσμος» τό 1909 καί δύο ἀκόμα φιλανθρωπικά σωματεῖα, ή «Ἀδελφότης Πρόνοια» καί ή «Ἀδελφότης τό θεῖον Κήρυγμα».

Παρόμοια σωματεῖα συνεστήθηκαν καί στίς κωμοπόλεις τῶν Σερρῶν. Διασώθηκε ἐπικυρωμένος ὁ Κανονισμός «τοῦ ἐν Νιγρίτῃ καί Σύρπη μουσικογυμναστικοῦ Συλλόγου ἡ Ἀρετή», πού ἀνάμεσα στούς σκοπούς περιλαμβάνεται ἡ μόρφωσις τῶν μελῶν διά διδαχῆς τῆς μουσικῆς, ἀπαγγελίας καί παραστάσεως δραμάτων, ἴδρυσις βιβλιοθήκης, ἀναγνωστηρίου, μαθητικοῦ γυμναστηρίου κλπ. Ἐπίσης ὁ Κανονισμός τῆς ἐν Ἀλιστράτῃ Συντηρητικῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ἀμφίπολις» τό 1875, τῆς ὥποιας κύριος σκοπός καθορίζεται μέ τό ἀρθρο 1 «ἡ διάσωσις τοῦ καθεστώτος ἐν τοῖς χριστιανικοῖς χωρίοις τοῦ Τμήματος Ζίχνης, διά τῆς διαδόσεως τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων».

Σύμφωνα, τέλος, μέ τόν Κανονισμό τῆς Ἐλληνικῆς Ὁρθοδόξου Κοινότητος Τζουμαγιᾶς - Βαϊρακλῆ, πού συντάχθηκε τό 1894:

«”Αρθρον Δ’: Οι ἔφοροι τῶν σχολείων εἶναι δικαιούμενοι γιά τὴν ἔκπληξην.

”Αρθρον Ε’. Ἐργον τῶν ἔφοροεπιτρόπων εἶναι δικαιούμενοι γιά τὴν ἔκπληξην καὶ διαχειρίσιμοι τῆς κοινωνικῆς περιουσίας καὶ διεύθυνσις Ἐκκλησιῶν καὶ Σχολείων. Οὗτοι συνεννοοῦνται μετά τῶν ἀρμοδίων διά τὸ προσωπικόν τῶν Σχολείων, διά τούς πόρους αὐτῶν καὶ ἐν διομελείᾳ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ μητροπολίτου... συντάσσουν τὸν προϋπολογισμὸν τῶν Σχολείων... Οἱ ἔφοροεπιτρόποι ἐκπληξοῦνται τὸν ταμίαν τῆς Κοινότητος ἐκ τῶν μελῶν αὐτῶν. Ο ταμίας παραλαμβάνει κατά Κυριακήν τὰς εἰσπράξεις τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνεργεῖ πᾶσαν πληρωμήν, ἐντολῇ τῶν ἔφόρων διά τὰς ἀνάγκας τῶν Σχολείων.

”Αρθρον Θ’. Προσωριναί διατάξεις:

Ἀποφασίσαντες νά ἀντικαταστήσωμεν τά νῦν ἀκατάλληλα Σχολεῖα μας διά κεντρικῆς ὀκτατάκτου Σχολῆς καὶ Παρθεναγωγείου τεσσάρων τάξεων μετά ἐργαστηρίου, ἀποδεχόμεθα... τὸ οἰκόπεδον τοῦ κυρίου Ἀθενασίου Σχινᾶ, ὃν ἀνακηρύπτομεν εὐεργέτην τῆς κοινότητός μας καὶ οὕτινος τό ὄνομα θέλει μνημονεύεσθαι κατά τήν ἑορτήν τῶν Σχολείων εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Παραχωροῦμεν πρός οἰκοδομήν τῆς Σχολῆς ταύτης τά εἰσοδήματα τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἐπιτρέπομεν στούς κυρίους... νά συνομολογήσωσι δάνειον ἐπ’ ὄνόματι τῆς Κοινότητος πληρωτέον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῶν Ἐκκλησιῶν...

Πᾶσα ἀμέλεια βαρύνει τά μέλη τῆς ἔφοροεπιτροπείας ἀλληλεγκύωσ...».

Δέν θά ἐκθέσουμε τούς λόγους πού οι Τοῦρκοι ἐπέτρεψαν νά διατηρηθεῖ ἀπαράλλαχτη ἡ παλιά βυζαντινή διάρθρωση στήν Ἐκκλησία, παραχωρώντας τά λεγόμενα προνόμια. Ή παραχωρησή τους εἶχε ώς συνέπεια νά ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία ὅλα τά βάρη τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ παιδείας τῶν χριστιανῶν.

Κατά κανόνα, τά ἔξιδα συντήρησης τῶν σχολείων στίς Ἑλληνικές κοινότητες καταβάλλονταν ἀπό τίς Ἐκκλησίες καὶ τά μοναστήρια, οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποίων τά ἵδρυναν, τά προικοδοτοῦσαν, διόριζαν τό προσωπικό τους καὶ τά ἐπόπτευαν.

Ο Μητροπολίτης στά Σέρρας, πιό συγκεκριμένα, ἐκτελοῦσε ἐκτός ἀπό τά θρησκευτικά, καὶ τά ἔξης πολιτικά καθήκοντα: Ἡταν ἡ κεφαλή τοῦ «Κάστρου» ἡ ἀλλιῶς τῆς «Πολιτείας τῶν Σερραίων». Ή λειτουργία τοῦ παραδοσιακοῦ αὐτοῦ κοινωνικοῦ θεσμοῦ διαμοιράθηκε καὶ ἔξελιχθηκε μέ δίκαιο ἐθιμικό. Ή μητρόπολη Σερρῶν ἥταν τό Κοινοτικό Κατάστημα, ὅπου οἱ «Δημογέροντες», «Πρόκριτοι», «Ἐφοροί» (στόν κώδικα, σελ. 39: ἐνφάρδους ἥγουν καπετάνους) καὶ ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς Πολιτείας, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μητροπολίτη, φύθμιζαν τά συμφέροντα τοῦ «Κοινοῦ».

Τά ἐκπαιδευτήρια διενθύνονταν ἀπό Ἐφορεία, μέ πρόεδρο τό Μητροπολίτη. Τά μέλη της, πού τό 1850 ἦταν τέσσερα (κώδ., σελ. 1) ἐξακολούθησαν μέχρι τήν ἀπελευθέρωση νά εῖναι τέσσερα, πού ἐκτός τῶν ἄλλων ψήφιζαν και γιά τήν ἐκλογή τῆς Δημογεροντίας, ή ὅποια ἀσκοῦσε γενική ἐποπτεία στίς Ἐφορείες, κάνοντας ἔλεγχο στούς λογαριασμούς και ὑποβάλλοντας τό πόρισμα στή Γενική Συνέλευση.

Μετά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, στίς σκλαβωμένες ἀκόμα περιοχές ὁ θεσμός τῆς Κοινότητας και Δημογεροντίας ωθήθηκε μέ διάφορα νομοθετήματα, σύμφωνα μέ τά ὅποια ἀρχισαν νά καταρτίζονται οι «Κανονισμοί», οι ὅποιοι γιά νά ἐφαρμοστοῦν ἔπρεπε νά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τόν Πατριάρχη.

Ο πρώτος Κανονισμός τῆς ἡλληνικῆς κοινότητας Σερρῶν συντάχθηκε ἀπό τό μητροπολίτη Σερρῶν Φιλόθεο Βρυέννιο (1875-1877) και ἵσχυσε μέχρι τό 1891. Ἡταν ὅμως ἀτελής, πράγμα πού συντέλεσε στό γνωστό σκάνδαλο μέ τό μητροπολίτη Βαφείδη, πού δίχασε και συντάραξε τήν Κοινότητα.

Τέλος, μετά ἀπό πολλές διαμάχες και τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Βαφείδη, συντάχθηκε νέος Κανονισμός και ὑποβλήθηκε αἴτημα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῶν Σερραίων στήν Ιερά Σύνοδο «περὶ ἀμέσου ἐκλογῆς τῶν Σωματείων τῆς Κοινότητος, ἥτοι Ἐφορείας τῶν Σχολῶν, Ἐφορείας τοῦ Νοσοκομείου, Δημογεροντίας».

Ο Κανονισμός ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν Ιερά Σύνοδο στίς 17 Μαρτίου 1892 και μ' αὐτόν διοικήθηκε τό «Κοινόν» τῶν Σερρῶν μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 1913. Ἀντίγραφό του διασώθηκε.

Προβλέπει ως «Ἀνώτατη Ἀρχή» εἰκοσιτετραμελή Γενική Συνέλευση, πού θά ἐξέλεγαν οι ἐνορίτες κάθητε τρία χρόνια.

Ἡ Συνέλευση, μέ πρόεδρο τό Μητροπολίτη, θά εἶχε μέριμνα τήν ἐκλογή τῶν Ἐφορειῶν και Ἐπιτροπῶν στά σχολεῖα, ἐκκλησίες και ἰδρύματα. Πόροι γιά τή λειτουργία ὅλων αὐτῶν ἦταν οι προαιρετικές εἰσφορές τῶν Σερραίων και τῶν ἴσων φίων, τά τροφεῖα και τά δίδακτρα τῶν εὐπόρων μαθητῶν, οι συνδρομές τῶν ἐκκλησιῶν και μοναστηριῶν και οι ἐπιχορηγήσεις διάφορων ἔθνικῶν συλλόγων.

Ἀπό τόν «Κανονισμό» σταχυολογοῦμε ὁρισμένες διατάξεις πού ἀφοροῦν εἰδικότερα τήν ἐκπαίδευση:

«Ἄρθρον 12. Ἡ Γενική Συνέλευσις ὁρίζει κατά τάξεις τά δι' εἰσιτήρια, ἔλεγχους, ἐνδεικτικά και ἀπολυτήρια πληρωτέα και ἀνακοινοῖ τήν ἀπόφασιν αὐτῆς ταύτην πρός ἐκτέλεσιν εἰς τήν Ἐφορείαν τῶν ἐκπαιδευτηρίων.

Ἄρθρον 21. Ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή... ἐπαγρυπνεῖ εἰς τήν ἀπόσβεσιν τῶν χρεῶν τῶν καθιδρυμάτων και ἐκκλησιῶν και εἰς ἐξεύρεσιν πόρων πρός κάλυψιν τῶν δαπανῶν αὐτῶν, ὁρίζει τάς ὑπέρ τῶν ἀπορούντων

έκπαιδευτηρίων εἰσφοράς τῶν ἰερῶν ναῶν, συνεννοούμενη μετά τῶν ἐπιτρόπων αὐτῶν...

Προσπαθεῖ πρός περιορισμόν τῶν δαπανῶν τῶν ἰερῶν ναῶν, οὕτως ὅστε νά ύπαρχωσιν ὅσον ἔνεστι πλειότερα περισσεύματα πρός εὔπρεπεστέραν λειτουργίαν τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Κοινότητος...

”Αρθρον 27. Παρέχει εἰς τάς Ἐφορείας βιβλία ἀριθμημένα καὶ ἐσφραγισμένα νά γράφωσι καθημερινῶς κατά σειράν χρονολογικήν πᾶσαν καθημερινήν πρᾶξιν ὑπ’ αὐτῶν γενομένην κατά συνέχειαν καὶ ἄνευ κενῶν...

”Αρθρον 35. Η δημογεροντία ἀπαρτιζομένη ἐκ μελῶν ἔξι.... ύπογράφει καὶ προσμαρτυρεῖ τὰ προικοσύμφωνα, τάς διαθήκας καὶ διαθέτει τά τυχόν περισσεύματα ἐκ τῶν εἰσπράξεων αὐτῶν διά τά ἐκπαιδευτήρια...

”Αρθρον 39: Η δημογεροντία ὁρίζει τήν διατήρησιν τῶν θέσεων πρός ἐνταφιασμόν τῶν νεκρῶν, τό δέ εἰσόδημα διατίθεται ύπερ τῶν ἐκπαιδευτηρίων.

”Αρθρον 43. Περὶ Ἐφορειῶν: Η ἐφορεία τῶν ἐκπαιδευτηρίων ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων προσώπων, ὃν τό ἐν εἰδικῶς ἐν τῷ ψηφοδελτίῳ ὁρίζεται ώς ταμίας τοῦ Σωματείου. Ἐκλέγεται δέ παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διά μιστικῆς ψηφοφορίας.

”Αρθρον 45. Ο ταμίας διαχειρίζεται, συνεννοούμενος μετά τοῦ Προέδρου καὶ τῶν συνεφόρων αὐτοῦ, τά τακτικά καὶ ἔκτακτα εἰσοδήματα τῶν ἐκπαιδευτηρίων πρός πληρωμὴν τῶν μισθοδοσιῶν τοῦ προσωπικοῦ καὶ πάσης ἑτέρας δαπάνης πρός συντήρησιν τῶν καταστημάτων ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἐγκρινομένου παρά τῆς Γ. Σ. προϋπολογισμοῦ.

”Αρθρον 49. Ἐργον τῆς Ἐφορείας εἶναι ὁ διορισμός καὶ ἡ παῦσις τοῦ προσωπικοῦ τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Κοινότητος καὶ ἡ ἐποπτεία πρός τακτικήν λειτουργίαν καὶ βελτίωσιν αὐτῶν.

”Αρθρον 50. Η Ἐφορεία τῶν ἐκπαιδευτηρίων θέλει πρός τοῦτο ἐπιμεληθεῖ νά συντάξῃ ἐντός τοῦ πρώτου ἔξαμήνου τοῦ ἐπί θύρας σχολ. ἔτους, τῇ συμπράξει τοῦ Γυμνασιάρχου καὶ τῶν διευθυντῶν τῶν διαφόρων σχολῶν, εἰδικόν κανονισμόν τῶν ἐκπαιδευτηρίων, ὃν θέλει καθυποβάλει τῇ Γεν. Συνελεύσει πρός ἔγκρισιν.

”Αρθρον 58. Ο κατά καιρούς Μητροπολίτης Σερρῶν εἶναι αὐτοδικαίως ὁ πρόεδρος τῆς Γ. Σ., τῆς Δημογεροντίας, τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν Ἐφορειῶν τῶν ἐκπαιδευτηρίων καὶ Φιλανθρωπικῶν καταστημάτων... καλεῖ τάς συνεδρίας.... κοινοποιεῖ ἐν ἀντιγράφῳ τούς διορισμούς τῶν μελῶν τῆς δημογεροντίας, τῶν ἐφορειῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ὅλων ἐν γένει τῶν ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τῶν μισθοδοτουμένων ὑπό τῆς κοινότητας, ἐν οἷς οἱ καθηγηταί καὶ διδάσκαλοι κλπ.».

”Η συμβολή τῶν σχολείων στήν προετοιμασία καὶ ἀφύπνιση τοῦ Γέ-

νους, ἵδιαίτερα κατά τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ὑπῆρξε ἀνυπολόγιστη. Στά σχελεῖα αὐτά δίδαξαν δάσκαλοι ἀπό τὴν αὐταπάρηση καὶ τὴν ἔθελοθυσία τῶν δποίων ἔξαρτήθηκε κατά μεγάλο μέρος ἡ ἄμυνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας. Γι' αὐτό καὶ στάθηκαν ὁ στόχος τῶν ἔχθρῶν μας.

Διδακτικά βιβλία, συνήθως χειρόγραφα, συντάσσονταν ἀπ' αὐτούς τούς ἕδιους καὶ γενικά σ' αὐτούς ἀναθέτονταν κάθε ἔθνική δραστηριότητα ἐναντίον τῆς ξένης προπαγάνδας.

Ακαταπόνητει ἔθνικοι προιμάχοι, δούλεψαν ἀνάμεσα σέ χίλιους κινδύνους, ἀψηφώντας τό δολοφονικό μαχαίρι πού καραδοκοῦσε. Καὶ ὑπῆρξαν ὅχι μόνο τό ἔθνικό ἄλας, μά καὶ οἱ ζωντανές ἀσπίδες γιά τῇ σωτηρίᾳ τῆς Μακεδονίας.

Ωστόσο, ὁ ρόλος αὐτός, κυρίως κατά τὴν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα, δέν ἔχει ἔξαρθεῖ δσο ἐπρεπε καὶ συχνά ἐπισκιάζεται ἀπό τὴν προβολή τῆς ἔνοπλης δραστηριότητας. Γνωστό νοσηρό σύμπτωμα τῆς ιστοριογραφίας, πού προτιμάει τό ὅπλο ἀπό τό λόγο.

Ομως ἔνα τραγούδι εἶναι πιό ἀποτελεσματικό ἀπό ἔνα φόνο. Καὶ ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Μελαχροινός, ἡ Ἑλληνική φυλή ἐπέζησε γιατί τραγούδησε.

Συμπερασματικά, ἡ ὁργάνωση καὶ ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς Κοινότητας Σερρῶν, ἵδιαίτερα κατά τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας, δέ διευκρινίστηκαν ἱκανοποιητικά μέχρι σήμερα. Αὐτό ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη ἐπαρκῶν πηγῶν καὶ στὸ δτι ἡ ἔξελιξη τοῦ παραδοσιακοῦ αὐτοῦ θεσμοῦ δέ βασίστηκε σέ καθολικά τουρκικά νομοθετήματα, μά διεπόταν ἀπό δίκαιο πού διαμόρφωσαν μέσα στά πλαίσια τῶν ἀρχικῶν προνομίων κυβερνητικές διαταγές καὶ ἀποφάσεις, ἡ ἀνοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, σέ συνάρτηση μέ τίς ἵδιαίτερες συνθῆκες τῆς Σερραϊκῆς Κοινότητας.

τύχειον την πέμπτην σαρκαστικήν, γιατί πάντα η γέλα
την φέρει. Υπόταξης ενυπερβολής πάντας.
τελούνται για την αρχή της ζωής. Τη φόρμα της γέλας
που γίνεται σε νέον θεόν πάλι. Η γέλα πάντα
αναγράφεται σε ρεζίρια: Α'

Τύχειον της οθραγίας. γιατί πάντα η γέλα διατηρείται
την αρχή της γέλας για την αρχή της ζωής. Η γέλα
πρέπει να γίνει. γιατί γέλα. γιατί γέλα. για
γέλα γέλα. γιατί πρέπει. η γέλα στην ζωή
των. μόλις απολαύσει τη δύναμη της γέλας
των γέλων την κέρδη. γιατί την κέρδη
των γέλων. την γέλα την γέλα φέρειν απομνήνω: Α'
Γέλει: ισωμαγέλη. εγένετο νέος βαθύς σύντομος
των γέλων. αντούς γέλων γέλων γέλων: Α'