

286

ΠΕΤΡΟΥ Θ. ΠΕΝΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου μου Ἀθανάσιου Παπαφωτίου καὶ τὴν ἀτομικὴν καὶ οἰκογενειακὴν προσφορὰν στὸν Ἐθνικό, τὸν ἐκπαιδευτικό, τὸν ἐπιστημονικὸν καὶ κοινωνικὸν τομέα ἀσχολήθηκα καὶ ἀλλοτε μὲ ἄρθρο μου ποὺ καταχωρήθηκε στὸν Ε' τόμο τοῦ περιοδικοῦ «Σερραϊκὰ Χρονικά» στὶς σελίδες 785 - 788.

Ἄφορμὴ στὸ νὰ ἔπαινελθω στὸ θέμα, στάθηκε ἡ ἀνάγκη νὰ διευρύνω καὶ νὰ συμπληρώσω ὃσα κενὰ ἀφῆσα στὴν προσωπογραφία του, ὕστερα ἀπὸ καινούργιο στοιχεῖα καὶ καινούργιες σκέψεις, ποὺ ἂν δὲν τὶς διετύπωνα ἔδω, θὰ θεωροῦσα τὸν ἑαυτό μου χρεώστη καὶ ἀδικητή.

Ἔιναι ἀλήθεια σπάνιο βιολογικὸν φαινόμενο τὸ ὃτι οἱ καταβολεὶς τοῦ ὥραιον γεανολογικοῦ δὲνδρου, ποὺ ἦταν ριζωμένο στὸν εὔρυτεαο χῶρο τῆς Σερραϊκῆς γῆς, ἀναπτύχθηκαν ἀρμονικὰ καὶ σύμμετρα καὶ θαλεροὶ οἱ βλαστοὶ του πρόσφεραν στὴν Ἑλληνικὴν κοινωνίαν καρποὺς χύμωδεις, ποὺ φέρνουν τὴν σφραγίδα μιᾶς ἀνωθεν δωρεᾶς καὶ εὐλογίας.

Ἐτσι μονάχα ἔξηγεῖται τὸ πῶς ἡ θυσία καὶ ὁ μόχθος ποὺ κατεβλήθη ἀπὸ τὸν Ἐθναπόστολο, ἀληθινὸν τοῦ Γένους Δάσκαλο Ἀθανάσιο Παπαφωτίου, σὲ μιὰ διαρκῆ προσπάθεια χρονικῆς περιόδου ποὺ κράτησε πέρα ἀπὸ μισὸν αἰῶνα, γιὰ τὸ φωτισμὸν τῆς δουλωμένης νεότητας στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, δὲν ἔσβησε μὲ τὸν θάτατό του, ὅπως τόσες ἀλλεις προσπάθειες ποὺ μένουν χωρὶς συνέχεια.

Ἡ σκυτάλη μὲ τὴν φωτιστικὴν φλόγα, πέρασε σὲ ἀκόμα πιὸ δυναμικὰ χέρια καὶ ἡ ὑπέρτατη προσφορὰ στὸν Ἐθνον, στὴν Ἑλληνικὴν παιδεία, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν κοινωνία, μεταλαμπαδεύτηκε μὲ ἐπιμονὴ καὶ συνέπεια, ἀπὸ ἀξιούς διαδόχους, ἐνὸς ἔξοχου δραματιστή.

Ο καθένας ἀπὸ τοὺς κλώνους τοῦ ἔξαίσιου αὐτοῦ οἰκογενειακοῦ δένδρου, ποὺ ὁ στέρεος κορμός του ἀντεξει σὲ θύελλες ἀτομικὲς καὶ περιπέτειες Ἐθνικὲς μὲ τὸ ξερρίζωμα ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἐστίες ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου καὶ τὴν προσφυγιά, δὲν παρασύρθηκε ἀπὸ τὸν στρόβιλο

τῶν βίαιων γεγονότων, ἀλλὰ ριζοβόλησε ἐδῶ στὴν πρωτεύουσα, καὶ ἀνθίσει καὶ κάρπισε.

Ἡ οἰκογενειακή παράδοση, γνήσια ἀντιπροσωπευτική μιᾶς γενειᾶς ἀγωνιστῶν, δῆμος ἦσαν ὅλοι οἱ Μακεδόνες στὴν ἐποχὴ τοῦ σωτήριου ΕΠΟΥΣ. ποὺ ἔσωσε τὴν Μακεδονία ἀπὸ τὸν ἀφελληνισμὸν, βρῆκε τὴν ἔκφρασή του στοὺς χαρισματικοὺς ἀπογόνους, γιὰ νὰ συμπληρώσουν ἔτσι τὸν κύκλο τῶν εὐγενικῶν μορφῶν ποὺ γέννησε ἡ Ὁλβια καὶ εύτυχισμένη Δοθίστα, καὶ ποὺ ἀρχισε ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ 1821 μὲ τὴν ἥρωϊκὴ



Ἡ οἰκογένεια ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Καθιστοί (ἀπὸ δεξιό) : Κωστάκης Παπαφωτίου, Ἀθανάσιος Παπαφωτίου
καὶ Μαρία Παπαφωτίου.

Όρθιοι : Κούλα Παπαφωτίου-Παπαδάκου, Ζωὴ Παπαφωτίου-Κατσίκη,
Καίτη Παπαφωτίου-Διαμαντίδου, Φώτης Παπαφωτίου.

μορφὴ τοῦ ἥρωα Ἐμμανοὴλ Παπὰ, ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ τωρινό της ὄνομα.

Δυὸς γυιοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες ἀπέκτησε ὁ Ἀθανάσιος Παπαφωτίου.

Τὸν Κωστάκη, τὸν Φώτη, τὴν Βασιλική, τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Αἰκατερίνη.

Διαποτισμένα καὶ τὰ πέντε παιδιά του μὲ τὶς βιολογικές, πνευματικές καὶ ἡθικές ἀρετὲς τοῦ χαρισματικοῦ τους γονειοῦ, στάθηκαν σὰν ἡ πιὸ γνήσια ἔκφραση καὶ προέκταση τῆς προσωπικότητάς του.

‘Ο πρώτος, ό **Κωστάκης**, πρόωρα καὶ σὲ νεαρώτατη ἡλικίᾳ, πέθανε, μόλις τέλειωσε τὶς σπουδές του στὴν Ἱατρικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ πῆρε τὸ πτυχίο του. Ἡ κοινωνία στερήθηκε ἐνὸς προικισμένου ἐπιστήμονα, ποὺ εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις μιᾶς πραγματικὰ ούσιαστικῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς. ‘Ο θάνατός του συνεκλόνισε τὴν Σερραϊκὴν κοινωνίαν, γιατὶ σ’ ὅλους ἦταν ἀγαπητός.

Στὸ γυμνάσιο Σερρῶν ὅπου φοιτοῦσε, διακρινόταν ἀνάμεσα στοὺς συμμαθητάς γιὰ τὴν ἔφυΐα του, γιὰ τὸ ἥθος του, τὴν ἐπιμέλεια του. Ἡταν πάντα πρώτος καὶ στὰ μαθήματα καὶ στὴν κοινωνική του συμπεριφορά. Στοὺς καθηγητάς του ἔκαμαν πάντοτε ἐντύπωση οἱ θαυμάσιες ἐκθέσεις Ἰδεῶν, ποὺ τὶς ἐδιάβαζαν γιὰ παραδειγματισμὸν καὶ μίμηση σ’ ὅλες τὶς τάξεις.

Οἱ ἐκθέσεις του αὐτὲς γραμμένες μὲ ἔμπνευση πηγαία καὶ ἀπόλυτο λογοτεχνικὸν ὕφος προοιώνιζαν ἐναν μελλοντικὸν λογοτέχνη, ποὺ στερήθηκε ἡ πόλις τῶν Σερρῶν.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1982, αἰφνίδια καὶ διακριτικὰ ἔφυγε ἀπ’ τὸν κόσμο ό δεύτερος γυιός, ό **Φώτης**. Ἡταν ἐνας ἀληθινὸς εὔπατρίδης καὶ ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἐπιζῶντας τῆς παλαιᾶς Σερραϊκῆς φρουρᾶς. ‘Αν καὶ σπούδασε στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν σπουδῶν Οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες, γιὰ τὶς ὁποῖες εἶχε ἔμφυτη κλίση, καὶ τὶς ὁποῖες ἀξιοποίησε μὲ ἐπιτυχίᾳ στὸν ἐπαγγελματικὸν στίβο, ὃντας στέλεχος τοῦ Ταμείου Παρακαταθητῶν καὶ Δανείων, τὸ ἕδιο ἐντονη ἦταν ἡ κλίση του πρὸς τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς καὶ τοὺς νεώτερους λογοτέχνας, ὥστε ό Πλάτωνας καὶ ό Παλαμᾶς, ἡ ἀρχαία καὶ ἡ νεώτερη φιλολογία, νὰ ὀποτελοῦν ἀναπόστατα τῆς ζωῆς του καὶ προσφιλῆ ἐντρυφίματα, ποὺ διεμόρφωσαν τὸν γλυκὸν καὶ ἥρεμο χαρακτῆρα του.

Αὐτὸν ἦταν ἐκεῖνο ποὺ τὸν καθιστοῦσε ἀγαπητὸν καὶ συμπαθῆ καὶ στὸν ἐπαγγελματικὸν καὶ στὸν κοινωνικό του περίγυρο. Ἀφωσιωμένος σύζυγος, εύτυχὴς πατέρας καὶ παποῦς, ὑπῆρξε καὶ αὐτὸς σὰν τὸν δικό του πατέρα παράδειγμα καὶ πρότυπο ἐναρέτου οἰκογενειάρχου καὶ ἀνθρώπου.

Στὸν ἐπιστημονικὸν καὶ κοινωνικὸν τομέα ἡ συνεισφορὰ τῆς οἰκογενείας **Παπαφωτίου** συντελεῖται «ἐν συνειδήσει χρέους» πρὸς τοὺς συνανθρώπους, στὸ πρόσωπο τῆς παιδιάτρου **Κούλας Παπαδάκου**. Ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν ὡς διευθύντρια Κέντρου ‘Υγείας τοῦ ‘Υπουργείου Κοινωνικῶν ‘Υπηρεσιῶν, μὲ παραδειγματική, σχολαστικὴ θὰ λέγαμε εύσυνειδησία, ἀθόρυβα ἀλλὰ ούσιαστικὰ ἵσκησε τὸ μεγάλο τῆς κοινωνικὸν λειτούργημα. Γιαυτὸν δίκαια τιμήθηκε μὲ τὸν «Χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος Εὐποιίας». (ΦΕΚ 27 τεῦχ. Γ. 30.1.62).

‘Αλλὰ τὴν συνέχεια τῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ Πολιτικῆς ἀποστολῆς τῆς οἰκογενείας Ἀθανασίου Παπαφωτίου, ἐπωμίσθηκαν οἱ δύο ἱεροφάντριες τῆς Παιδείας Ζωὴ καὶ Αἰκατερίνη. Φιλόλογος ἡ μία καὶ μαθηματικὸς ἡ ἄλλη συνέχισαν τὸ παιδαγωγικὸ ἔργο ποὺ ἄρχισε ὁ πατέρας ἀπὸ τὸ 1888, στὰ σχολεῖα τῶν χωριῶν καὶ τῆς πόλης τῶν Σερρῶν, μὲ ἀληθινὰ ἴεραποστολικὴ ἀντίληψη καὶ ζῆλο σ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἐκπαιδευτικῆς των θητείας καὶ μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεως των, πρὸ δὲ λίγων ἐτῶν.

Καλύτερη μαρτυρία γιὰ τοὺς συνεχιστὲς τοῦ παιδαγωγικοῦ ἔργου τοῦ Ἀθαν. Παπαφωτίου δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, ἀπὸ ἓνα κείμενο ποὺ ἔχω ὑπ’ ὅψει μου, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἐπίτιμο Γενικὸ Ἐπιθεωρητὴ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Διονύσιο Μπαντούνα, φωτισμένο φιλόγογο – Παιδαγωγὸ καὶ ψυχολόγο. ‘Ο Δ. Μπαντούνας εἶχε τὴν τύχη νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὶς ἀδελφές Παπαφωτίου σᾶν συνάδελφος εἰς τὰ διάφορα γυμνάσια, ἀλλὰ καὶ σᾶν προϊστάμενος Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς τῆς Μέσης Παιδείας, νὰ παρακολουθήσῃ καὶ νὰ ἐκτιμήσῃ τὴν παιδαγωγικὴ ἀπόδοσή των ὡς καὶ τὴν ὅλη πνευματικὴ καὶ ἀνθρώπινη πλευρὰ τοῦ παιδαγωγικοῦ των ἔργου.

‘Ο Δ. Μπαντούνας, γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Γερμανία μετὰ τὸ πέρας τριετῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν, στὴ φιλοσοφία, τὰ παιδαγωγικὰ καὶ τὴν ψυχολογία, τοποθετήθηκε Γυμνασιάρχης τὸ 1935 στὸ πρῶτο Γυμνάσιο Θηλέων τῆς Θεσσαλονίκης. Στὸ κείμενο ποὺ ἔχω ὑπ’ ὅψει μου, περιγράφοντας τὶς πρῶτες του ἐντυπώσεις γιὰ τὸ κτίριο τοῦ Γυμνασίου, τὸ καθηγητικὸ προσωπικὸ κ.λ.π. ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἀναφέρετε καὶ στὴν ζωηρὴ ἐντύπωση ποὺ τοῦ ἔκαμε ἡ τότε καθηγήτρια τῶν μαθηματικῶν Αἰκατερίνη Παπαφωτίου.

«..... Ήταν μιὰ κόρη συνεσταλμένη καὶ σοβαρή, ποὺ στὰ χρόνια τῆς συνυπηρετήσεώς μας, διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀριστη ἐπιστημονικὴ καὶ παιδαγωγικὴ τῆς κατάρτηση, τὴν ἀρτιότητά της, τὴν πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐπωφελὴ τῆς δράση. ‘Η Καίτη Παπαφωτίου, μὲ τὸ εύρύ της πνεῦμα, τὴν ἀρτια ἐπιστημονικὴ τῆς κατάρτηση καὶ τὴν ἐκμαιευτικὴ τῆς μέθοδο διδασκαλίας, κατώρθωσε ὥστε εἰς τὰ πλέον δυσεπίλυτα προβλήματο καὶ θεωρήματα, νὰ γίνονται προσιτὰ καὶ κατανοητὰ στὶς μαθήτριές της καὶ γιαυτὸ νὰ ἐπιβάλλεται μὲ ἄμετρο σεβασμὸ καὶ ἀγάπη ἀπὸ τὶς μαθήτριές της. Οἱ γονεῖς καὶ οἱ κηδεμόνες ποὺ μὲ συναντοῦσαν στὸ γραφεῖο τοῦ Γυμνασίου, μοῦ μιλοῦσαν ἐνθουσιαστικὰ γιὰ τὴν νεαρώτατη συνάδελφο καὶ ἔξεφραζαν γιαυτὴ τὸν θαυμασμὸ τους. Στὶς δὲ συνεδριάσεις τοῦ συλλόγου, ὁσάκις ἔπαιρνε τὸ λόγο γιὰ ἓνα θέμα ἐπιστημονικὸ ἢ παιδαγωγικὸ ἐθεμελίωνε τὶς σκέψεις μὲ τὸ τετραγωνικό

της μυαλό, έτσι πού έγίνοντο άποδεκτές μὲ θερμὴ συγκατάθεση τῶν συναδέλφων της.... Παρηκολούθησα ὅμως καὶ ἀργότερα τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ δημιουργικὴ δράση της ἐδῶ στὴν Ἀθήνα στὴ θέση τῆς Λυκειάρχου τοῦ ΣΤ' Λυκείου θηλέων, τὴν τόσο καρποφόρο γιὰ τὴν Ἑθνική μας Παιδεία, ως ποὺ ἀπεχώρησε μὲ τὴν συνταξιοδότησή της....».

‘Αληθινὸς ὑμνος στὴν ὁδρὴ προσωπικότητα τῆς Καίτης Παπαφωτίου. “Ομως ἐμφανής είναι ἡ δράση της καὶ ἡ ἀκτινοβολία της καὶ στὸ οἰκογενειακό της περιβάλλον. Εύτύχησε νὰ ἔχῃ σύζυγο ἀνθρωπὸ ἐπίσης προικισμένο, τὸν ἔξαίρετο σύντροφο τῆς ζωῆς της Ἀνέστη Διαμαντίδη. Ἀνθρωπὸ μὲ ἐπίσης ποικίλη κοινωνικὴ δράση, καὶ εὐρύτερη κατανόηση πρὸς τὸν συνάνθρωπὸ του. Γιαυτό καὶ παρέδωκαν στὴν κοινωνία δύο παιδιὰ ποὺ κι’ αὐτὰ πρωτοποροῦν στὴν ἐπιστήμη καὶ στὰ γράμματα συνεχίζοντας τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση.

Γιὰ τὴ Ζωὴ ὁ Δ. Μπαντούνας συνεχίζει.

«Ο ἄλλος φωτεινὸς τῆς παιδείας μας δημιουργικὸς ἔργατης καὶ διαλεχτὸς βλαστὸς τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Παπαφωτίου, είναι ἡ Ζωὴ Παπαφωτίου - Κατσίκη,, ποὺ ἡ συναδελφικὴ μας γνωριμία καὶ ἡ βαθύτερη μελέτη καὶ ἀνερεύνηση τῆς προσωπικότητός της, ἔγινε κυρίως μετὰ τὴν ἐπιστροφή μου ἀπὸ τὴ Δωδεκάνησο, ὅπου ως Διευθυντὴς τῆς Παιδείας Δωδεκανήσου διακόνευσα στὰ τέσσαρα πρῶτα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της. Στὸ Ε' Γυμνάσιο Θηλέων τῆς Ἀθήνας τὸ 1953 εἶχε ὄργανώσει φιλολογικὸ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ποιητή μας Δροσίνη μὲ τὴ συμμετοχὴ ἰδιαίτερα τῆς τελευταῖς τάξεως ποὺ τὰ ποδηγετοῦσε καὶ διέπλασε πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ ἡ δημιουργικὴ καὶ δυναμικότατη λειτουργὸς τῆς Παιδείας. Γιατὶ ἡ Ζωὴ Παπαφωτίου, τὸ δημιουργικὸ της ἔργο, δὲν τὸ περιόριζε στὰ στενά καὶ τοπικὰ πλαίσια ἐνὸς συνηθισμένου καὶ ἀπλοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, ἀλλὰ ἐνὸς ἐμπνευσμένου μύστη καὶ ψυχοπλάστη, ποὺ βασικὸς σκοπός του πρέπει νὰ είναι ἡ δημιουργία ὑγιῶν καὶ αὐθυπάρκτων, ἥθικῶν καὶ πολύστροφων προσωπικοτήτων, ίκανῶν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ πολυσχιδῆ προβλήματα τῆς ζωῆς, νὰ παλαίουν σὲ κάθε ἀντιξότητα καὶ νὰ γίνονται πραγματικοφορεῖς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς προόδου».

Καὶ συνεχίζει ὁ Δ. Μπαντούνας, στὸ ὑπὸ ὅψει μου κείμενό του :

«Καὶ ἡ γιορτὴ ἐκείνη ἡ ἀλησμόνητη, ἡ πλούσια σὲ ἐπιστημονικὸ ὑλικὸ καὶ ὅμιλίες, ἐπεσφράγισε τὴν ἀξία τῆς δημιουργοῦ της. Ἐστήριξε τὸ ἔργο της οὲ μιὰ ἔνθεη προσπάθεια, νὰ ἔξυγιάνει, ὅσον είναι δυνατό, τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, νὰ ἀπολυτρώσει τὸν ἀνθρωπὸ ἀπὸ τὸ πάθος, νὰ στηλιτεύσει πολλὲς φορὲς τὶς ἀνθρώπινες μειονεξίες καὶ δολιότητες, νὰ ἀποκαθάρει τὰ ἥθη καὶ νὰ ἔξυψώσει τὴν Ἑλληνικὴ Φυλή μας ἀφοῦ τῆς ἐμφύσισε ἔναν ἄδολο καὶ Πάναγνο πατριωτισμό. Καὶ αὐτὰ τὰ μεγάλα

Ιδανικά ἐπάσχισε μὲ τὴν γενναία καὶ δυναμικὴ ψυχή της νὰ τὰ μεταλασματεύσει στοὺς τροφίμους της μὲ τοὺς διποίους στενά συνεργαζόταν, γιὰ τὴν πραγματοποίηση ιδανικῶν σκοπῶν. "Ολα αὐτὰ βέβαια είναι



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

•Απὸ τὴν Ἰστορικὴ κοινότητα Ἐμμανουὴλ Παπᾶς - Σερρῶν

1870 — 1948

•Η εἰκὼν ἀπὸ τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς του εἰς τὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς γενέτειράς του καὶ τῶν ἐγκαινέων τῆς παιδικῆς χαρᾶς.

ἀπόρροια τῆς ἄρτιας ἐπιστημονικῆς καὶ παιδαγωγικῆς της κατάρτησις καὶ τῆς κοινωνικῆς, 'Εθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς της ἀγωγῆς...».

Τό ἀποκορύφωμα τῆς δράσεως τῆς Ζωῆς Παπαφωτίου ὑπῆρξε τὸ ΙΕ' Λύκειο ὃπου ἐπὶ σειρὰν ἔτῶν μὲν ζῆλο, πίστη καὶ πρωτοφανῆ ἐνθουσιασμὸ ἐργάσθηκε δημιουργικά ὡς τὴν ἀποχώρησή της ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία. "Ομως τὸ πνευματικό της ἔργο καὶ ἡ ἐθνωφελής προσφορά της, ἔξακολουθεῖ νὰ ἀκτινοβολῇ. Κόρη ἐκλεκτὴ καὶ κορυφαία πνευματικὴ δημιουργός, ἡ "Αντα Κατσίκη ἀριστοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, μὲ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Σορβώνη καὶ διδακτορικὴ ἔργασία πάνω στὰ νεοελληνικὰ γράμματα ἀπὸ τὴν ἐπίζηλη θέση ποὺ σήμερα κατέχει στὰ 'Αρχεῖα τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν προοιωνίζει πλούσιο ἀμυτὸ ἀγλαῶν καρπῶν διαιωνίζοντας ἔτσι τὴν παράδοση τοῦ ἀειθαλοῦς δένδρου τοῦ πάππου 'Αθανασίου Παπαφωτίου.

Δίκαια λοιπὸν ἡ Πολιτεία ἀπένειμε στὶς δύο τῆς Παιδείας Ἱέρειες, Ζωὴ καὶ Καίτη σὰν ἡθική ἀμοιβή, τιμητικὲς διακρίσεις, εὐαρέσκειες, ἐπαίνους, εὐφημες μνεῖς τοῦ ἔργου των κατὰ καιροὺς καὶ συγχαρητήρια ἔγγραφα, διὰ τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας,

«Διὰ τὴν ἔξαίρετον ἐπίδοσιν πέραν τῆς ἐκ τῶν καθηκόντων των ἐπιβαλλομένης, ὡς καὶ διὰ τὴν πολυτιμοτάτην καὶ πλουσιωτάτην προσφοράν των πρὸς τά γράμματα καὶ τὴν ὑγιᾶ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων τοῦ "Εθνους καὶ τὴν ἐν γένει ἔξωσχοικὴν δρᾶσιν».

"Ἐτσι ὁ βίος τοῦ γενήτορα 'Αθανασίου Παπαφωτίου, ὑπῆρξε,

Βίος μεστὸς ὑψηλῆς ποιότητος πνευματικῆς προσφορᾶς. Γιὰ τοῦτο δίκαια προβάλλεται στὸ ίστορικὸ προσκήνιο, ἔστω καὶ μὲ καθυστερημένην ἀναγνώριση, τῆς ἐπιβεβαιωμένης ἀξίας. "Υστερα ἀπ' τὴν πόλη τῶν Σερρῶν,—ὅπου δ 'Αθανάσιος Παπαφωτίου ἐδίδαξε καὶ ποδηγέτησε γενεὲς γενεῶν στὰ ἐθνικὰ ἴδεώδη καὶ κατέστησε μῆστες Ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας—, ποὺ ἐτίμησε δίνοντας μὲ τὸ ὄνομά του ἐναν ἀπὸ τοὺς δρόμους τῆς πολιτείας ποὺ ἀγάπησε, καὶ ἡ γενέτειρά του Δοβίστα, τόν παρέδωσε στὴν ἀθανασία στήνοντάς του καταμεσῆς τῆς Κεντρικῆς Πλατείας, τὴν ὥραία χάλκινη προτομή του, γιὰ παράδειγμα «ἔς ἀεὶ» τῶν ἐπερχομένων.

Στὴν τελετὴ τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς ποὺ ἔγιναν τὴ δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα, τούτου τοῦ χρόνου, παρουσίᾳ ὅλων τῶν ἀρχῶν μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Νομάρχη, ἡ ἀνθρωποθάλασσα τῶν συγχωριανῶν του, πανηγύρισε σὰν δεύτερο Πάσχα καὶ μὲ δικαιολογημένη περιφάνεια τίμησε τὴ μνήμη του.

Καὶ τὴν συγκινητικὴ κατακλείδα ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἕορταστικοῦ πανηγυριοῦ, συνεπλήρωνε ἡ παρουσία ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του, ποὺ θέλοντας ἡ προτομή —ἱερὴ Σκιὰ τοῦ μεγάλου πατέρα τους, νὰ

περιβάλλεται καὶ νὰ ἀντικρίζει χαρούμενα νειάτα, ἐγκαινίασαν τὴν ἴδια μέρα γύρω ἀπ' αὐτή, ἑνα πλῆρες καὶ τέλειο Κέντρο Παιδικῆς Χαρᾶς, ποὺ ἔστησαν μὲ δικές τους δαπάνες, σὰν ἔκφραση ὑπέρτατης εὔγνωμοσύνης, καὶ σᾶν ὑπεράξια «Χρηστοῦ κ' ἀγαθοῦ πατρὸς νεόττια».

Ἄποκορύφωμα μιᾶς πλούσιας καὶ καρποφόρας κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς δραστηριότητας, ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Ἀθανασίου Παπαφωτίου, είναι καὶ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή, σὲ πλήθως πνευματικῶν Σωματείων.

Ίδιαίτερα οἱ τρεῖς ἀδελφές Παπαφωτίου, ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Ἰστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς Ἐταιρίας «Σερρῶν — Μελενίκου», δηλαδὴ ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια, μὲ τὸ τεράστιο ἡθικό τους κῦρος καὶ τὴν ὄλική των συμπαράστασι συμβάλλουν ούσιαστικὰ σὰν μέλη, στὸ ἐθνωφελές ἔργο τῆς Ἐταιρίας, ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰς τὸ ἀκέραιο τὸ χρέος των καὶ πρὸς τὴν ἴδιαίτερή τους Πατρίδα.