

399

ΝΑΤΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

N. S. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

‘Ο Νατάλης Πέτροβιτς, γιατί αυτός ήταν ό συγγραφεὺς τῶν δυὸς ἔκεινων μελετῶν, ἀνοιγε καινούργιους δρόμους, ἢ τουλάχιστον ἔδειχνε ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμη στὴ τοπικὴ ἴστοριογραφία ποὺ ἥθελαν ψάξιμο, ἐνῶ ἡ ἀρχὴ γιὰ λαογραφικὴ μελέτη γινόταν πιὰ πραγματικότητα.

‘Απὸ τότε, σὲ δῆλους τοὺς τόμους τῶν «Σερραϊκῶν Χρονικῶν» ποὺ ἀκολούθησαν ἔδιδε πάντα τὸ «παρόν», μὲ συμπληρώματα λαογραφικὰ πάνω στὴ Σερραϊκὴ διάλεκτο, γιὰ τὸ Βαροσι τῶν Σερρῶν, γιὰ τὸν πετροπόλεμο στὰς Σέρρας, μιὰ μονογραφία γιὰ τὴν Ἀμφίπολη καὶ στὸν τελευταῖο τόμο (τὸν E') γιὰ τὸ μοναστήρι τοῦ Προδρόμου, τὸν Γεννάδιο τὸν Σχολάριο καὶ τὸν ἈΓΙ Γιώργη τὸν Κρυονερίτη.

Παρὸ δῆλες τὶς ἀδυναμίες ποὺ μπορεῖ νὰ βρῇ ἐνα «εἰδικό» μάτι σὲ ἔρασιτεχνικὰ ἔργα τοῦ εἴδους, οἱ μελέτες τοῦ Πέτροβιτς ἔχουν ἐνα κοινὸ καὶ βαρὺ χαρακτηριστικό: εἶναι ἔργα ἀγάπης γιὰ τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε, ἀγάπης ἀσβυστῆς μισὸ καὶ παραπάνω αἰῶνα ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ταραχὴ τοῦ πρώτου Παγκόσμιου πόλεμου τὸν ἔστειλε στὴν Ἀθήνα.

Εἶχα τὴν εὐτυχία νὰ τὸν δῶ λίγες ὠρες πρὶν τὸ μοιραῖο Σάββατο—τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς—στὴ φιλικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ γραφείου τοῦ κ. Πέννα ὅπου κατέβηκε, παρὰ τὴν ἀδιαθεσία του, γιὰ νὰ βρεθοῦμε γιὰ λίγο.

‘Ωχρὸς ἄλλὰ χαρούμενος ποὺ τελείωνε τὶς ἀναμνήσεις του ἀπ' τὴν Ὁμηρεία στὴ Βουλγαρία, γιατὶ ὡς τώρα δὲν ἔχει γραφῆ τίποτε σχεδὸν γύρω ἀπ' τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κεφάλαιο τῆς σύγχρονης ἴστορίας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν σὲ τούτη δῶ τὴ πόλη καὶ ποὺ οἱ γραφτὲς «‘Ιστορίες» τῆς σταματοῦν στὴν Ἀπελευθέρωση τοῦ 1913.

‘Η οὐράνια κλήση δὲν τὸ θέλησε νὰ τὶς δῆ τυπωμένες.

‘Ετσι, στὸν ἐπόμενο τόμο τῶν «Σερραϊκῶν Χρονικῶν», ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι «χαριστήριος στὸν Πέτροβιτς», θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε ἀπὸ μιὰ σκοπιὰ τὶ ἔγινε ἔδῶ στὰ ταραγμένα χρόνια 1913-1920.

Μὲ τὶς ἀναμνήσεις του αὐτὲς ἀνοίγει ἔτσι ἐνα ἀκόμη κεφάλαιο ποὺ θὰ πρέπει νὰ συμπληρωθῇ πρὶν οἱ τελευταῖοι συνομίληκοί του ἀκολουθήσουν τὸ μονοπάτι ποὺ πορεύεται τώρα ἔκεινος.

Οἱ λίγες αὐτὲς γραμμὲς εἶναι μιὰ προσωπικὴ ἀπότιση φόρου τιμῆς

σ' ἔνα «συνάδελφο», γιατί, ὅπως σημειώνω στὸν ἐπίλογο τῶν «Σκαπανέων τῆς Σερραϊκῆς Ἰστοριογραφίας καὶ προβλημάτων τῆς Ἰστορίας τῶν Σερρῶν», οἱ τοπικὲς Ἰστοριογραφίες γράφονται κατὰ γενικὸν κανόνα ἀπὸ μὴ εἰδικούς, οἱ δποῖοι ἀντικαθιστοῦν τοὺς ἐπαγγελματίες Ἰστορικοὺς σ' ἔνα σημαντικὸν τομέα ὅπως εἶναι ἡ ἐκλαϊκευση καὶ ἡ διάδοσι τοπικῶν Ἰστορικῶν θεμάτων ποὺ βρίσκονται σὲ ἀπόσιτα εἰδικὰ περιοδικὰ συγγράμματα κυρίως, ποὺ μὲ νπομονὴ ἐρευνοῦν, προσφέροντας ἔτσι μιὰ σοβαρὴ ὑπηρεσία στὸν τόπο τους, ἔχοντας μοναδική τους ἴκανοποίηση τὴν χαρὰ αὐτῆς τῆς ὑπηρεσίας. Τὶς περισσότερες φορὲς ὑπερακοντίζουν αὐτὴ τὴν θέση μὲ ἀνακαλύψεις σημαντικὲς καὶ μὲ συγγραφὲς ἀξιόλογες.

Τὰ παραπάνω ταιριάζουν ἀπόλυτα στὸν ἀνθρωπὸ ποὺ ἔφυγε εὐτυχισμένος μιὰ καὶ ἔπλήρωσε τὸ παληὸ κινέζικο ρητὸ ποὺ λέει :

«Κάνε ἔνα παιδί
φύτεψε ἔνα δένδρο
γράψε ἔνα βιβλίο».

Σέρρες, Νοέμβριος 1971.