

309

ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΣΕΡΡΑΪΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

I

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

(1899 — 1960)



Ἡ Ἱστορική καὶ Λαογραφική Ἑταιρία Σερρῶν—Μελενίκου, πενθεῖ διὰ τὸν θάνατον τοῦ διακεκριμένου τέκνου τῶν Σερρῶν καὶ πρώτου αὐτῆς Προέδρου, παραθέτει δὲ εἰς ἐκδήλωσιν τιμῆς τὸ ἐν συνεχείᾳ βιογραφικὸν σημεῖωμα :

Ὁ Βασίλειος Σιμωνίδης μὲ τὴν καταπληκτικὴν του μόρφωσιν, τὴν πολυσχιδῆ δραστηριότητά του, ἐτίμησεν ὅσον ὀλίγοι τὴν γενέτειράν του καὶ ὑπῆρξεν ὄντως πνευματικὸν καὶ κοινωνικὸν στοιχεῖον πολῦτιμον ὄχι μόνον

τῆς ἐν Ἀθήναις Σερραϊκῆς παροικίας, ἀλλὰ ὀλοκλήρου τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὥστε ἡ προβολή του ὡς παράδειγμα εἰς τοὺς νεωτέρους νὰ ἀποτελεῖ καὶ χρέος καὶ καθήκον.

Διέπρεψε παντοῦ ὅπου ἐκλήθη νὰ ὑπηρετήσῃ, ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας του καὶ ἐλάμπρυνε ὅσας θέσεις καὶ ἀξιώματα ἐκλήθη ὑπὸ τῆς πολιτείας νὰ ὑπηρετήσῃ. Προικισμένος ἐκ φύσεως μὲ ἐξαίρετον εὐφυΐαν συνοδευομένην καὶ ἀπὸ μίαν καταπλήσουσάν ἔφεισιν μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας, ἀφ' ἧς στιγμῆς ἔφηβος ἀκόμη ἐγκατέλειψε τὴν πόλιν τῶν Σερρῶν δι' εὐρυτέρας σπουδᾶς, ἀνῆλθεν ὅλην τὴν κλίμακα τῆς πνευματικῆς ἀνελιξέως.

Ὡς ἀπόφοιτος τοῦ Γυμνασίου Σερρῶν ἠρίστευσε, ἀλλὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἠρίστευσε καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν ὡς σπουδαστὴς τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης, γενόμενος καὶ διδάκτωρ αὐτοῦ τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας ἔχων ὡς κριτὴν κατὰ τὴν ἐπὶ Διδακτορίᾳ δοκιμασίαν του τὸν γνωστὸν καὶ μέγαν Οἰκονομολόγον καθηγητὴν Βαρβαρέσον.

Τέρας ὑπομονῆς, ἐπιμονῆς καὶ φιλομαθείας, ἐπωφελούμενος ὑποτροφίας ἦν ἐπέτυχε δι' ἀνωτέρας οἰκονομικὰς μελέτας εἰς Παρισίους, διηύρυνε τοὺς πνευματικούς του ὀρίζοντας καὶ πλὴν τῶν οἰκονομικῶν του σπουδῶν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τῶν Παρισίων, ἐφοίτησε παραλλήλως καὶ εἰς τὴν ἀνωτέραν Σχολὴν Grignon, λαβὼν τὸ δίπλωμα τοῦ μηχανικοῦ—γεωπόνου, ὡς καὶ εἰς τὴν εἰδικὴν Σχολὴν τῶν Γαλλικῶν Μονοπωλίων, εἰδικευθεὶς εἰς τὴν παραγωγὴν, ἐπεξεργασίαν καὶ βιομηχανίαν τῶν καπνῶν.

Ἄλλ' ἡ περὶ τὰ Οἰκονομολογικὰ καὶ πρακτικὰ θέματα ἐνασχόλησις του οὐδόλως τὸν ἐμπόδισεν ὥστε παρὰ τὸν φόρτον τῶν μαθημάτων καὶ ἄλλων ὑποχρεώσεών του νὰ παρακολουθήσῃ καὶ μαθήματα Ἱστορίας τῆς Τέχνης εἰς τὴν Ecole du Musée du Louvre. Ἐντεῦθεν ἡ ἀπέραντος εὐρυμάθεια, πολυμαθία καὶ γλωσσομάθεια αὐτοῦ, διότι ὁ Σιμωνίδης ἦτο βαθὺς γνώστης καὶ κάτοχος πολλῶν γλωσσῶν, τὰς ὁποίας ὠμίλει καὶ ἔγραφε μὲ εὐφράδειαν καὶ εὐχέριαν.

Μὲ τοιαῦτα ἐπιστημονικὰ ἐφόδια βεβαίως δὲν εἶναι ἐκπληκτικὸν ὅτι ἐκλήθη νὰ προσφέρῃ τὰς γνώσεις του εἰς τὰς καταλλήλους θέσεις, εἴτε ὡς τμηματάρχης τῶν Γεωργο-οἰκονομικῶν μελετῶν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, εἴτε ὡς ἰδρυτῆς καὶ ἐπὶ ἐξαετίαν Διευθυντῆς τοῦ Ἀυτονόμου Σταφιδικοῦ Ὄργανισμοῦ, εἴτε ὡς μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, ἀριστίνδην τότε συνεχῶς ἐκλεγόμενος, ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του μέχρι τῆς καταργήσεως του, εἴτε εἰς τὰ ἀπειράριθμα εἰδικὰ ἀπιστημονικὰ συνέδρια ἐκπροσωπῶν τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅπου βαθυτάτην πάντοτε ἀφῆεν ἐντύπωσιν μὲ τὴν εὐγλωττίαν του καὶ τὸν εὐστοχὸν χειρισμὸν καὶ ἀνάπτυξιν θεμάτων.

Μολονότι ὅμως ὁ Σιμωνίδης νέος ἀκόμη ἐγκατέλειψε τὴν πόλιν τῶν Σερρῶν οὐδ' ἐπὶ στιγμὴν ἐλησμόνησε τὴν γενέτειράν του.

Πλεῖσται εἶναι αἱ περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας προσέφερε τὰ ἐπιστημονικά του φῶτα καὶ εἰς τὸν Δῆμον καὶ εἰς τοὺς Ὅργανισμούς.

Ἡ πρὸς τὴν πόλιν τῶν Σερρῶν ἀγάπη του τὸν ὤθησεν ἐπίσης ὅπως συνεργασθῆ μετ' ἄλλων φίλων του ὡς ἰδρυτικὸν μέλος τῆς Ἱστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς Ἑταιρίας Σερρῶν - Μελενίκου, τῆς ὁποίας καὶ Α' πρόεδρος ὑπῆρξε, ὥστε τὸ πλούσιον ἱστορικὸν ἀπόθεμα τὸ ὁποῖον ἀνέμενε τὴν ἔκφρασίν του νὰ εὔρισκε τὴν πρέπουσαν ἔγγραφον καταγραφὴν. Δυστυχῶς παρὰ τὴν ζωηράν του ἐπιθυμίαν, λόγοι ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεώς του δὲν τὸν ἐβοήθησαν εἰς τὴν πραγμάτωσιν τῶν σκοπῶν του καὶ διὰ τοῦτο θρηνηοῦμεν μαζὶ μὲ τὴν ἀπώλειάν του καὶ τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἱστορικοῦ θησαυροῦ καὶ τῶν ἀναμνήσεων ἐκ τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, τὰς ὁποίας ἐσκοπεῖ νὰ διατυπώσῃ εἰς γραπτὰ κείμενα διὰ τῶν «Σερραϊκῶν Χρονικῶν».

Ἄλλ' οἱ Σερραῖοι, ὅσοι ἰδίως κατὰ τοὺς μαύρους χρόνους τῆς κατοχῆς ἔζησαν ὡς πρόσφυγες εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἠσθάνθησαν ὅλως ἰδιαίτερος τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀγάπην καὶ στοργὴν του, ὅταν ὀρμώμενος ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν ἀντίληψιν τοῦ χρέους πρὸς τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Πατρίδα, ἐδέχθη νὰ ὑπηρετήσῃ ὡς Ὑπουργὸς Βορείου Ἑλλάδος.

Καὶ εἶναι γνωστὸν ποσάκις ὁ Σιμωνίδης προέταξε τὸν ἑαυτὸν του καὶ ἔσωσεν ἀπὸ τοὺς ὄνυχας τῶν κατοχικῶν ὀργάνων τὴν ζωὴν, τὴν τιμὴν καὶ τὴν περιουσίαν πολυπληθῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ν. Ε. Πέτροβιτς